



25 maart 2011

Nieuwsbrief 7

Beste geïnteresseerden in het project Bartimeüs,

de vorige nieuwsbrief handelde bijna volledig over de **lectio divina**. Ondertussen is er beslist dat ik geen nieuwe lectio divinagroepen meer zal aannemen, als de leeftijd van de deelnemers buiten de doelgroep van Bartimeüs valt, behalve op die paar plaatsen waar ik beloofde om hoe dan ook te starten. Ik maak echter één uitzondering. Als een groep, die ouder is dan 45, vraagt om een eenmalige lectio divinabijeenkomst te houden, dan wil ik zien of mijn agenda het toelaat om op die vraag in te gaan.

Vandaag heb ik op de homepage van de website een **document** (één bladzijde) geplaatst waarin de lectio divinamethode van Walter Vogels, die ik gebruik, iets meer wordt uitgelegd. Eventueel kan je jongvolwassenen van de doelgroep daarnaar verwijzen. Als jonge volwassenen op die manier de spirituele bron van het evangelie vinden, heb je hun een groot geschenk gegeven!

In de P.S. van de vorige nieuwsbrief vermeldde ik dat er op 9 maart een dossier over Bartimeüs in **Tertio** zou verschijnen. Dat dossier komt er, maar op latere datum. Peter Vande Vyvere, hoofdredacteur, komt deze avond naar de Bartimeüsgroep van Herne, om er een lectio divina mee te maken en de groep te leren kennen. Misschien verneem ik dan wanneer het dossier zal verschijnen.

Op 22 mei gaat de eerste **gezinsviering te Rijmenam** door. Een drietal jonge koppels koos ervoor om in overleg met de parochieploeg op die manier aan hun christelijk geloof te werken en meteen een mooie dienst te bewijzen aan de parochie en jonge gezinnen. Vanaf volgend werkjaar zal dat op geregelde momenten doorgaan.

Vandaag heb ik een **brief** verstuurd aan de deelnemers van de Taizéreizen van de laatste jaren.

Daarin worden vier onderwerpen behandeld:

- De Taizéreizen van deze zomer
- De Wereldjongerendagen te Madrid (ik ben ondertussen ingeschreven)
- De lectio divina
- Groeien in christelijk geloven en de mogelijkheid om met een groep(je) te starten.

Ik wens je een heilzame vastentijd toe als voorbereiding op Pasen. Met een hartelijke groet,

Eric Haelvoet, Salesiaan van Don Bosco