



31 januari 2011

## Nieuwsbrief 5

---

Beste, op de *feestdag van Don Bosco* wil ik een korte Nieuwsbrief schrijven. Bartimeüs haalt uiteraard zijn inspiratie in sterke mate uit onze heilige stichter, vader, broer en vriend van jonge en gewone mensen. Ik ben uitermate gelukkig dat God mij riep om salesiaan van Don Bosco te worden. Met fierheid en grote vreugde vier ik dan ook dit feest van Don Bosco, samen met allen van de Salesiaanse Beweging in 129 landen.

Ter gelegenheid van dit feest schrijft onze algemene overste, don Pascual Chávez een *brief aan de jeugd*, onze eerste doelgroep. Je vindt hem op de homepage van [www.bartimeus.be](http://www.bartimeus.be). De brief past in het jaarthema 'Kom en zie'. De grondinhoud is roepingenpastoraal. Ik ben gelukkig dat ik de drie spiritualiteitsdagen over dit thema in het huis van onze algemene overste te Rome mocht meemaken. We waren met 350. We kwamen uit alle 28 groepen van de Salesiaanse Familie en uit alle continenten. De dagen waren héél inspirerend.

In Nieuwsbrief 4 sprak ik over de startavond van een *lectio divinagroep te Bonheiden-Rijmenam*. Ik ging voor één groep, maar er startten twee groepen: één deze avond en een tweede na de grote vakantie. Momenteel bijna 20 mensen samen. Het is opmerkelijk hoeveel mensen in onze dagen tijd en energie willen investeren in een stevige en verantwoorde lezing van de Bijbel, in het bijzonder de Evangelies. Ik ben er sterk van overtuigd dat de Kerk zich steeds moet vernieuwen en dat die vernieuwing vooral uit de Evangelies moet komen. In crisisperiodes is die nood aan vernieuwing uiteraard sterker. De lectio divina is één van de manieren om meer vanuit de Evangelies te leven. Ik ben dus ook gelukkig dat ik de methode van Prof. Walter Vogels tijdens mijn vier maanden lange sabbatperiode in Israël mocht leren.

Met een vriendelijke groet,

*Eric Haelvoet, Salesiaan van Don Bosco*