



Wijchmaal & Sint-Pieters-Woluwe, 23 september 2015

Nieuwsbrief 17

Hieronder lees je heel wat over de evolutie van Bartimeus met ons beiden. We danken je voor de interesse.

Eric Haelvoet

Ondertussen is Bartimeus zijn zevende jaar gestart. Er is de laatste tijd, sinds de nieuwsbrief van 9 mei, veel gebeurd. Op de website vind je onder 'projecten' de twaalfde foto van begin deze maand: de momenteel lopende projecten en de evolutie doorheen de jaren.



Het tweede boek *Hij kon zien* met 107 gebedsbezinningen en daardoor 42 pagina's dikker, is nu al ter beschikking. Het kost echter niet meer: € 19 (met port € 23). Het B-boek *Heer, maak dat ik kan zien* is nog steeds ter beschikking, ofwel in de religieuze boekenwinkels of met een eenvoudige mail naar bartimeus@donbosco.be. In september 2016 verschijnt het A-jaar.

Ondertussen staat er ook iets nieuws op de site onder 'gebedsbezinningen': een overzicht van alle evangelieteksten die gebruikt worden tijdens de wekdagen, inclusief de heiligenvieringen. Men vindt telkens welke gebedsbezinning bij welke dag past. Toch zijn er nog heel wat dagen zonder gebedsbezinning. Dat zijn evangelieteksten die niet voorkomen op zon- en feestdagen, in totaal 210.

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be

Ik ben begonnen met een persoonlijke lectio divina van al die teksten, telkens uitlopend op een nieuwe gebedsbezinning. Ik begon met Marcus en ben nu aan hoofdstuk 7. Het is de bedoeling om in de toekomst bij alle verzen van de vier evangeliën minstens een bezinning te hebben.

Andere nieuwe zaken op een rijtje:

- een gezinsgroep uit Sint-Niklaas heeft me uitgenodigd hen af te toe spiritueel te ondersteunen;
- naar aanleiding van de 100^e verjaardag van broeder Roger Schutz van Taizé (9 mei 1915 – 2015) lanceerde ik de actie *100 voor 100*: 100 gebeden of intenties; men vindt de 100 gebeden via deze link: <http://www.bartimeus.be/kapel/digitale-intenties>;
- naar aanleiding van de 200^e verjaardag van onze stichter Don Bosco deed ik hetzelfde: *200 voor 200*; we raakten niet aan 200: de 60 gebeden vind je via dezelfde link;
- onze medebroeders van Amsterdam zoeken uit of ze iets kunnen starten als *Bartimeus.NL*;
- ik beleefde twee uitzonderlijke Taizé-weeken; van 5 tot 12 juli mocht ik het programma van de jonge religieuzen uit verschillende Kerken volgen; van 9 tot 17 augustus maakten we met een Belgische groep van 51 Frans- en Nederlandstaligen de topweek van het jubeljaar in Taizé mee: uitzonderlijk spraken niet de broeders, maar gastsprekers; dag op dag tien jaar nadat broeder Roger stierf (16 augustus 2005), was er een gebedsviering met 7 000 jongeren in open lucht: aangrijpend-eenvoudig;
- ik was vier dagen op het kamp van de welpen (8-12-jarigen) van de Europascouts van Gent te Lobbes (bij Charleroi), een ervaring vol expliciet christelijk geloof; daar was ik Vader Wolf, zoals ze hun aalmoezenier noemen; ik heb me geëngageerd als hun vaste Vader Wolf;
- op 4 augustus was de groep Heule voltallig in de abdij van Westvleteren voor een intense en rijke bezinningsdag; deze groep mag zich nu verheugen in jonge nieuwkomers;
- in Ruislede mag ik een 80-tal personeelsleden, waarvan de meesten tot de doelgroep van Bartimeus behoren, helpen om hun Woon- en Zorgcentrum nog christelijker te maken;
- een van de volgende dagen zal ik contact opnemen met Poverello Brussel om de jongeren, die er een gemeenschap zullen vormen, spiritueel te ondersteunen;
- binnenkort start ik ook met de catechese voor een volwassene, die zich wil laten dopen.



Op 17 oktober staat een bijzonder boeiende dag op het programma met woordkunstenaar Kees Postumus (Apeldoorn) en muzikant Juul Beerda. Ze brengen twee van hun programma's: in de voormiddag *Paulus in het oog van de storm* en in de namiddag *De Bijbel in een uur*. Vooral tijdens de namiddag wordt het lachen in combinatie met Bijbelse diepgang. Moet je echt meemaken! Voor het

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be

volledige programma: zie de homepage van de site. Eerste doelgroep: 17-45-jarigen, maar iedereen is welkom. Voor 45-plussers: zie programma op dezelfde plaats.

Omdat Bartimeus jaar na jaar groeit, hebben onze Provinciaal en zijn Raad me meer tijdruimte gegeven: er is nu iemand die zoveel mogelijk van mijn werk als provinciale secretaris overneemt. Het is een bewuste optie voor de expliciete evangelisatie.

Tijdens de grote vakantie 2016 voorzie ik vijf grote weken: tweemaal in Taizé, tweemaal naar Israël-Palestina en een week Europascoutskamp. De planning kan je volgen op de site.

Dit is zowat het grote nieuws. Benieuwd welke mooie verrassingen de Geest nog in petto heeft met Bartimeus.

Kris Van Strydonck

Algemeen: het gaat zelden over in tijd en ruimte afgelijnde momenten. Het is eerder een continuüm waarbij activiteiten, vieringen en ondersteuning in de vorm van aanwezigheid een belangrijke rol spelen.

Een belangrijke taak is het ondersteunen van mensen:

- leerkrachten en directie van de lokale lagere scholen; een prominente rol spelen daarin de leerkrachten die de eerste communie voorbereiden en begeleiden; via hen kom ik zo in contact met een hoop jonge gezinnen;
- verenigingen zijn op zoek naar jongere mensen die – na verloop van tijd – de fakkel willen overnemen; ze verlangen ook mijn aanwezigheid; het idee van de presentie laat zich hier duidelijk voelen;
- Sint-Elisabeth, een begeleidingscentrum voor jongeren en volwassenen met een mentale handicap; ze verwachten dat ik (mee) de christelijke inspiratie bewaak en stimuleer en hen daartoe oproep en help;
- de parochiale (catechese)groepen, specifiek de vormsel; het toedienen van sacramenten zoals huwelijk, ziekenzalving en (zij het uitzonderlijker) het doopsel; deze sacramenten brengen me vaak in contact met de uitgebreide familie waardoor er contacten groeien over de generaties heen.

Dit maakte ik de voorbije periode concreet door:

- vieringen: startviering van de nieuwe misdienaars te Kleine-Brogel waarbij de gezinnen van de nieuwe misdienaars en de vormelingen uitgenodigd waren: een volle kerk met vele ouders en familieleden; een eucharistieviering op de 'Dag van de Landbouw' in een tent bij het nieuwe melkveebedrijf van de familie Vandecruys, samen met de Landelijke Gilde, KVLV en KLJ; meer dan 300 aanwezigen waaronder veel jonge gezinnen; aan deze viering ging een hele voorbereiding vooraf met die drie verenigingen; viering in de kerk van Grote-Brogel voor de schutterij Sint-Sebastiaan; bij een hoofdzakelijk ouder publiek waren enkele mensen van de Bartimeusdoelgroep; startviering en een boekentassenwijding op de lagere scholen; gezinsviering te Wauberg;
- presentie: op het misdienaarskamp; helpen bij de keukenploeg en in gesprek treden met en wat geholpen met de begeleidingsploeg; 's nachts even mee gaan kaarten met de nachtwakers op de terreinen van de 'Dag van de Landbouw'; aanwezig zijn op de diploma-uitreiking van de harmonie te Kleine-Brogel; via mijn aanwezigheid bij OKRA en Ziekenzorg

heb ik soms contacten met hun kinderen en kleinkinderen; via mijn leerlingen op school bouw ik stilaan wat contacten op met de bredere familie;

- activiteiten: opstarten van de tweede editie van het 'vormselinitiatief' om de catechisten te ontlasten; de parochieploegen ondersteunen in Groot-Peer door de brochure van het nieuwe beleidsplan voor te stellen; het organiseren van een BBQ voor de catechisten van Wijchmaal en Kleine-Brogel: een eerste stap in het tot stand brengen van een grotere samenwerking; vergaderingen ter voorbereiding van het nieuwe opvoedingsproject op school; deelnemen aan de jongerenbijeenkomst (begeleiding) van de parochie Peer; het verplaatsen van het Mariabeeld in de kerk van Wijchmaal: zo creëerden we een geschiktere plaats voor verering: enkele jongere gezinnen komen er wel eens langs;
- sacramenten: een huwelijksvoorbereiding in de parochie; twee ziekenzalvingen, voorbereid met de familie en toegediend in hun aanwezigheid; een huwelijksviering van twee oud-leerlingen.