



Sint-Pieters-Woluwe, 21 september 2012

Nieuwsbrief 10

Beste geïnteresseerde in het Bartimeüsproject, de vorige Nieuwsbrief dateert van 13 maart 2012. Graag breng ik je op de hoogte van de grote evoluties in het Bartimeüsproject. Maar vooreerst wil ik je van harte danken voor jouw interesse. En op het einde vind je een uitnodiging.

Ondertussen zijn er een **bezinning bij 120 evangelielezingen** van zon- en feestdagen. Op de website vind je die bezinningen onder 'bezinning' en daar 'archief bezinningen'. Je vindt er ook een overzicht met vier kleuren van alle lezingen op zon- en feestdagen en bij welke lezing er nu een bezinning in het archief is opgeslagen.

In de **lectio divinagroepen** werd in juni of juli een **evaluatie** gehouden. We leren daaruit dat het algemeen verloop zeer goed is, maar sommige kleinere aspecten worden door elke groep op een eigen manier gecorrigeerd. Bovendien kozen vier groepen om in de loop van dit werkjaar een vormingsmoment te hebben over 'leren bidden'. Dit kan de derde stap in de lectio divina (oratio en contemplatio) ondersteunen. Ik wil hieraan toevoegen dat de 150 lectio divina's die ik sinds de start van Bartimeüs persoonlijk heb gedaan en de 75 in groepen een echte bron zijn om mijn geloof te voeden en het levend water van het evangelie door te geven.

Bartimeüs is een hele knaap geworden. Je vind een overzicht van de groepen en de evolutie over de drie jaren op de website onder 'projecten' en daar **'foto 5 Bartimeüs 25 juni 2012'**. De groeimarge is vrij groot vanuit de vraagkant. Jammer genoeg hebben mijn oversten niet de weg gevonden om te voorzien in meer werkracht aan de aanbodzijde.

Deze zomer was ik opnieuw twee weken in **Taizé**. Voor het eerst zonder 'volwassenen', want de broeders van Taizé willen uitdrukkelijk dat ik in principe alleen met jongeren en jongvolwassenen van 17-30-(35) jaar ga. Daardoor waren er voor de twee weken samen maar elf deelnemers. Er zijn gegronde redenen om aan te nemen dat het aantal volgend jaar zal stijgen. Voor mij was de week van 8 tot 15 juli heel bijzonder. Ik was immers het 25^e jaar in Taizé, in het totaal 52 weken, dus een heel levensjaar. Een **dubbel jubileum**. Taizé is mijn tweede inspiratiebron voor Bartimeüs. De eerste is uiteraard mijn eerste en permanente vorming binnen de congregatie van de salesianen van Don Bosco.

Momenteel gaat de **Israëltreis** door. Door een fout van mijzelf mocht ik vorige zaterdag niet vertrekken. Een onwezenlijke toestand. De zeven deelnemers zijn echter wel afgereisd en beleven een indringende week. Je kan mijn en hun verhaal volgen op de Bartimeüssite onder 'blog' (vanaf 14 september tot 23 september).

Vanuit twee hoeken werd mij het voorstel gedaan om te werken aan een Bartimeüscentrum. Deze zomer heb ik veel tijd gehad om daarover na te denken, vooral toen ik in augustus in Taizé was. Weldra verschijnt het document waarin ik het **Bartimeüshuis** zal voorstellen. Van zodra dat document klaar is, zal ik Nieuwsbrief 11 versturen om je daarover te informeren.

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be

In maart kondigde ik al de **Bartimeüs**dag aan van **28 oktober te Oud-Heverlee**. Je vindt de uitnodiging en het programma en ook de manier van inschrijven op de startpagina van de website. Het zou tof zijn mocht je erbij kunnen zijn.

Ik dank je voor jouw interesse en wens je het allerbeste toe, vooral Gods zegen.

Eric Haelvoet, salesiaan van Don Bosco