



## Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 9 – Vruchten voortbrengen

Matteus 21,33-43; 27° zondag A-jaar

### Het Woord

Jezus zei: ‘Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden er een, doodden een ander en stenigden een derde. Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte: voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: “Dat is de erfgenaam! Kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken,” en ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers doen?’<sup>41</sup> *Ze antwoordden: ‘De onmenselijke manier ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer het daar de tijd voor is.’* Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.”<sup>43</sup> *Daarom zeg Ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen.’*

### Stilte bij het Woord

### Don Bosco en het Woord

Bij vers 41. Don Bosco heeft zeker erg geleden onder de verdeeldheid onder de christenen. Als kind van zijn tijd was hij ervan overtuigd dat de katholieke Kerk de echte Kerk was, meer nog, de enige juiste Kerk. Hij verwijst uitdrukkelijk en met veel pijn naar landen, waar het protestantisme aanwezig was: ‘Duitsland, Frankrijk, Engeland en andere Europese landen.’<sup>1</sup> Volgens hem was dit een reden waarom de Heer missionarissen naar vreemde landen zond: andere volkeren ‘omarmden het Evangelie.’<sup>2</sup> Hij verwijst met name naar China, India en Amerika. Het toont hoe

---

<sup>1</sup> Il Cattolico istruito II p. 27.

<sup>2</sup> Idem.

mondiaal Don Bosco dacht. En hij was er diep van overtuigd dat de Heer verlangt dat het geloof vruchten draagt.

Bij vers 43. In *Il Cattolico istruito* reageert de vader op een vraag van de zoon. Deze laatste vraagt hoe het mogelijk was dat zelfs hele landen de boodschap van het evangelie verwierpen. De vader antwoordt: 'We moeten opmerken dat Jezus Christus verzekerde dat het heilig Evangelie verkondigd zou worden aan alle landen van de wereld, maar Hij verzekerde niet dat men het in alle plaatsen constant zou bewaren.'<sup>3</sup> Ook hier verwijst Don Bosco naar de pijnlijke schisma's in de zestiende eeuw. In zijn nieuwjaarsbrief van 25 januari 1866 aan Paus Pius IX schreef Don Bosco: 'Naar gewoonte vreest men ook dit jaar een grote beproeving. Zal het de pest zijn? Een oorlog? Een hongersnood? Moge het zijn zoals het de Heer zal behagen, als de evangelische wijngaard maar niet van ons wordt weggenomen en toevertrouwd aan andere en betere wijngaardeniers.'<sup>4</sup>

### **Een salesiaans woord bij het Woord**

In onze tijd benaderen we de verdeeldheid onder de christenen op een grondig gewijzigde manier. Respect en begrip staan centraal. Men maakt werk van de oecumene. Het Charter trekt overtuigd de kaart van die respectvolle en oecumenische houding. Het evangelie verkondigen 'is een dienst die, volgens de aanwijzingen van het postconcliair 'magisterium' het volgende omvat: *de vernieuwing van de mensheid* door middel van sociale werken en vormen van pedagogische tussenkomsten; het persoonlijke en gemeenschappelijke *christelijk getuigenis*; *de expliciete verkondiging* van het evangelie in religieus onderricht en catechese; het *missiewerk via de interreligieuze dialoog* (vooral het delen in leven en gebed); de samenwerking met hen die tot andere godsdiensten behoren om de strijd aan te binden tegen onrechtvaardige toestanden en hun begeleiding, wanneer zij besluiten de Kerk binnen te treden.'<sup>5</sup>

Don Bosco heeft er als jongvolwassene ernstig aan gedacht om naar de missies te gaan. Zelf is hij niet gegaan, maar heeft vele medebroeders en ook zusters van Don Bosco naar het Zuiden laten vertrekken, allereerste Argentinië. Zijn evangelisch bewogen hart sloot de hele wereld in.

Het hoofddaccent vinden we in het laatste vers van deze evangelietekst. De Heer vraagt dat ons geloof vruchten draagt, rijke vruchten. Als we de salesiaanse werken in Nederland en Vlaanderen bekijken, zien we vele mooie vruchten.

### **Het Woord in mijn (salesiaans) leven**

Sluit mijn liefde alle mensen van de wereld in? Welke vruchten draagt mijn geloof? Hoe werk ik mee aan de oecumene onder de christenen en de verzoening tussen godsdiensten?

---

<sup>3</sup> *Il Cattolico istruito* II p. 27

<sup>4</sup> G. Bosco, *Epistolario*, vol. II p. 27.

<sup>5</sup> Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 17.

## Een salesiaans gebed met het Woord

Heer God,  
Gij hebt Don Bosco een groot hart gegeven,  
het hart van de Goede Herder.  
Hij beminde iedereen van de hele wereld.  
Blijf kinderen, jongeren en volwassenen aanspreken  
om Uw evangelie te verkondigen,  
hier en overal in de wereld.  
Geef dat ons geloof vele vruchten draagt:  
oecumene onder alle gelovigen,  
samenwerking met alle mensen van goede wil,  
de menselijke groei van velen,  
eerst en vooral van de meest kansarmen.  
Geef hun Uw vreugde en Uw kracht. Amen.



De gebedsbezinning van Bartimeus bij dit evangelie is nr. 57  
zie [www.bartimeus.be/bezinningen](http://www.bartimeus.be/bezinningen)

© Eric Haelvoet 2014