



## Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 8 – Gods wil: kwistige liefde

Ezechiël 18,25-28 – Filippenzen 2,1-11 – Matteus 21,28-32: 26° zondag A-jaar

### Het Woord

(Ezechiël) <sup>27</sup> *'Iemand die goddeloos leefde, maar dat niet langer doet, Mij trouw is en het goede doet, zal in leven blijven.'*

(Filippenzen) <sup>5</sup> *Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.* <sup>6</sup> Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, <sup>7</sup> *maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens.* <sup>8</sup> *En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.*

(Matteus) Jezus zei: 'Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij naderde en zei tegen de een: "Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk." De zoon antwoordde: "Ik wil niet," maar later bedacht hij zich en ging alsnog. Tegen de ander, tot wie hij naderde, zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: "Ja, heer," maar ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?' Ze zeiden: 'De eerste.' Daarop zei Jezus: 'Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven.'

### Stilte bij het Woord

### Don Bosco en het Woord

In de geschriften van Don Bosco vindt men geen tekst bij het evangelie van de 26° zondag van het A-jaar. Wel bij drie verzen van de eerste lezing en een vers van de tweede lezing.

(Ezechiël) Bij vers 27. Don Bosco gebruikt het woord 'medelijden' of 'compassie' om de reactie van God in Ezechiël te typeren tegenover iemand die zich afkeert van het kwade en terugkeert naar God. Op een andere plaats in hetzelfde document over de barmhartigheid van God zegt hij dat de mens die ver van God leefde, veel heeft gemist. Niet als een verwijt, maar als een belofte: 'Kom tot Mij en Ik zal u geven wat je gemist hebt, toen je ver van Mij leefde en Ik zal je niet enkel geven wat je niet hebt, maar dat wat niemand heeft kunnen bedenken.'<sup>1</sup> Don Bosco beklemtoont hier dus de eindeloze goedheid van God, die altijd aan een nieuwe toekomst wil bouwen.

<sup>1</sup> Esercizio di divozione alla misericordia di Dio p. 32.

(Filippenzen). Bij vers 5. Don Bosco heeft het eens te meer over de heilige Vincentius a Paulo: deze vond in het Evangelie heel zijn moraal, heel zijn wellevendheid, heel zijn tact. Don Bosco vertelt over de heilige Vicentius: ‘Wie hem meer ontmoetten, zagen beter in hoe deze woorden hem diep tekenden. Door die woorden deed een uitbarsting van liefde hem eens zeggen: “Niets bevalt me als het niet in Jezus Christus is.”’<sup>2</sup> We zien hier hoe sterk Don Bosco zijn spiritualiteit op het Evangelie bouwde.

Bij vers 7. Don Bosco interpreteerde dit vers naar de armoede van de salesianen toe. Als burger is het een salesiaan toegestaan bezittingen te hebben, maar in de congregatie bezit men niets meer: ‘Men maakt zich arm om rijk te worden met Jezus Christus. Hij volgt het voorbeeld van de Redder, die in armoede werd geboren, onthecht aan alles leefde en naakt aan het kruis stierf.’<sup>3</sup> We weten hoe sterk Don Bosco de armoede beklemtoonde. Hij vond het fundament en de norm voor de vrij gekozen religieuze armoede bij Jezus Christus.

Bij vers 8. Don Bosco gebruikt dit vers om zijn jongeren gehoorzaamheid aan hun ouders in te scherpen. ‘Jezus’, zo zegt hij, ‘heeft zich in alles onderdanig gemaakt aan de heilige Maagd en aan de heilige Jozef door het nederige beroep van een vakman uit te oefenen. Om te gehoorzamen aan zijn hemelse Vader, stierf Hij met veel lijden aan het kruis.’<sup>4</sup>

Don Bosco verbindt dus de gehoorzaamheid aan mensen met de gehoorzaamheid aan God, allebei uit nederigheid en zelfontlediging.

### **Een salesiaans woord bij het Woord**

De evangelietekst van deze zondag richt ons op het doen van de wil van de Vader. Het is het kernstuk van het Onzevader: ‘Uw wil geschiede.’ God wil dat we liefhebben, niet een beetje, niet tot op zekere hoogte, maar voluit, tot het overdadige toe. Precies dat doet Don Bosco. Hij geeft zijn hele leven, al zijn talenten, tijd ... aan zijn jonge mensen. We mogen bij Don Bosco gerust spreken van een goddelijke liefde, tastbaar en zichtbaar geworden voor kinderen, jongeren en gewone mensen en eigenlijk voor iedereen die hij ontmoette.

Het Charter verbindt op een schitterende wijze de liefde voor God en van God met de gegevenheid in de zending: ‘Leven in de tegenwoordigheid van God betekent voor de Salesiaanse Familie en haar leden een intense en voortdurende liefdesrelatie onderhouden met Hem (‘eenheid met God’) en zich zo vervuld voelen van een dergelijke liefde als de zijne, een die zich op een welwillende en belangeloze wijze geeft en kwistig is voor de geprivilegieerde doelgroepen van de eigen zending.’<sup>5</sup>

Het spreekt voor zich dat een dergelijke liefde slechts mogelijk is, als we ons ingebakken egoïsme overwinnen, ons dus leeg maken van ons ik-gerichte ik, zodat er ruimte is om anderen te laten leven.

### **Het Woord in mijn (salesiaans) leven**

---

<sup>2</sup> Lo spirito di san Vincenzo de’Paoli p. 21-22.

<sup>3</sup> Inleiding op de Regole o Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales, in Opere Edite XXVII p. 32.

<sup>4</sup> Giovane provveduto p. 14.

<sup>5</sup> Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 23.

Geeft God volgens mij altijd weer nieuwe kansen? Hoe sterk is mijn spiritualiteit op het Evangelie gebouwd? In welke mate kan ik me van mijn ik-gerichte ik bevrijden om God en andere mensen – overvloedig-kwistig – lief te hebben? Leeft in mij een centraal verlangen om de wil van God te doen? Hoe sterk is dat verlangen?

### **Een salesiaans gebed met het Woord**

Heilige Giovanni Bosco,  
Jezus Christus was uw grote model,  
uw voorbeeld van goddelijk formaat.  
Zijn gegevenheid tot op het kruis  
creëerde in u een totale zelfgave.  
Uw liefde voor jonge mensen  
was mateloos, kwistig, totaal.  
Toon ons de wegen en middelen  
om in onze tijd geworteld te zijn  
in het evangelie van Christus,  
in de Christus van het evangelie.  
Laat Christus' zelfvergeten liefde  
ons brengen tot dienstbaarheid  
aan velen: kinderen, jongeren, volwassenen,  
ons door God toevertrouwd. Amen.



De gebedsbezinning van Bartimeus bij dit evangelie is nr. 56  
zie [www.bartimeus.be/bezinningen](http://www.bartimeus.be/bezinningen)

© Eric Haelvoet 2014