



## Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 7 – Kom werken in Mijn wijngaard

Matteus 20,1-16a: 25° zondag A-jaar

### Het Woord

<sup>1</sup> Jezus zei: *'Het is met het Koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit en toen hij anderen werkloos op het markplein zag staan, zei hij ook tegen hen: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn." En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit en drie uur later weer, en handelde als tevoren.* <sup>6</sup> *Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: "Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?"* <sup>7</sup> *"Niemand wilde ons in dienst nemen," antwoordden ze. Hij zei hun: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard." Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: "Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten." En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: "Die laatsten hebben een uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden." Hij gaf een van hen ten antwoord: "Vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van een denarie? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatste nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?" Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.'*

### Stilte bij het Woord

### Don Bosco en het Woord

Bij vers 1. Op minstens drie plaatsen wijst Don Bosco erop dat de Kerk zichtbaar moet zijn omdat Jezus haar vergelijkt met een wijngaard. De Kerk wordt zichtbaar in de wereld door de priesters en religieuzen. Vanuit dit inzicht speelt hij in op het verlangen van Francesco Besucco om zich helemaal aan de Heer toe te wijden. Voor Don Bosco gaat het over een religieuze roeping<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Vita del giovane Besucco Francesco p. 77.

Bij vers 6. Don Bosco keert zich tegen tijdverlies in het gokken en zinloos gebabbel, die geen echte vreugde geven. In de ogen van Don Bosco is er zoveel werk te verrichten, dat het onbegrijpelijk is dat mensen werkloos rondhangen. Hij verstaat dus maar al te goed de vraag van de wijngaardenier: 'Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?'<sup>2</sup>

Bij vers 7. Toch legt Don Bosco het accent op het belangrijkste. Niet het uur waarop we gaan werken in Gods wijngaard is belangrijk, maar dát we gaan wanneer we geroepen worden. Verwijzend naar Sint-Vincentius stelt hij de grote beloning in het vooruitzicht, die gelijk zal zijn als voor hen die vanaf het begin aan de slag zijn gegaan. Het maakt geen verschil uit op welk moment men in Gods wijngaard gaat werken. Daarom roept Don Bosco iedereen op om God te zegenen voor Zijn 'heilige onverschilligheid': Hij nodigt iedereen uit en beloont iedereen op een billijke manier.<sup>3</sup>

### **Een salesiaans woord bij het Woord**

We kunnen ons salesiaans hart laten spreken door te wijzen op de behoeften van mensen. De wijngaardenier geeft iedereen wat nodig is om een dag zijn gezin te onderhouden. De mensenrechten, geproclameerd in 1948, stellen de primaire menselijke behoeften centraal. Onze sociale zekerheid is op die belangrijke inzichten gebouwd. Het Charter omschrijft daarom terecht als doelgroep van de Salesiaanse Familie: '... de mannelijke en vrouwelijke jeugd die het meest nood heeft aan hulp wegens economische armoede, en om affectieve, culturele of spirituele verwaarlozing.'<sup>4</sup> Don Bosco werd existentieel geraakt door de ellende van vele jongeren. In de visie op de salesiaanse jeugdpastoraal staat het duidelijk: 'Don Bosco oriënteert vastberaden zijn werk op de jeugd; hij kiest er gewetensvol voor om zich beschikbaar te stellen om de kinderen en de jongeren "met risico's" te verwelkomen: een keuze die het criterium wordt om de evangelisatie in het licht van hun integrale bevrijding te stellen. De voorkeur voor de jongeren, vooral de armsten ... is ook onze doorslaggevende keuze.'<sup>5</sup> Dit fundamenteel werk citeert daarvoor woorden van Don Bosco zelf: 'Het zien van die massa jongeren van twaalf tot achttien jaar, alle in goede gezondheid, stoer, met frisse geest, maar overgeleverd aan werkloosheid, aangevreten door ongedierte, zonder spiritueel en materieel brood, was een gruwel voor mij.'<sup>6</sup>

Deze parabel van Matteus tekent een wijngaardenier, een mens vol goedheid, die iedereen uitnodigt om zijn verantwoordelijkheid op te nemen, ook wie door anderen als nietsnutten in de steek gelaten werden. Maar vooral iemand die geeft, overvloedig, van harte, en wel omdat hij goed is. Kunnen we Don Bosco niet vergelijken met zo'n uitermate goede man?

In onze tijd wordt veel aandacht besteed aan de algemene roeping. Iedereen wordt door God uitgenodigd om mee te werken aan het Rijk van God op aarde. Er zijn dus zeer verschillende vormen om zijn gelovige verantwoordelijkheid op te nemen. Binnen de Salesiaanse Familie en breder de Salesiaanse Beweging zijn er heel veel vormen. In de groep van alle christenen zijn er uiteraard nog veel meer.

---

<sup>2</sup> Mese di maggio p. 69.

<sup>3</sup> Lo spirito di san Vincenzo de' Paoli p. 233.

<sup>4</sup> Charter van de Salesiaanse Familie, art. 16.1.

<sup>5</sup> La Pastorale Salésienne des Jeunes. Cadre de Référence (2014) p. 64.

<sup>6</sup> Memorie dell'Oratorio, tweede decennium 1835-1845, nr. 11.

## Het Woord in mijn (salesiaans) leven

Wat betekent 'werken in Gods wijngaard' voor mij persoonlijk? Omschrijf ik mijn levensproject als een antwoord op de vraag van God, dus als een roeping? Raakt de ellende van (jonge) mensen mij existentieel? Voor welke armste jongeren (en/of volwassenen) zet ik mij daadwerkelijk in?

## Een salesiaans gebed met het Woord

Don Bosco,  
je liet je raken door het lijden van jongeren,  
tot in je hart, tot in je persoonskern.  
Dat bracht je in beweging  
om heel je leven voor hen te geven.  
Dat was jouw antwoord  
op de roep van Jezus Christus.  
Geef ons diezelfde diepe bewogenheid  
als motor van volgehouden inzet  
voor jonge mensen, vooral de armsten.  
Blijf iedereen uitnodigen  
om te werken aan het Rijk van God,  
om antwoord te geven aan Christus,  
om zijn ver-antwoord-elijkheid op te nemen,  
elk op zijn plaats, elk met zijn talenten,  
ieder met zijn eigenheid en vaardigheden. Amen.



De gebedsbezinning van Bartimeus bij dit evangelie is nr. 55  
zie [www.bartimeus.be/bezinningen](http://www.bartimeus.be/bezinningen)

© Eric Haelvoet 2014