



Don Bosco en de Bijbel – 2^o jaar – 61 – Gods Woord beleven

Lucas 11,27-28: 15 augustus vooravond ABC-jaar

Het Woord

Terwijl Hij dit zei, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep tegen Hem: ‘Gelukkig de schoot die U gedragen heeft en de borsten waaraan U gedronken hebt!’²⁸ *Maar Hij zei: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.’*

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord

Bij vers 28. Don Bosco laat een vader tot zijn kinderen spreken: ‘Ik wil dat jullie opmerken, o kinderen, dat de Heiland hier niet zegt: “Zalig zij die het Woord van God lezen en interpreteren,” maar “zalig zij die het zullen horen.” ... Het is voor ons voldoende het Woord te horen, uitgelegd door onze heilige herders.’¹ Don Bosco wil duidelijk niet dat men zomaar uit de losse hand Gods Woord interpreteert.

Hij schrijft in het reglement van de Compagnie van de Onbevlekt Ontvangene, ontstaan uit het uiverig hart van Domenico Savio: ‘We zullen met de grootste gehechtheid altijd weer teruggaan naar het Woord van God.’²

Don Bosco vertelt over de in die tijd bekende monseigneur Dupanloup van Orléans. In een preek over de vreselijke levensomstandigheden van de arbeiders vroeg hij aalmoezen. Don Bosco besluit dat gedeelte: ‘Hij ontving geld, juwelen, diamanten, waardevolle steentjes, alles ter waarde van 15 249 lire, zonder te spreken over de 1 600 kilo ingepakte aardappelen [...] Wat jullie over hebben, zegt de Heer, geef dat aan de armen, want zalig zijn zij die luisteren naar het Woord van God.’³

Tijdens de retraite van 1869 spreekt Don Bosco tot zijn salesianen over het afstand nemen van hun familieleden: ‘Het is een offer, maar God wil het en het zal goddelijk vergoed worden. [...] Jezus gaf ons het voorbeeld van dit loslaten om te gaan verkondigen. [...] Toen een goede vrouw roepend zijn moeder zalig noemde, zei Hij: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het Woord van God luisteren en ernaar leven.’⁴

¹ Il cattolico istruito II p. 35.

² Vita del giovanetto Savio Domenico p. 79.

³ Episodi ameni e contemporanei p. 76-77.

⁴ Memorie Biografiche IX p. 704-705 (Italiaanse versie).

Een salesiaans woord bij het Woord

Het is duidelijk dat Don Bosco de Bijbel heel goed kende. Hij gebruikte de Bijbel in vele omstandigheden, zeker ook in zijn geschriften. Hij beluisterde het Woord van God, leefde er zelf consequent naar, riep zijn jonge en volwassen mensen op hetzelfde te doen ... Hij had een enorm respect voor Gods Woord. Het brengt ons terug naar wat Maria in het begin van het Lucasevangelie aan de engel en dus aan God zegt: 'Mij geschiede naar uw Woord' (Lucas 1,38). Ook hierin was Maria dus een groot voorbeeld voor Don Bosco. En ja, Maria is niet *of* de fysische moeder van Jezus *of* degene die luistert naar het Woord van Jezus. Ze beantwoordt op beide vlakken in hoge mate aan die woorden.

Het blijft van groot belang dat we onze kinderen vertrouwd maken met het Woord van God. Het is zo levengevend, richtinggevend, bevrijdend ... Het overtreft zeer ver de zingeving, die de mens uit zichzelf kan ontwerpen. In onze tijd zijn er heel veel methoden beschikbaar: exegese, lectio divina, contemplatieve dialoog, bibliodrama, de Tobiasmethode, Godly Play, grafische voorstelling, spelvorm, vertelling, voorlezen met een (kort) gesprek, bekijken van Bijbelverhalen aan de hand van schilderijen en andere kunstwerken, stripverhalen, films, You Tubefilmpjes, filmpjes van Horizonmedia in Checkpoint-tv en Zorg-tv, bijbelliederen, getuigenis, preek ... Nog nooit is er zo'n rijke variatie methoden geweest om Bijbelverhalen verstandelijk te ontsluiten voor onszelf en anderen. En niet alleen verstandelijk: ook gevoelsmatig en op het diepste niveau: de ervaring, waar ziel en geest elkaar kruisen. Uit ervaring weten velen hoe inspirerend en bevrijdend het Woord in het leven van mensen kan zijn.

Het Charter vermeldt Gods Woord uitdrukkelijk, eerst in het kader van de zending: 'Het verlangen om goed te doen engageert ons te zoeken naar de beste weg om dat te verwezenlijken. Hier gaat het om een correcte inschatting van de noden en van de concrete mogelijkheden, de geestelijke onderscheiding in het licht van Gods Woord, de moed om initiatief te nemen, de creativiteit in het vinden van onbestaande oplossingen, de aanpassing aan wisselende omstandigheden, de bekwaamheid om samen te werken en de wil tot controle.'⁵ Daarna komt Gods Woord aan bod in verband met het gebed: 'Het wijd verspreide gebed is dus typisch voor hen die de spiritualiteit van Don Bosco beleven en zijn zending realiseren. Zonder echter die momenten van expliciet gebed te verwaarlozen, die gevoed worden door het Woord van God en een antwoord in liefde zijn, dat het leven omvormt in gebed en het gebed in leven.'⁶ Op een andere plaats gaat het over de rol van de salesiaan-priester in de Salesiaanse Familie: 'De salesiaan-priester wordt derhalve opgeroepen om zijn meer specifieke verantwoordelijkheid op te nemen in de sector van de vorming. Het Woord van God, de sacramenten en vooral de eucharistie, de dienst aan de eenheid en van de liefde vertegenwoordigen de grootste schat van de Kerk.'⁷

Het Woord in mijn (salesiaans) leven

Hoe beantwoord ik concreet Jezus' oproep: 'Gelukkiger zijn zij die naar het Woord van God luisteren en ernaar leven'? Hoe maakt Gods Woord mij gelukkig? Hoe maak ik Gods Woord bekend aan kinderen en jongeren? Wat betekent voor mij dat Maria in de hemel is opgenomen?

⁵ Charter van de Salesiaanse Familie art. 35.

⁶ Idem art. 36.

⁷ Idem art. 42.

Een salesiaans gebed met het Woord

Maria,
u was de moeder van Jezus Christus:
u hebt Hem in uw schoot gedragen.
Uw moederlijke taak
hebt u volkomen ter harte genomen.
Maar u hebt ook geluisterd
naar het Woord van God,
door Jezus uitgesproken en gerealiseerd.
U hebt het voluit beleefd
tot bij Jezus' lijden en dood.
Nu deelt u ook in zijn verrijzenis
in Gods heerlijke vreugde,
in zijn stralend licht.
Begeleid ons allen
zoals u Don Bosco inspireerde
om naar Gods Woord te luisteren,
het te beleven in concrete daden
en het te verspreiden,
zeker ook aan kinderen en jongeren. Amen.



De gebedsbezinningen van Bartimeus bij dit evangelie zijn de nrs. 51, 261 en 262
zie www.bartimeus.be/bezinningen

Deze tweede jaargang 'Don Bosco en de Bijbel' begon op 15 augustus 2014 met een gebedsbezinning over het evangelie van dit Mariafeest (dagmis). Met dit nummer 61 eindigen de gebedsbezinningen in het kader van DB200. Toch is er nog een slot: nummer 62.

© Eric Haelvoet 2015