



Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 6 – God is liefde die altijd vergeeft

Matteus 18,21-35; 24° zondag A-jaar

Het Woord

Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg: 'Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?' ²² Jezus antwoordde: 'Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.'

Daarom is het met het Koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. Omdat hij niet kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: "Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen." Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: "Betaal me alles wat je me schuldig bent!" Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: "Heb geduld met mij, ik zal je betalen." Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: "Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtescholden, omdat je me erom smeekte. ³³ *Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?*" En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald.

³⁵ *Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.'*

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord

Bij vers 22. Don Bosco hanteert een beeld van God, die men niet moet vrezen. Integendeel: 'Kom naar deze barmhartigheid en je zal haar bereid vinden om jullie te vergeven.'¹ Don Bosco verwijst verder naar een uitspraak van de heilige Johannes Chrisostomos: Jezus wil niet het bepaald aantal van zeven maal zeventigmaal aanduiden. Het betekent dat Christus altijd vergeeft, elke keer dat men zijn overtredingen opbiecht. Dat Don Bosco met dit vers het belang van de biecht onderstreept, zal ons zeker niet verrassen. Verzoening met God is dus altijd mogelijk.² Vanuit dit geloof is elke christen verplicht om zijn naaste even veel keren te vergeven, overal en altijd.³ We leren hieruit dat de barmhartigheid een zeer centrale plaats had in de pedagogische spiritualiteit van Don Bosco.

Bij vers 33. Hier horen we de keerzijde. Don Bosco verdraagt de woede tegenover een gelijke niet. 'Wie zonder barmhartigheid is voor zijn naaste, hoe zou hij kunnen hopen dat hij van de Heer barmhartigheid zal krijgen voor zijn zonden?'⁴

Bij vers 35. Don Bosco verbindt de liefde voor God wezenlijk met de liefde voor de naaste. Hij spreekt de jongens en meisjes vol tederheid aan: 'Beste jongeren, het staat geschreven dat de caritas de hoogste van alle waarden is. Maar men maakt zich tevergeefs wijs, dat men God bemint als men zijn naaste niet bemint. Leer dus op tijd met een oprecht hart vergiffenis schenken aan wie jullie kwetsen.'⁵

Een salesiaans woord bij het Woord

Petrus is al zeer ruimdenkend. Zevenmaal is namelijk de menselijke limiet. Maar Jezus nodigt hem en ons uit om te vergeven met Gods maat. In de opvoeding van kinderen en jongeren is de vergiffenis onmisbaar. Ze hebben nog zoveel te leren en mogen dus falen en altijd opnieuw beginnen. Wat ze ook uitspoken, de opvoeder mag hun nooit zijn liefde ontzeggen. De christelijke opvoeder wordt geroepen om Gods liefde voelbaar te maken aan kinderen en jongeren. Juist in de vergiffenis van fouten zal dat het meest ingrijpen in het leven van het kind en de jongere. Het geeft hun levenskansen, keer op keer.

Welk godsbeeld stellen we voor in ons opvoedingswerk? Don Bosco kiest er alleszins met heel zijn dynamische creativiteit voor om een milde en vergevingsgezinde God voor te stellen. Dat laat hij voelen in zijn omgang met de jongeren, in het sacrament van verzoening, in zijn spreken en handelen ...

Dat men uitgenodigd wordt om van harte te vergeven, sluit ook mooi aan bij de hartelijkheid, een van de drie peilers van Don Bosco's opvoedingssysteem. In deze context is het duidelijkheid dat hartelijkheid veel dieper gaat dan wat oppervlakkige vriendelijkheid.

Het Charter vermeldt dit element uiteraard ook: '*Liefde* is de naam zelf voor God (cf. 1 Joh 4,16). Zij duidt niet alleen op de energie van het menselijk hart, maar is deelname aan de voorkomende

¹ Eserzio di divozione alla misericordia di Dio p. 95-96.

² Conversazioni tra un avvocato ed un curato di campagna sul sacramento della confessione p. 37.

³ Vita di san Pietro p. 37-38.

⁴ Il cattolico provveduto p. 432.

⁵ Una preziosa parola ai figli ed alle figlie p. 15.

barmhartigheid van de Vader, aan het meelijdende hart van Christus en de onzegbare liefde van de Heilige Geest. Dit is het kenteken van de leerlingen van de Heer: elkander beminnen met dezelfde liefde waarmee God bemint.⁶

De Leefregel van de Salesiaanse Medewerker van Don Bosco verwoordt dit als volgt: 'Door het sacrament van verzoening deelt hij [de medewerker] in de barmhartigheid van God de Vader en bouwt hij in zijn leven een dynamiek van voortdurende bekering in die hem doet groeien in de liefde.'⁷

Het Woord in mijn (salesiaans) leven

Op welke manier(en) ontvang ik de liefdevolle barmhartigheid van God? Welk godsbeeld breng ik over aan kinderen en jongeren, door mijn handelen, door mijn spreken? Nodig ik hen uit om mild en vergevingsgezind te zijn? Hoe kader ik dat in de totale opvoedingsopdracht?

Een salesiaans gebed met het Woord

Don Bosco, je was er diep van overtuigd
dat God liefde is,
mildheid en barmhartigheid.
Gods vergeffenis was voelbaar
in wat je deed en zei.
Kinderen en jongeren
hebben nood aan die goedheid.
Maar ook wij, wie we ook zijn.
Toon ons de wegen en middelen
om kinderen en jongeren
Gods milde barmhartigheid
te leren kennen.
Ja, om Hem te leren kennen als liefde. Amen.



De gebedsbezinningen van Bartimeüs bij dit evangelie zijn nr. 54 en 130
zie www.bartimeus.be/bezinningen

© Eric Haelvoet 2014

⁶ Charter van de Salesiaanse Familie art. 29.

⁷ Leefregel voor de Medewerker van Don Bosco art. 33 (3).