



Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 58 – Eucharistisch leven

Johannes 6,1-15: 17° zondag B-jaar

Het Woord

Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias genoemd). Een grote menigte mensen volgde Hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekens Hij bij zieken deed. Jezus ging de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het joodse pesachfeest.

Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar Hem toe kwam, vroeg Hij aan Filippus: 'Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?' Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist Hij al wat Hij zou gaan doen. Filippus antwoordde: 'Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.' Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: ⁹ 'Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen?' Jezus zei: 'Laat iedereen gaan zitten.' Er was daar veel gras en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zoveel als ze wilden. ¹² Toen iedereen volop gegeten had, zei Hij tegen zijn leerlingen: 'Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.' Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten. Toen de mensen het wonderteken dat Hij gedaan had zagen, zeiden ze: 'Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.' Jezus begreep dat ze Hem wilden dwingen om mee te gaan en Hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok Hij zich terug op de berg, alleen.

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord

Bij vers 9. In zijn *Heilsgeschiedenis* vertelt Don Bosco dit verhaal van Johannes haast letterlijk na.¹ Maar in een boek over Maria actualiseert hij de inhoud ervan. Hij moedigt mensen aan de pas gebouwde kerk van Maria Hulp te Turijn vaak te bezoeken: 'Laten we ons haasten naar de heilige tempel te komen, maar vaak, omdat we God dagelijks nodig hebben. Wees aanwezig maar met

¹ Storia sacra p. 181-182.

vertrouwen, [...] want we vinden er een Vader die klaar staat om ons te verhoren, om voor ons het brood van zijn gaven te vermenigvuldigen zoals destijds op de berg.²

Bij vers 12. In het *Reglement voor de huizen van de sociëteit van de H. Franciscus van Sales* leest men over het voedsel: 'Het wordt jullie uiterst hartelijk aangeraden zelfs niet het kleinste beetje soep, brood of gerecht verloren te laten gaan. Laten we het voorbeeld van de Heiland niet vergeten die zijn apostelen opdroeg de broodkrumels te verzamelen om ze niet verloren te laten gaan: "Verzamel de brokken zodat ze niet verloren gaan." Wie vrijwillig om het even welk voedsel verkwist, zal streng gestraft worden.'³

Een salesiaans woord bij het Woord

Jezus Christus kent de honger van de mensen. Die honger heeft verschillende dimensies: de lichamelijke honger, honger naar liefde en vriendschap, honger naar genezing, honger naar hoogwaardige menselijkheid, honger naar het spirituele, honger naar God ... Christus vervult elke honger en wel in overvloed. Zo koos Don Bosco ervoor de integrale mens tot ontplooiing te laten komen. De volle mens in al zijn aspecten. En toch richtte hij zich binnen die integrale aanpak toch het meest naar de spirituele dimensie en zeer uitdrukkelijk vanuit het christelijk geloof. Juist daarom had de eucharistie een bijzonder belangrijke plaats in zijn werken. Christus is het goddelijke brood dat de diepste honger van de mens stilt.

Het Charter verwoordt dat zo: 'In het centrum van zijn geestelijk leven en zijn apostolisch bezig zijn plaatste Don Bosco een uitgesproken devotie tot Jezus, aanwezig in de eucharistie.'⁴ In hetzelfde artikel wordt de eucharistie opgenomen in een groter geheel: 'Zich wortelen in Christus en zich conform maken aan Hem is de diepste vreugde voor een zoon of dochter van Don Bosco. Hieruit ontspruit de liefde tot het Woord en het verlangen het mysterie van Christus te beleven zoals het aangeboden wordt door de liturgie van de Kerk; het onverdroten vieren van de sacramenten van eucharistie en verzoening, die opvoeden tot christelijke vrijheid, tot de bekering van het hart en naar de geest van delen en dienen; de deelname aan het paasmysterie van de Heer, dat leidt tot een nieuw verstaan van het leven en van zijn persoonlijke en communautaire, innerlijke en sociale betekenis.'⁵ De eucharistie maakt bij Don Bosco deel uit van een vaak weerkerend trio: 'De devotie tot Maria is (samen met die tot Jezus in de eucharistie en tot de paus) een van de drie devoties die het geestelijk en apostolisch leven van Don Bosco getekend hebben.'⁶ Het Charter brengt dit alles naar onze tijd: 'Een woord van het Concilie parafraserend mag men beweren dat het onmogelijk is een apostolische familie als de salesiaanse, geestelijk te vormen, als men de viering van de eucharistie niet ziet als wortel en scharnier, als vertrekpunt van iedere opvoeding, die tot doel heeft de geest van de familie te vormen.'⁷

² Maraviglie della Madre di Dio invocata sotto il titolo di Maria Ausiliatrice p. 152.

³ G. Bosco, Opere edite XXIX p. 176.

⁴ Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 24.

⁵ Idem.

⁶ Idem art. 37.

⁷ Idem art. 42.

Het Woord in mijn (salesiaans) leven

Heb ik als opvoeder oog voor de ontplooiing van alle aspecten van kinderen en jongeren, in bijzonder hun spiriruele noden? Vertrekt mijn pedagogisch handelen vanuit de eucharistie? Welk plaats heeft de eucharistie in mijn pastorale handelen?

Een salesiaans gebed met het Woord

Don Bosco,
u hebt geleefd vanuit de eucharistie,
bron van eenheid met Christus.
In Hem was u geworteld.
Dat diep mysterie doorbloedde alle aderen
van uw omgaan met kinderen en jongeren.
U hebt vele hongerige magen gevoed.
U hebt ervaren dat het weinige voldoende is,
dat de Heer het povere vermenigvuldigt,
zelfs in rijke, deugddoende overvloed.
Geef ook ons die eenheid met Christus,
die eucharististische spiritualiteit
en dat eucharistisch engagement. Amen.



De gebedsbezinning van Bartimeus bij dit evangelie is nr. 113
zie www.bartimeus.be/bezinningen

© Eric Haelvoet 2015