



Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 56 – Voor God

Marcus 6,7-13: 15° zondag B-jaar

Het Woord

Efesiërs 1,3.11-12. ³ *Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend ...* ¹¹ *In Hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld* ¹² *om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.*

Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit en gaf hun macht over de onreine geesten. Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen. 'Maar', zei Hij, 'trek geen extra kleren aan.' En ook zei Hij: 'Als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.' Ze gingen op weg en maakten het goede nieuws bekend om de mensen tot inkeer te brengen en ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord

Van de drie lezingen en de psalm van deze zondag vinden we slechts vier verzen terug in de geschriften van Don Bosco, alle vier uit de brief aan de Efesiërs. De commentaar bij vers 4 komt hier niet aan bod.

Bij vers 3. Voor Don Bosco bestaat de goedheid voor God de Vader er ook in, zijn kinderen te inspireren met daden van liefde (caritas). Hij dankt een weldoener: 'U bewijst liefde op liefde en wij bidden God dat Hij u zegening op zegening schenkt, beste en vereerde weldoener van ons ... God zij geloofd omdat Hij u inspireert met gedachten van liefde. Maar moge in het bijzonder door God gezegend worden die weldoende hand die mij helpt arme jongentjes van de gevaren weg te houden om hen te begeleiden naar en te bewaren in de redding.'¹

¹ G. Bosco, Epistolario II p. 51.

Bij vers 11. Don Bosco schreef aan een priesterstudent dat dit vers in het bijzonder voor priesterstudenten waar is.²

Bij vers 12. 'Alles doen voor de meerdere glorie van God', kortom 'voor God' is een uitspraak die Don Bosco heel vaak gedaan heeft. Volgens Giuseppe Buccellato haalde Don Bosco deze omschrijving (in het Latijn 'ad maiorem Dei gloriam') bij de jezuïeten en 'wordt ze voortdurend herhaald in de officiële documenten en de geschriften van Don Bosco.'³ Don Bosco stelt als hoogste doel voor, zich te verenigen met God in alle handelen en alles te doen voor de eer van God. Zie daarvoor bijvoorbeeld het gebed dat hij schreef hieronder bij 'een salesiaans gebed met het Woord.'

Een salesiaans woord bij het Woord

Don Bosco heeft velen uitgezonden om het goede nieuws, het evangelie, te verkondigen aan kinderen, jongeren en gewone mensen. Ondertussen al 174 jaar⁴ en momenteel in vele landen. De evangelisatie is de kern van onze opdracht, maar altijd geïntegreerd in de ontwikkeling van de hele persoon van kind en jongere.

Don Bosco zette zich vooral voor de armsten in. Onder andere daarom wilde hij arm blijven tot op zijn sterfbed. In het evangelie heet dat 'niets meenemen voor onderweg.'

Geloof kan je niet opdringen. Meer: mág je niet opdringen. Maar je moet het wel aanbieden, voorstellen. Of de adressanten het geloof of het evangelie aannemen, maakt deel uit van hun onvervreembare vrijheid. Daarom zijn er een aantal situaties, waar we beter weggaan: daar waar men de evangelische boodschap afwijst.

Het Charter omschrijft de doelgroepen van de Salesiaanse Familie als 'de jeugd, de armen, hen die lijden en nog niet-geëvangeliëerde volken.'⁵ Elders worden ze met meer hedendaagse termen omschreven: '... de mannelijke en vrouwelijke jeugd die het meest nood heeft aan hulp wegens economische armoede, en om affectieve, culturele of spirituele verwaarlozing.'⁶ We vinden een nog bredere omschrijving: '... personen, die getroffen zijn door allerlei vormen van armoede.'⁷

Het Woord in mijn (salesiaans) leven

Hoe omschrijf ik de doelgroep van mijn roeping en zending? Welke plaats heeft de evangelisatie daarin? Wat betekent armoede voor mij? Voor welke armen zet ik me in?

² G. Bosco, Epistolario I p. 367.

³ Buccellato, G., La spiritualità di Don Bosco. Origine e 'idee-luce' della spiritualità del fondatore dei Salesiani, Elledici, 2014, p. 23.

⁴ Zijn werk start in 1841.

⁵ Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 2.

⁶ Idem art. 16.1.

⁷ Idem art. 29.

Een salesiaans gebed met het Woord ⁸

'Almachtige, eeuwige God,
mijn Schepper en Heer,
U kent mijn verlangen U te loven,
tot U te bidden,
U onophoudelijk te beminnen
en elk moment aan U te denken
als dat mogelijk zou zijn voor mij.
Maar U hebt in Uw voorzienigheid
de gebeurtenissen van mijn leven
en van mijn staat bepaald.
En U wilt dat ik er alle verplichtingen
trouw van volbreng.
U weet dat het onmogelijk is voor mij
altijd aan U te denken
en U op elk moment te loven
en U respect te betuigen
met daden van mijn geest en hart.
Ik bid U daarom, mijn hemelse Vader,
dat U mijn goede wil wilt aanvaarden
en de intentie die ik heb
alles te doen voor Uw glorie.'



De gebedsbezinning van Bartimeus bij dit evangelie is nr. 111
zie www.bartimeus.be/bezinningen

© Eric Haelvoet 2015

⁸ Geschreven door Don Bosco in: Il cattolico provveduto p. 172-173.