



## Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 53 – Storm en rust

Marcus 4,35-41: 12° zondag B-jaar

### Het Woord

Job 38,1. *En de Heer antwoordde Job vanuit een storm. Hij zei: '...'*

2 Korintiërs 5,14. *Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven.*

Marcus. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Hij tegen hen: 'Laten we het meer oversteken.' Ze stuurden de menigte weg en namen Hem mee in de boot waarin Hij al zat en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar Hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en zeiden: 'Meester, kan het U niet schelen dat we vergaan?' Toen Hij wakker geworden was, sprak Hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: 'Zwijg! Wees stil!' De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: 'Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?' Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: 'Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het meer Hem gehoorzamen?'

### Stilte bij het Woord

#### Don Bosco en het Woord

Van de drie lezingen van deze zondag en de Psalm vinden we slechts twee verzen terug in de geschriften van Don Bosco.

Bij Job 38,1. Don Bosco gebruikt dit vers in combinatie met de verzen 34-35 van hetzelfde hoofdstuk 38. Hij wijst erop dat niemand Gods plannen kan begrijpen. Hij vertelt in dat verband dat paus Alexander, voor hij stierf voor zijn geloof, verklaarde dat God zijn Zoon naar de wereld heeft gezonden. Het is 'die Heer God die de hemel, de aarde, de zee en alle dingen erin gemaakt heeft. Die God zendt bliksemflitsen en donderslagen. Hij geeft het leven en de dood. De zon, de maan, de sterren, de klaarte, de nevels en de regen dienen die God.'<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Vita de' sommi pontefici S. Anacleto, S. Evaristo, S. Alessandro I p. 59.

Bij 2 Kortintiërs 5,14. Een biograaf heeft in de aantekeningen van Don Bosco volgende opmerkingen gevonden: 'Zoek geen eerste plaatsen, ga niet zitten, eet niet vóór de baas [...]. Wees heel discreet bij het gebruiken van maaltijden, sober in het drinken. Hekel nooit personen of zaken die hen raken. Spreek nooit over kwetsende zaken of over dingen die weerzin opwekken. Wat ons drijft is de liefde voor Christus.'<sup>2</sup>

### **Een salesiaans woord bij het Woord**

In dit evangelieverhaal zien we een hevig zwart-wit-contrast tussen de innerlijke rust van Jezus (toppunt: Hij slaapt) en de storm buiten Hem (toppunt: de boot staat vol water). Het opmerkelijke is dat de storm Jezus niet uit zijn evenwicht brengt, zelfs niet uit zijn slaap. Maar Jezus legt zijn innerlijke rust op aan de storm. Zoals Jezus opstaat uit de slaap, zo staat Hij op uit de dood. Voor Hem zwijgt zelfs dié hardnekkigste storm. Ook de eerste christenen hebben uiteindelijk de rust bewaard midden de politieke en zelfs godsdienstige stormen, die hen klein wilden krijgen.

Ook Don Bosco heeft veel stormen gekend. Er waren politieke krachten die hem plat wilden drukken. Kerkelijke instanties bekampten hem. Altijd vechten tegen het geldtekort. Vaak te weinig personeel. Een gebouw dat instortte. Met de Kerk, die hij zo liefhad, gebeurden vreselijke dingen. En zoveel meer. Maar hij bewaarde de innerlijke rust en ging verder. Geen storm kreeg hem uit zijn evenwicht. Het was ongetwijfeld de goddelijke rust, die heerlijke sjalom, die hem bewoonde en wijs en trouw maakte. Het was de liefde van en voor Christus die hem van binnenuit dreef. In de christelijke opvoeding zouden alle kinderen en jongeren de technieken moeten aanleren om Gods sjalom diep in hen te laten leven.

Het Charter richt ons op die innerlijke gemoedstoestand van Jezus Christus, die goddelijke motor, die dynamiek die van de Geest komt: 'Luisteren wij ook naar de ... aansporing van de apostel: "Laat onder u de gezindheid heersen, die in Christus Jezus was" (Filippenzen 2,5). Dit betekent: het waakzame bewustzijn de gezondene van God te zijn, in alles geleid door de Geest; de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de wil van de Vader in het volbrengen van de hem toevertrouwde zending in het moedig tegemoet treden van moeilijkheden en contrasten (cf. Johannes 5,17v.); de constante en edelmoedige inzet om personen te bevrijden van iedere vorm van dood en het meedelen aan allen van leven en vreugde; de opwindende zorg voor kleinen en armen met de zorg van de Goede Herder; de liefde die altijd vergeeft, zelfs tot men slachtoffer wordt op het kruis.'<sup>3</sup>

### **Het Woord in mijn (salesiaans) leven**

Welke stormen beheersen mij in deze periode van mijn leven? Draag ik in mij voldoende de sjalom van Jezus Christus om met die stormen om te gaan? Welke storm veroorzaakt ik wel eens rond mij? Hoe kan ik dat voorkomen? Hoe begeleid ik kinderen en jongeren naar die innerlijke vrede van Christus?

---

<sup>2</sup> Memorie biografiche IX p. 996 (Italiaanse versie).

<sup>3</sup> Charter van de Salesiaanse Familie art. 24.

## Een salesiaans gebed met het Woord

Don Bosco,  
U hebt niet de absolute rust gezocht,  
ver weg van gewoel en problemen.  
U bent er juist naartoe gegaan.  
Altijd hebt u ervoor gezorgd  
dat Christus' sjalom in u woonde.  
Met Christus' rust in uw hart en ziel  
hebt u creatieve oplossingen uitgebouwd.  
Velen hebt u met geduld geleerd  
vanuit die diepe, heerlijke rust  
de hevigste stormen te overwinnen.  
Boten van jongeren liepen vol water.  
Ze zwalpten heen en weer  
volgens de winden rond hen.  
U hebt hen met veel wijsheid geleerd  
het zeil van het geloof te hijsen  
en zelf het roer in handen te nemen.  
En ze hebben rust gevonden:  
Gods kleurrijke vreugde en vrede. Amen.



De gebedsbezinning van Bartimeus bij dit evangelie is nr. 107  
zie [www.bartimeus.be/bezinningen](http://www.bartimeus.be/bezinningen)

© Eric Haelvoet 2015