



Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 50 – Een met de Drie-ene

Matteus 28,16-20: Drie-eenheid B-jaar

Het Woord

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze Hem zagen bewezen ze Hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. ¹⁹ *Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, ²⁰ en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld.'*

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord

Bij vers 19. Dit vers komt vaak voor in de geschriften van Don Bosco: op een vijftiental plaatsen. Hij beklemtoont dat het gezag van de Kerk eerst en vooral het onderricht betreft. Dit onderricht moet gaan over 'de waarheden van God, geopenbaard en vastgelegd in de heilige Schrift of in de traditie van de Kerk.'¹ Daarom moet ze 'publiek en zichtbaar'² zijn. Het grote doel daarvan is de mensen 'te richten en te leiden naar hun heiliging en welzijn.'³ Door dat te doen werkt men mee aan de realisatie van de profetieën van het Eerste Testament want 'God had meerdere malen door zijn profeten laten voorzeggan dat alle volkeren bij de komst van de Messias zouden geroepen worden tot de kennis van de ware God.'⁴ Wanneer Don Bosco zijn eerste missionarissen naar Argentinië zendt, is het evident dat hij dit Matteusvers gebruikt. Maar hij beklemtoont dat men dit onderricht slechts kan geven op basis van het gezag van de kerkelijke overheid. Don Bosco zegt tot zijn missionarissen op het moment dat ze zouden vertrekken: 'Bemide zonen ... jullie zullen naar Rome gaan en jullie zullen zich neerwerpen aan de voeten van onze onvergelykelijke weldoener Pius IX. Jullie zullen hem de apostolische zegen vragen. En zoals Jezus, de Heiland, zijn apostelen uitzond om het heilig Evangelie te prediken, zo zal hij, plaatsvervanger van Jezus Christus, opvolger van de heilige Petrus, jullie zenden om dezelfde godsdienst te prediken.'⁵

¹ Il cattolico istruito II p. 10.

² Idem p. 11.

³ Idem p. 31.

⁴ Vita di san Pietro p. 104.

⁵ Chiala, Cesare, Da Torino alla Repubblica Argentina, in: Giovanni Bosco, Opere Edite XXVIII p. 275.

Bij vers 20. Don Bosco drukt zijn godsvertrouwen uit en spitst deze woorden vooral toe op de herders van de Kerk. Hij preciseert Jezus' woorden: 'Ik zal met haar [van de Kerk] herders zijn tot het einde van de eeuwen.'⁶ Aan Don Bosco werd gevraagd of de Kerk niet kleiner zou worden door de vervolgingen. Zijn reactie: 'Zeker niet. Hoe meer ze door de mensen vervolgd zal worden, hoe meer ze zal gloriëren.'⁷ Het is Jezus Christus zelf die als hoofd de Kerk bestuurt: 'Haar opperste en onzichtbare koning is Jezus Christus, waarlijk God en waarlijk mens. Hij staat vanuit de hemel zijn Kerk bij tot het einde van de eeuwen.'⁸

Een salesiaans woord bij het Woord



God is gemeenschap in zichzelf. Drie en toch een. Een perfecte eenheid. Maar de goddelijke eenheid is niet gesloten, geen sekte. Gods gemeenschap staat open naar de schepping toe, naar de wereld, naar de mensen. Wat meer is: God verlangt er diep naar dat we intreden in zijn goddelijke gemeenschap. De overbekende icoon van Andrej Roublev toont ons de Drie-eenheid. Als we naar de Drie-eenheid kijken, zitten we mee aan aan de tafel van brood en wijn, waarrond de Drie-eenheid aanwezig is. De mens mag aan de vierde zijde zitten en delen in die liefdevolle harmonie van God zelf. Het vraagt een lange meditatie, altijd opnieuw, om in die beweging mee te gaan.

Het Charter neemt ons mee in een uitzonderlijk gelovige diepgang: 'De apostolische Familie van Don Bosco is allereerst een charismatische Familie, dat wil zeggen een gave van de Geest aan de Kerk met het oog op een zending (cf. 1 Korintiërs 12,1.4-6). Haar waarlijk echte en diepste wortels vinden we inderdaad in het mysterie van de Drievuldigheid, of in die oneindige liefde die Vader, Zoon en H. Geest verenigt, bron, model en einddoel van iedere menselijke familie. Als dat haar oorsprong is, herkennen de leden van de Salesiaanse Familie in hun leven het primaatschap van God als *communio*. Dit is het hart van de salesiaanse *mystiek*. Deze gemeenschap met de drie-ene God is passend neergeschreven in de teksten van de constituties van elke groep.'⁹

De Drie-eenheid is bijzonder actief in de Kerk en dus ook in de Salesiaanse Familie en Beweging: 'De zending van de Kerk heeft haar oorsprong in het vrije initiatief van de Vader, gaat verder door de opdracht van Jezus Christus en duurt voort door het werk van de Heilige Geest.'¹⁰

Het Woord in mijn (salesiaans) leven

Wanneer en hoe komt de Drie-eenheid binnen in mijn (salesiaans) leven? Hoe stel ik mij de Drie-eenheid voor? Is God de basis van een diep geloofsvertrouwen in mijn leven? Hoe vaak spreek ik bewust tot de Drie-eenheid? Verlang ik naar eenheid met de Drie-eenheid? Hoe bewust maak ik het kruisteken?

⁶ La Chiesa cattolica-apostolica-romana è la sola vera Chiesa di Gesù Cristo p. 4.

⁷ Idem p. 22-23.

⁸ Vita de' sommi pontefici S. Lino, S. Cleto, S. Clemente p. 18.

⁹ Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 5. Dit artikel werkt de betekenis van de Vader, de Zoon en de Geest voor onze Familie en Beweging verder uit.

¹⁰ Idem art. 14.

Een salesiaans gebed met het Woord

Heilige Don Bosco,
nu u gestorven bent,
leeft u bij God,
de grote Drie-ene.
Bij de Drie-eenheid
geniet U de grote vreugde,
de eeuwige liefde.
Blijf bidden voor de Kerk,
voor de salesiaanse beweging,
die God door u gesticht heeft.
Geef dat wij allen
de liefde van de Drie-eenheid
aan velen voelbaar maken,
vooral aan kinderen, jongeren
en gewone mensen,
overal op aarde en altijd.
Mogen zij eenmaal met u
thuis komen bij de Drie-ene. Amen.



De gebedsbezinning van Bartimeus bij dit evangelie is nr. 45
zie www.bartimeus.be/bezinningen

© Eric Haelvoet 2015