



Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 5 – In de naam van Christus

Matteus 18,15-20; 23° zondag A-jaar

Het Woord

¹⁵ Jezus zei: *‘Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen. ¹⁷ Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. ¹⁸ Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. ²⁰ Want waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.’*

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord

Vers 15. Don Bosco actualiseert dit vers in een brief die hij schreef aan de provinciaal van Zuid-Amerika: *‘Als je iemand moet corrigeren of persoonlijke adviezen geven, doe dat nooit in het publiek, maar altijd tussen jou en de ander alleen.’¹* Deze wijsheid tekent Don Bosco. Hij wilde niemand kwetsen en vooral niet jonge mensen, die erg gevoelig zijn en veel belang hechten aan hun imago in de groep.

Vers 17. Dit vers past Don Bosco toe op geloofsvragen, -twijfels en -moeilijkheden. Daarvoor bouwen we best op wat de Kerk zegt. Don Bosco heeft dus een groot vertrouwen in wat de Kerk leert. Als kind van zijn tijd gaat Don Bosco ervan uit dat er geen heil is buiten de katholieke Kerk. Vanuit dat denkkader is het normaal dat hij zo’n grote waarde hecht aan wat de Kerk onderwijst. Meerdere malen spreekt hij daarom vrij hard over christenen, die afwijken van de kerkelijke leer. In onze tijd staan we veel meer open voor de overtuigingen van de andere kerken en voor de rijkdom die aanwezig is in andere godsdiensten, bij atheïsten ...

Vers 18. Don Bosco past deze woorden toe op de biecht. Als de priester zonden vergeeft, dan vergeeft ook de hemel ze. In de *Conversazioni* spreekt Don Bosco over vier betrokken partijen bij

¹ Epistolario di S. Giovanni Bosco III p. 423.

de vergiffenis van de zonden, elk met hun eigen inbreng: 'De mens belijdt de zonden, de priester spreekt vrij, God vergeeft en dat alles gebeurt in de naam van Jezus Christus.'² In 1867 wordt herdacht dat Petrus 1800 jaar eerder gestorven is. Bij die gelegenheid verbindt Don Bosco de macht om te binden of te ontbinden van alle andere apostelen, de bisschoppen en de priesters met Petrus als centrum.³ Don Bosco laat de hoofdpersoon, Angelina, in *Angelina o l'orfanella degli Apennini* (Angelina of het weesmeisje van de Apennijnen) zeggen: 'We moeten niet letten op wat de wereld zegt, maar op wat God zegt ... God geeft aan de biechtvaders de mogelijkheid om ... te vergeven of niet te vergeven.'⁴

Vers 20. Voor Don Bosco is het gebed in gemeenschap meer efficiënt dan het individueel gebed. De betekenis van dat vers past hij ook toe op een veel breder perspectief. Hij ziet het toppunt van het verenigd zijn in naam van Jezus Christus in de concilies. De concilievaders zijn werkelijk samen in Christus' naam. 'Juist daarom is het noodzakelijk te geloven dat de concilies zinvol zijn omdat God geen zinloze zaken in werking stelt en Jezus Christus beschermt die niet.'⁵

Een salesiaans woord bij het Woord

Een kind of jongere in het openbaar vernederen – ook al gaat het over een klare fout – kwetst diep. Soms blijft zo'n opmerking, of erger nog een sneer, vele jaren in het gevoelsleven hangen. Het is een kwestie van respect en tederheid.

In deze zes verzen komt het woord 'luisteren' zesmaal voor. In de opvoeding is het uitermate belangrijk dat de opvoeder naar het kind of de jongere luistert. Het komt immers vaak voor dat de jonge mens achteraf zaken vertelt, die me spijt doen krijgen van mijn eerdere beslissing. Een kind en jongere zal sneller luisteren naar een opvoeder, die eerst naar hem of haar heeft geluisterd. Het Charter heeft het in dat kader over '... een liefde die van de opvoeder sterke geestelijke energie vraagt: de wil om er te zijn en er te staan, zelfverloochening en het offer, de zuiverheid van de gevoelens en de zelfcontrole in het optreden, het betrokken luisteren en het geduldig wachten op het juiste moment en de beste manier, de bekwaamheid om te vergeven en het contact te hernemen, de zachtmoedigheid van wie soms ook weet te verliezen maar met onbeperkte hoop blijft geloven.'⁶ Op die manier wordt Christus' liefde doorheen de opvoeder tastbaar en ervaarbaar voor kinderen en jongeren.

De tekst heeft het ook over praten. Als iets mis is, moet dat duidelijk meegedeeld worden. Maar de toon waarop, het moment dat het gebeurt, de situatie die gekozen wordt en de sfeer waarin men spreekt zijn bepalend. Altijd zou de evangelische liefde voelbaar moeten blijven. Dus de twee samenhouden, ook in de opvoeding: liefde voor de waarheid, zeker, maar de waarheid met liefde bespreken.

De woorden 'waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden' nodigen ons uit om creatief te blijven zoeken hoe we kinderen en jongeren rond Jezus Christus kunnen samenbrengen. Ongetwijfeld is dat in onze tijd geen eenvoudige taak. Maar wel de meest centrale. Don Bosco besteedde er zeer veel aandacht aan. Het Charter kijkt naar de betekenis van

² Conversazioni tra un avvocato ed un curato di campagna p. 40.

³ Il centenario di S. Pietro apostolo, in: Opere Edite XVIII, p. 23.

⁴ Angelina o l'orfanella degli Apennini, p. 60-61.

⁵ I concili generali e la Chiesa cattolica, in: Opere Edite XXII, p. 33.

⁶ Charter van de Salesiaanse Familie art. 32.

het woord 'oratorio': 'De naam *oratorio* zelf, die hij aan zijn eerste instelling gaf, betekent dat alles in die omgeving gebed was of gebed kon worden, en al het goede dat men in dat huis deed, was vrucht van het gebed: van Don Bosco, van zijn medewerkers en van zijn jongens.'⁷

Het Woord in mijn (salesiaans) leven

Bewaar ik de evangelische liefde of caritas in elke omstandigheid? Ook als het nodig is een kind of jongeren terecht te wijzen? En tegenover mijn medebroeders of -zusters, partner, collega's ...? Welke plaats heeft het gebed in mijn persoonlijk leven en in mijn opvoedingswerk?

Een salesiaans gebed met het Woord

Don Bosco,
je bent de opvoeder van de zachtheid,
van tactvolle tederheid.
Nooit wilde je een jongere kwetsen
en absoluut nooit in het openbaar.
Je kende de gevoelswereld van jongeren
en hield er consequent rekening mee.
Je bracht hen graag in contact
met Jezus Christus, de Goede Herder,
de meester van de zachtheid.
Geef ons dezelfde evangelische liefde
om kinderen en jongeren te omringen
met zorgzame begeleiding.
Help ons de juiste wegen te vinden
om hen tot gebed en bezinning te brengen,
de bron waaruit alle liefde vloeit. Amen.



De gebedsbezinning van Bartimeus bij dit evangelie is nr. 157
zie www.bartimeus.be/bezinningen

© Eric Haelvoet 2014

⁷ Charter van de Salesiaanse Familie art. 36.