



Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 49 – Een gave van de Geest

Johannes 15,26-27; 16,12-15: Pinksteren dagmis B-jaar

Het Woord

[Jezus zei:] ‘Wanneer de Pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest.

...

Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. ¹³ *De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. Alles wat van de Vader is, is van Mij – daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft.*

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord

Bij vers 13. We weten dat Don Bosco onze Kerk heel diep liefhad en haar altijd met kracht verdedigde. Ook dit vers brengt hij in verband met de Kerk. In een van zijn boeken citeert hij monseigneur Ferrè: ‘We zijn ervan overtuigd dat deze Kerk het orgaan is waardoor de heilige Geest spreekt.’¹

Dit spitst hij meer bepaald ook toe op de paus en het concilie. In een boek laat hij een jonge parochiaan, namelijk Tommaso, aan een aalmoezenier zeggen: ‘Men moet dus zeggen dat alle bisschoppen samen qua gezag, als ze al niet meer zijn, toch minstens gelijk zijn aan de paus.’² De aalmoezenier antwoordt daarop dat Petrus uiteindelijk toch boven het concilie staat. Want Petrus is wel een van de leden van het concilie, maar toch ook wel het belangrijkste lid. De andere concilievaders zijn slechts bekleed met hun gezag, als ze een zijn met de paus. Maar uiteindelijk gaat het erom dat de heilige Geest de ziel van de Kerk is en haar de waarheid leert.³

¹ Rimembranza di una solennità in onore di Maria Ausiliatrice p. 142.

² I concili generali e la Chiesa cattolica p. 36-27.

³ Idem p. 70.

Elders wijst Don Bosco op de oorsprong van de Kerk: 'De Kerk van Jezus Christus werd door Hem gesticht, terwijl Hij nog op aarde leefde. Ze werd door Hem gevormd binnen in zijn borstkas en gewijd en geheiligd door zijn bloed. Door Hem werd ze gevuld met de heilige Geest, die Hij zond om bij haar te blijven en om haar elke waarheid te leren tot het einde van de eeuwen.'⁴

Hetzelfde evangelievers dient als achtergrond en inspiratie voor Don Bosco in zijn *Memorie dell'Oratorio*. Hij vertelt daar over de bekering van zijn Joodse vriend Giona. Giona vraagt aan Don Bosco: 'Maar jij, die het beste voor mij wilt, wat zou jij doen als je in mijn schoenen stond?' Don Bosco antwoordt: 'Ik zou beginnen met de studie van de christelijke godsdienst. Zo zal God tonen wat men in de toekomst moet doen. Neem daarvoor de kleine catechismus en begin die in te studeren. Bid God dat Hij je verlicht en dat Hij je de waarheid laat kennen.'⁵

Een salesiaans woord bij het Woord

De heilige Geest wordt opvallend vaak vermeld in het Charter.⁶ Al in het eerste artikel staat: 'De Geest vormde zijn [van Don Bosco] hart en vervulde het met een grote liefde voor God en de mensen, vooral voor de kleinen en de armen.'⁷ En over de Salesiaanse Familie zelf: 'De apostolische Familie van Don Bosco is allereerst een charismatische Familie, dat wil zeggen een gave van de Geest aan de Kerk met het oog op een zending (cf. 1 Korintiërs 12,1.4-6). Haar waarlijk echte en diepste wortels vinden we inderdaad in het mysterie van de Drievuldigheid, of in die oneindige liefde die Vader, Zoon en H. Geest verenigt, bron, model en einddoel van iedere menselijke familie.'⁸

Dit wordt verbreed naar de zending: 'Daarom spoort de Geest allen [van de Salesiaanse Familie] aan om de verscheidenheid van de charisma's en de vele krachten, aanwezig in de christelijke gemeenschappen, te valoriseren en zijn aanwezigheid in het geweten van de personen ook buiten de grenzen van de Kerk aan te spreken, en zo contacten te leggen van dialoog en samenwerking met alle personen van goede wil.'⁹

Er wordt in onze dagen veel over spiritualiteit gesproken. Het is een woord met vele inhouden. In het Charter vinden we een eenvoudige omschrijving: '*Spiritualiteit* betekent dat ons leven geleid wordt door de Geest.'¹⁰

Het Woord in mijn (salesiaans) leven

Welke plaats heeft de heilige Geest in mijn (salesiaans) leven? Bid ik (vaak) tot Hem? Beschik ik over de nodige attitudes en vaardigheden om zijn werking op het spoor te komen? Kan ik aan kinderen en jongeren vertellen wie de heilige Geest is en wat Hij doet?

⁴ *Storia ecclesiastica* (4^e editie) p. 10.

⁵ *Memorie dell'Oratorio* p. 67.

⁶ Namelijk 39 maal.

⁷ Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 1.

⁸ *Idem* art. 5.

⁹ *Idem*.

¹⁰ *Idem* art. 22.

Een salesiaans gebed met het Woord

Don Bosco,
in u zien we helder
wat de heilige Geest kan.
Hij vormde u tot een heilige
omdat u zich door Hem
liet kneden en transformeren.
Soepel en gehoorzaam
deed u wat Hij u ingaf.
Daardoor zijn we met velen
een charismatische beweging
in dienst van jonge mensen.
Blijf ons begeisteren,
doorzinder ons met de Geest,
geef ons zijn goede gaven. Amen.



De gebedsbezinning van Bartimeus bij dit evangelie is nr. 99
zie www.bartimeus.be/bezinningen

© Eric Haelvoet 2015