



## Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 48 – Vervul hen met Mijn vreugde

Johannes 17,11b-19: 7° paaszondag B-jaar

### Het Woord

[Jezus bad:] ‘Heilige Vader, bewaar hen door Uw naam, de naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals Wij één zijn. Zolang Ik bij hen was, heb Ik hen door Uw naam, die U Mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging. Nu kom Ik naar U toe en Ik zeg dit terwijl Ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Ik heb hun Uw woord gegeven. De wereld haat hen omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook Ik niet bij de wereld hoor. <sup>15</sup> *Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen de duivel.* Ze horen niet bij de wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. <sup>18</sup> *Ik zend hen naar de wereld, zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden.* Ik heb Mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd worden.’

### Stilte bij het Woord

#### Don Bosco en het Woord

Bij vers 15. Don Bosco spitst dit vers toe op de priesters. Hij schrijft over de priester Giuseppe Cafasso, zijn geestelijke begeleider: ‘Na de refter nam hij wat ontspanning. Dat was het moment van de geweldige school van don Cafasso. Hier zogen zijn studenten als melk de prachtige manier om in de maatschappij te leven, op, zijn manier van omgaan met de wereld zonder zichzelf tot slaaf van de wereld te maken.’<sup>1</sup> Don Bosco bidt ook met dit vers, dus met het Woord van God. Meer nog: hij schrijft een gebed, dat ouders helpt op het gelovige vlak. Zo draagt hij via zijn boeken bij tot de gezingspastoraal. Hij getuigt daarbij van een bijzonder grote christelijke diepgang. Zie verder in deze bezinning ‘bidden met het Woord’.

Bij vers 18. Don Bosco interpreteert dit vers in functie van de biecht. Hij laat in een van zijn geschriften een advocaat discussiëren met een plattelandspastoor. De advocaat beweert dat hij een boek gelezen heeft waarin staat dat met ‘de leerlingen’ alle christenen bedoeld zijn.<sup>2</sup> Don Bosco laat de pastoor antwoorden: ‘Die manier van spreken van Jezus Christus wordt meerdere malen in het evangelie gebruikt, maar gericht aan de apostelen en nooit aan anderen.’<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Biografia del sacerdote Giuseppe Cafasso, p. 27.

<sup>2</sup> Conversazioni tra un avvocato ed un curato di campagna sul sacramento della confessione p. 28-29.

<sup>3</sup> Idem.

## Een salesiaans woord bij het Woord

Deze evangelietekst puilt uit van elementen, waarvan de salesiaanse spiritualiteit een uitdrukking is, uiteraard met een eigen kleur. 'Bewaar hen door Uw naam': dit drukt de welwillende zorg van de opvoeder uit, dat alle kinderen en jongeren, aan zijn zorg toevertrouwd, volop mogen leven. En wel door God en zijn grote liefde voor hen. 'Zodat zij één zijn zoals Wij één zijn': in een goede groep is er een levengevende samenhang. Iedereen zorgt voor iedereen. De opvoeder verlangt zelfs naar de grootst mogelijke eenheid: die van de Drie-eenheid zelf. 'Zolang Ik bij hen was, heb Ik hen door Uw naam, die U Mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt': tekent dit niet Don Bosco ten diepste? 'Nu kom Ik naar U toe en Ik zeg dit terwijl Ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde': opnieuw dat goedwillende verlangen van de opvoeder: de vreugde van God moge in elke jongere aanwezig zijn. 'Ik heb hun Uw woord gegeven': Don Bosco, de priester die evangeliseert met het Woord van God. 'Heilig hen door de waarheid; Uw woord is de waarheid': er is geen groter opvoedingsdoel denkbaar dan dat iedereen tot de volheid van het menszijn mag komen en wel op het niveau van God zelf. Don Bosco was op en top een evangelische mens. Het roept ons op, het steeds meer te worden.

Het grote doel van de Salesiaanse Familie ligt geheel in deze lijn: 'De Geest van God deelt aan de gelovigen verschillende charisma's uit "voor het gemeenschappelijk welzijn" (1 Korintiërs 12,7), door een harmonieuze inschakeling in het leven van de Kerk, met het oog op haar zending tot heil van de mensheid.'<sup>4</sup> Dat hoge doel is volkomen verweven met de integrale ontplooiing van de mens: 'Goede christenen en eerlijke burgers' vormen, is de intentie die Don Bosco vaak herhaald heeft als omschrijving van *al wat de jongeren nodig hebben* om ten volle hun menselijk en christelijk bestaan te kunnen beleven: kleding, eten, onderdak, werk, onderricht en vrije tijd; vreugde, vriendschap, werkzaam geloof, Gods genade, op weg naar heiligheid.'<sup>5</sup> Op een eenvoudige manier wordt dit verbonden met het beeld van de goede herder: 'Het [apostolaat] is het delen in de preventieve zorg van de Goede Herder voor het heil van allen.'<sup>6</sup> Besluit: bij Don Bosco was de gelovige opvoeding volkomen verweven met de algemeen-menselijke ontwikkeling.

## Het Woord in mijn (salesiaans) leven

Leef ik voldoende *in* de wereld? Ben ik niet teveel *van* de wereld en daardoor te weinig 'van God'? Ben ik als opvoeder gericht op de integrale ontwikkeling van kinderen en jongeren, ook van hun relatie met God?

---

<sup>4</sup> Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 6.

<sup>5</sup> Idem art. 17.

<sup>6</sup> Idem art. 29.

## Een salesiaans gebed met het Woord <sup>7</sup>

'Mijn God,  
moge ik op mijn sterfbed,  
met een laatste tedere blik  
op mijn wenende kinderen rond mij,  
met vertrouwen  
volgende troostende woorden uitspreken.  
Mijn Vader,  
ik heb U op aarde verheerlijkt.  
Ik heb U leren kennen aan de kinderen,  
die U me hebt toevertrouwd.  
Ik heb gewaakt over hun geloof  
in deze wereld vol ongeloof.  
Ik heb hen beschermd  
tegen de corruptie van de wereld.  
Ik heb hen bewaard  
en niemand is verloren gegaan.  
Ik heb hun Uw Woord gegeven als tegengif  
voor de goddeloosheden en losbandigheden.  
Ik geef nu mezelf als offer voor hen.  
Wil alstublieft mijn hartewens aanvaarden,  
terwijl ik hoop  
opgenomen te worden in Uw barmhartigheid:  
dat mijn kinderen elkaar mogen vinden,  
opdat we allen, eens opnieuw verenigd,  
U voor altijd mogen loven,  
samen met Uw geliefde goddelijke Zoon  
in de eenheid met de heilige Geest. Amen.'



De gebedsbezinning van Bartimeus bij dit evangelie is nr. 98  
zie [www.bartimeus.be/bezinningen](http://www.bartimeus.be/bezinningen)

© Eric Haelvoet 2015

---

<sup>7</sup> Dit gebed is geschreven door Don Bosco: Il cattolico provveduto p. 618.