



Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 47 – Thuis komen bij God

Marcus 16,15-20: O.-L.-H.Hemelvaart B-jaar

Het Woord

¹⁵ En Hij zei tegen hen: *‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.* ¹⁶ *Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered, maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld.* Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’ Nadat Hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam Hij plaats aan de rechterhand van God. ²⁰ *En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.*

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord

Bij vers 15. Don Bosco hecht veel belang aan de woorden ‘trek heel de wereld rond.’ Op meerdere plaatsen van zijn geschriften legt hij er de nadruk op dat de christenen de blijde boodschap op alle plaatsen van de wereld moeten verkondigen. Een voorbeeld: ‘Jezus Christus beloofde dat zijn Evangelie zou verkondigd worden over heel de aarde.’¹

Bij vers 16. Don Bosco wijst op het grote doel, verwoord met het begrip ‘gered worden’: ‘God was zo goed zich aan de mensen te openbaren om hen te richten naar en te leiden tot hun heiliging en heil.’²

Bij ver 20. Don Bosco benadrukt dat de apostolische zending kan betekenen dat men mensen, aan wie men gehecht is, moet verlaten. Om dat toe te lichten verwijst hij naar de heilige Vincentius a Paolo: ‘De noden van de congregatie verplichtten de stichter “twee priesters van elkaar te scheiden die in een heilige eenheid leefden.” Hij schreef een van hen: “Ik twijfel er nauwelijks aan dat de verwijdering van die geliefde en trouwe vriend je pijn doet. Maar houd voor ogen, mijnheer, dat onze Heer wegging van zijn eigen moeder en dat zijn leerlingen, door de heilige Geest zo perfect verenigd, zich van elkaar verwijderden omwille van de dienst aan de Meester.”’³

¹ G. Bosco, Opere Edite IV p. 173-175.

² Il cattolico istruito II p. 31.

³ Lo spirito di san Vincenzo de’ Paoli p. 239.

Een salesiaans woord bij het Woord

Onze congregatie en heel de Salesiaanse Beweging hebben het verkondigen van Jezus' Blijde Boodschap als hoofddoel. Het Charter: 'In navolging van het voorbeeld en het onderricht van Jezus van Nazareth stelt de Kerk, en in haar de Salesiaanse Familie, zich ten dienste (diaconia) van de mensheid om het evangelie te verkondigen en allen te roepen tot de volheid van het leven ... Voor al de groepen is de evangelisatie, verstaan als verkondiging en getuigenis van het evangelie, het prioritaire doel van de eigen zending.'⁴ Het doel wordt eenvoudig omschreven: '... de liefde van God... leren kennen.'⁵ Ook de drijvende motor wordt aangeduid: 'In het hart van gepassioneerde opvoeders en verkondigers weerklinkt altijd Paulus' woord: "Wat ons drijft is de liefde van Christus." (cf. 2 Korintiërs 5,14).'⁶ Het is duidelijk: de hemel heeft alles met liefde te maken. Hoe ons een blijvende ervaring voorstellen, enkel door de grootste liefde getekend? Dit biedt alleszins een springplank voor jongeren om zich een minimale voorstelling van de hemel als Gods thuis te maken.

Jezus' opgang naar de hemel betekent zijn thuis komen bij de Vader. Dat is het doel van elke mens. Het is het grote perspectief. Het positieve eindpunt. Hoe positief de 'hemel' is, zullen we nooit kunnen inschatten. Ons verstand is daar te klein voor. Meer dan ooit is het een moeilijke taak om aan kinderen en jongeren dat eindpunt te leren kennen. Toch biedt het spoor van liefde en vriendschap mooie mogelijkheden. In elk geval is de mens niet opgesloten in dit aards bestaan. God overstijgt ons leven op aarde. En juist bij onze dood opent Hij die heerlijke dimensie, waarin Jezus Christus verzezen is en thuis is gekomen bij de Vader. We lezen in het Charter: 'De nadruk die hij legde op "de beloning van het paradijs" projecteerde de vreugden van hier beneden in het perspectief van de voltooiing en de volheid.'⁷

Het Woord in mijn (salesiaans) leven

Hoe stel ik mij de 'hemel' voor? Welke beelden of woorden zou ik willen gebruiken om kinderen en jongeren over de 'hemel' te vertellen? Maakt het geloof in de hemel mij optimistisch?

⁴ Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 17.

⁵ Idem art. 26.

⁶ Idem art. 31.

⁷ Idem art. 33.

Een salesiaans gebed met het Woord

Don Bosco,
u hebt vaak verteld over de hemel.
In aanschouwelijke, warme beelden
hebt u uw jonge mensen
op het heerlijke einddoel gericht.
Want u was ervan overtuigd
dat Gods vreugde alles overwint
en dieper in de mens woont
dan welke ellende ook.
Zelf bent U nu thuis bij God,
in wat u zelf het paradijs noemde.
We zien ernaar uit u daar te ontmoeten,
samen met Maria en de Drie-eenheid
en zovele anderen. Amen.



De gebedsbezinning van Bartimeus bij dit evangelie is nr. 97
zie www.bartimeus.be/bezinningen

© Eric Haelvoet 2015