



Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 46 – Ik heb u uitgekozen

Johannes 15,9-17: 6° paaszondag B-jaar

Het Woord

Jezus zei: 'Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: ¹⁰ *je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik Me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.* Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. ¹² *Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.* Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. ¹⁶ *Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven.* Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.'

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord

Bij vers 10. Don Bosco actualiseert de woorden van Jezus op een eigen wijze. Aan een van zijn priesterstudenten die ook leraar was, zei hij: 'Als je van mij houdt, zal je de dingen doen die ik opdraag. En wat ik wil staat in onze Constituties.'¹ Dit doet hij ook in zijn spiritueel testament: 'Als jullie mij in het verleden hebben bemind, blijf me dan ook in de toekomst beminnen door het stipt onderhouden van onze Constituties.'²

Bij vers 12. Elkaar liefhebben ziet Don Bosco heel breed: 'Ook wij moeten de naaste liefhebben als onszelf. Alle mensen van de wereld zijn onze broeders, want ze zijn kinderen van dezelfde Vader die God is. Allen hebben het recht door ons bemind te worden. En Jezus Christus maakt er een uitdrukkelijk gebod van.'³

Bij vers 16. Don Bosco schrijft in zijn boek *De geest van de heilige Vincentius a Paolo*: 'De grote stelregel van de heilige betreffende de roeping was dat het alleen aan God toekomt zijn dienaren te kiezen, en de roepingen, die op een kunstmatige wijze geforceerd worden, en in stand

¹ Epistolario di S. Giovanni Bosco III p. 446.

² P. Braidò (ed.), Don Bosco educatore. Scritti e testimonianze, 3°ed., p. 410.

³ Il cattolico provveduto p. 90-91.

gehouden door een kwaad geloof, maken de kudde te schande door ze te verveelvoudigen. Om het eerste van deze twee tekorten te vermijden maakt men zich tot onschendbare regel nooit een woord te zeggen aan wie dan ook om hem te bestemmen om in zijn congregatie binnen te treden. Hij verbood zijn volgelingen bij iemand aan te dringen. Elke stap van dit soort leek voor hem een fout en hij beschouwde het als een aanslag op de onderrichtingen van God.⁴ Tijdens een retraite in 1868 zei Don Bosco aan de priesterkandidaten: 'Late we ons afvragen of we alle noodzakelijke deugden hebben om goede priesters te worden. Als we ze nog niet hebben, laten we dan de moed verzamelen om ze te bereiken en we zetten ze in de praktijk om. Laten we tezelfdertijd uit onze intenties alle interesses en doelen verwijderen die niet overeenkomen met de wil van God, want het is de Heer die ons moet uitkiezen: "Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie."⁵

Een salesiaans woord bij het Woord

In deze enkele verzen komt het woord liefde negenmaal voor. Er is een duidelijke dynamiek, die ontstaat bij God. Hij bemint als eerste. De liefde die de Zoon van zijn Vader ontvangt, geeft Hij door aan de leerlingen. En de leerlingen geven ze door aan elkaar en vele anderen. Don Bosco stond heel bewust in die dynamiek. Veel meer dan zijn eigen liefde voelbaar te maken aan jongeren, maakte hij Gods liefde voelbaar aan hen. Dit kan men als opvoeder – in het gezin en in elke andere gemeenschap – enkel en alleen als men zelf leeft uit de liefde van de Vader. Anders staat men juist in de weg tussen jongere en God en verduistert men God omdat men het ego te sterk laat doorwegen. Het Charter drukt dit kerngegeven eenvoudig uit: 'De Geest vormde zijn hart en vervulde het met een grote liefde voor God en de mensen.'⁶ Ook de consequentie komt aan bod: 'Don Bosco vond de bron van zoveel kracht in een inwendig leven, voortdurend gericht op de relatie met God. Ook voor ons vergt de pedagogische en apostolische liefde een concrete en noodzakelijke vorm van inwendig leven.'⁷

Amadeo Cencini schrijft: 'Roeping gaat [...] om het ontdekken van de waarheid van mijn leven: wie ben ik en wat kan ik worden. Deze unieke en onherhaalbare waarheid komt overeen met Gods droom over mij.'⁸ En uiteraard wordt elke mens uitgenodigd om zijn leven op deze manier gelovig te beleven. Want God heeft een droom voor elk kind vanaf zijn ontstaan in de moederschoot. Daarom is het voor opvoeders van wezensbelang elk kind, elke jongere en elke volwassene te begeleiden bij de ontdekking van zijn roeping. Want Cencini zegt verder: 'Mijn roeping volgen, is een garantie voor vrijheid en vreugde. Er is de vrijheid die voorafgaat aan mijn antwoord: ik heb de vrijheid om te kiezen, om al dan niet in te gaan op mijn roeping. Maar er is ook de vrijheid die de consequentie is van mijn keuze. Door te kiezen, door in te gaan op mijn roeping, word ik ook vrij. Vrijheid is dan het gevolg van mijn antwoord.'⁹ Die vrijheid en vreugde wensen we toch aan iedere jongere? Ook dit wordt door het Charter eenvoudig verwoord: 'Zij [de Salesiaanse Familie] draagt er zorg voor de jongeren te oriënteren in hun roeping.'¹⁰

⁴ Lo spirito di san Vincenzo de' Paoli p. 130.

⁵ Memorie biografiche IX p. 344 (Italiaanse versie).

⁶ Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 1.

⁷ Idem art. 12.

⁸ A. Cencini, Roeping behoort tot het DNA van de gelovige, in: Hemel en aarde bewegen. Naar een vernieuwde roepingenpastoraal in de Vlaamse Kerk, Halewijn, 2010, p. 5.

⁹ Idem.

¹⁰ Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 6.

Het Woord in mijn (salesiaans) leven

Heb ik voldoende respect voor de unieke roeping van iedereen? Ken ik Gods droom voor mijn leven en dus mijn roeping? Ervaar ik de vrijheid en de vreugde die het gevolg zijn van het volgen van mijn roeping?

Een salesiaans gebed met het Woord

Don Bosco,
u was volkomen thuis
in het hart van God, in zijn liefde.
Zijn liefde doorstroomde uw aderen.
In elk woord, in elke daad van u
kon jong en oud Gods liefde ervaren.
Met groot respect voor Gods wil
en zijn droom voor iedereen,
hebt u allen begeleid
om hun roeping te ontdekken
en in vrijheid te volgen.
Geef ons diezelfde godsverbondenheid
en de delicate kunst
om de omstandigheden te creëren
waarin ieder kind, elke jongere
de droom van God voor hem ontdekt. Amen.



De gebedsbezinningen van Bartimeüs bij dit evangelie zijn de nrs. 96 en 325
zie www.bartimeus.be/bezinningen

© Eric Haelvoet 2015