



## Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 45 – In Christus blijven

Johannes 15,1-8: 5° paaszondag B-jaar

### Het Woord

[Jezus zei:] 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij weg en iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit Hij bij opdat Hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. <sup>5c</sup> *Maar zonder Mij kun je niets doen.* Wie niet in Mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. <sup>8</sup> *De grootsheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.'*

### Stilte bij het Woord

### Don Bosco en het Woord

Bij vers 5c. Don Bosco schrijft: 'We smeken om de barmhartigheid van onze Redder opdat Hij u met zijn heilige genade helpt om de opdrachten uit te voeren die Hij uzelf heeft laten begrijpen. De beloning voor dergelijke goede werken zal des te groter zijn volgens de grootte van de geleverde inspanning om ze tot stand te brengen. En omdat we niets kunnen doen zonder de genade van God, smeken we met volhardend gebed om Gods mildheid, opdat Hij jullie de goede wil moge geven om het goede te doen en jullie de genade en de kracht schenkt om het uit te voeren.'<sup>1</sup> En nog: 'De Kerk is een lichaam, waarvan de paus het hoofd is en de eucharistie de ziel. Deze garandeert haar de onsterfelijkheid. Want ze [de eucharistie] is de werkelijke aanwezigheid van Hem die de weg, de waarheid en het leven is en zonder Hem kunnen we niets doen.'<sup>2</sup> En nogmaals: 'Zoals we niets kunnen zonder God en met Hem tot alles in staat zijn, zo zijn we verplicht onze onmacht toe te geven en in elke nood naar Hem terug te keren en met heel ons hart beroep te doen op Hem. Hij is uiterst wijs. Hij kent al onze noden. Hij is uiterst machtig en kan ons alle hulp geven. Hij is uiterst liefdevol welwillend<sup>3</sup> en staat klaar om ons op alle wijzen

<sup>1</sup> Vita dei sommi pontefici S. Ponziano, S. Antero e S. Fabiano p. 22.

<sup>2</sup> Episodi ameni e contemporanei p. 96.

<sup>3</sup> In het Italiaans wordt het woord 'amorevolissimo' gebruikt. We zien dezelfde stam in het woord 'amorevolezza'.

tegemoet te komen. “Jullie kunnen niets doen zonder Mij.”<sup>4</sup> Don Bosco gebruikt deze evangeliewoorden ook in zijn zeer bekend boek *Memorie dell’Oratorio*. We zien hem hier duidelijk preventief te werk gaan: ‘Wie weet, dacht ik bij mezelf, als deze jongens buiten [de gevangenis] een vriend hadden, die zorg voor hen zou dragen, hun assistentie zou geven en hen op zon- en feestdagen zou onderrichten in de godsdienst, wie weet of ze zich dan niet ver van de ondergang zouden kunnen houden, of minstens dat het aantal van hen die terugkeren naar de gevangenis zou verminderen? Ik sprak hierover met don Cafasso. Met zijn raad en wijze inzichten ben ik gaan bestuderen hoe ik dat in praktijk kon brengen, de vrucht ervan toevertrouwen aan de genade van de Heer, zonder wie alle menselijke inspanningen tevergeefs zijn.’<sup>5</sup>

Bij vers 8. Alweer verwijst Don Bosco naar de heilige Vincentius a Paolo: ‘De heilige stelde zich niet tevreden met een eenvoudige en hartelijke liefde voor God en hoge gevoelens voor zijn goedheid en grote verlangens naar zijn glorie. Maar hij maakte die liefde effectief. Zoals de heilige Gregorius het wil, gaf hij er het bewijs van met zijn werken ... Daarom spoorde hij zijn medebroeders aan om God te beminnen met het gebruik van de armen en met het zweet op het voorhoofd ... “Men eert mijn hemelse Vader,” zegt de Heiland, “wanneer men veel vruchten draagt.”’<sup>6</sup>

### **Een salesiaans woord bij het Woord**

Christus is de wijnstok, diep geworteld in de Vader. De liefde en goedheid van de Vader moeten zichtbaar worden in de ranken en in de heerlijke vruchten aan de ranken. Dit is de diepste motivatie van Don Bosco voor alles wat hij ondernomen heeft: Gods grote mensenliefde laten ervaren aan velen, vooral jonge mensen. Maar om dat te kunnen, moeten we heel veel investeren om ‘in Christus te blijven’. Het staat er maar liefst vijfmaal, nog los van het beeld van de ranken aan de wijnstok. Het Charter zegt hetzelfde met deze woorden: ‘De naam *oratorio* zelf, die hij aan zijn eerste instelling gaf, betekent dat alles in die omgeving gebed was of gebed kon worden, en al het goede dat men in dat huis deed, was vrucht van het gebed: van Don Bosco, van zijn medewerkers en van zijn jongens.’<sup>7</sup>

Het Charter gebruikt eveneens het woord vruchten: ‘De verwijzing naar de *Heilige Geest* doelt op de vruchtbaarheid van onze Familie.’<sup>8</sup> In dezelfde zin: ‘De Geest van God deelt aan de gelovigen verschillende charisma’s uit “voor het gemeenschappelijk welzijn” (1 Korintiërs 12,7), door een harmonieuze inschakeling in het leven van de Kerk, met het oog op haar zending tot heil van de mensheid. Hij staat aan de oorsprong van een wondere variëteit van groepen van toegewijden. Terwijl zij met vrucht bijdragen tot de zending van de Kerk, verrijken zij haar met verscheidene gaven.’<sup>9</sup>

### **Het Woord in mijn (salesiaans) leven**

Welke middelen gebruik ik om ‘in Christus te blijven’? Begeleid ik kinderen en jongeren om ‘in Christus te blijven’? Ik noem de drie belangrijkste vruchten van mijn ‘in Christus blijven’.

---

<sup>4</sup> Il cattolico provveduto p. 4.

<sup>5</sup> Memorie dell’Oratorio p. 104 (Italiaanse versie).

<sup>6</sup> Lo spirito di san Vincenzo de’ Paoli p. 40-41.

<sup>7</sup> Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 36.

<sup>8</sup> Idem art. 5.

<sup>9</sup> Idem art. 6.

## Een salesiaans gebed met het Woord

Heer,  
op een zeer diepgaande wijze  
is Don Bosco verbonden gebleven  
met U en Uw grote liefde.  
Hij groeide steeds meer  
naar een mystieke relatie met U.  
Die verbondenheid met U  
– zoals een rank met de wijnstok –  
was uitzonderlijk vruchtbaar.  
We danken U voor dat groot geschenk,  
de Vader van de Salesiaanse Familie.  
Geef dat wij op onze beurt  
diepgaand met U verbonden leven  
en daar steeds in blijven groeien.  
Dan dragen we vele vruchten,  
waar vele kinderen, jongeren  
en gewone mensen kunnen van genieten.  
Zo ervaren ze Uw immense liefde. Amen.



De gebedsbezinning van Bartimeus bij dit evangelie is nr. 95  
zie [www.bartimeus.be/bezinningen](http://www.bartimeus.be/bezinningen)

© Eric Haelvoet 2015