



Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 43 – Onvoorwaardelijke liefde

Lucas 24,35-49: 3° paaszondag B-jaar

Het Woord

De twee leerlingen [van Emmaüs] vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

³⁶ Toen ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’ Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, ³⁹ want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’ Daarna toonde Hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg Hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ Ze gaven Hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over Mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord

Bij vers 36. Met dit vers bemoedigt Don Bosco de (jonge) mensen: ‘Goede moed, lijdende zielen, en jullie arme zondaars, moed en vertrouwen in de goedheid van deze God. Het aantal van jullie zonden zal groot zijn, maar weet dat zijn barmhartigheid eraan voorbij zal gaan, als jullie er spijt over hebben. Hij zegt jullie: “De vrede zij met jullie. Vrees niet, ik ben het die met jullie spreek.” ... Deze God zal altijd zo spreken, zijn beloften zullen nooit wegvallen. Hij zal altijd goed en barmhartig zijn en deze Vader zal ons liefdevol verwelkomen elke keer dat we naar Hem terugkeren.’¹ Elders verwijst Don Bosco zijn jongens naar de eeuwige vrede: ‘Het einde van ons

¹ Esercizio di divozione alla misericordia di Dio p. 70-71.

leven zal komen. Als we op die dag vrede hebben bij God, zal Hij in ons oor deze groet laten weerklinken: "Vrede voor jullie." Het zal dan de eeuwige vrede zijn.²

Bij vers 39. Don Bosco stelt de verrijzenis zeer helder en concreet voor: 'Hij verscheen aan zijn leerlingen. Die zekerheid kregen ze omdat ze Hem hebben horen spreken, gezien en aangeraakt hebben en meerdere malen met Hem spraken en ook met Hem aten en dronken na de verrijzenis.'³

Een salesiaans woord bij het Woord

In de scheurkalender De Druivelaar stond op de keerzijde van zondag 15 april 2012 volgend citaat van Harold S. Hulbert: 'Kinderen hebben liefde nodig, vooral wanneer ze het niet verdienen.' Dit lijkt me een zeer belangrijk inzicht in wat een goede opvoeding moet zijn. Kinderen worden door hun ouders bemind omdat ze hun kinderen zijn. Kinderen hoeven de liefde van hun ouders niet te verdienen. Zo is het ook met onze God. We hoeven zijn liefde niet te verdienen: Hij geeft ze ons geheel gratis. Meer nog: we kunnen zijn liefde niet verdienen. Hij bemint ons onvoorwaardelijk, gewoon omdat we zijn kinderen zijn. Die liefde stopt niet als we falen. Zelfs integendeel: juist dan wordt Gods liefde nog groter. Zo is God een zeer goede, liefhebbende en dus vergevende Vader. In de opvoeding tot ware liefde kan dit wezenlijk punt van ons geloof bijzondere diensten bewijzen.

Het Charter geeft hiervan de diepste kern: 'Haar [de Salesiaanse Familie] waarlijk echte en diepste wortels vinden we ... in die oneindige liefde die Vader, Zoon en H. Geest verenigt, bron, model en einddoel van iedere menselijke familie.'⁴ In een ander nummer: 'De Zoon van God is mens geworden om ons het gelaat van een Vader te openbaren. Een Vader, die "het leven liefheeft" en zich ten dienste stelt van het lichamelijk en geestelijk "wel-zijn" van de mensen, met voorkeur voor wie het meest nood hebben aan hulp en hoop: "De Mensenzoon is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen" (Marcus 10,45).'⁵

Het Woord in mijn (salesiaans) leven

Leeft de vrede van de verrezen Heer in mij? Kunnen de mensen dat aan mij voelen? Schenk ik kinderen en jongeren mijn onvoorwaardelijke liefde juist dan als ze het niet verdienen?

² Memorie biografiche VII p. 136.

³ Maniera facile per imparare la Storia sacra p. 55.

⁴ Charter van de Salesiaanse Familie art. 5.

⁵ Idem art. 17.

Een salesiaans gebed met het Woord

Goede Vader,
Uw liefde is onvoorwaardelijk.
Gij bemint ons
omdat we Uw kinderen zijn.
Niets kan Uw liefde vernietigen.
In Don Bosco zien we Uw liefde
die zich geeft als dienst aan velen,
trouw, hartelijk en vol vrede.
Vervul ons met Uw vrede en liefde,
zodat kinderen en jongeren
in ons Uw liefde ervaren,
vooral wanneer ze –
om redenen die alleen Gij begrijpt –
onze liefde niet verdienen.
Zo zullen we werkelijk
leerlingen zijn van Christus, Uw Zoon. Amen.



De gebedsbezinning van Bartimeus bij dit evangelie is nr. 93
zie www.bartimeus.be/bezinningen

© Eric Haelvoet 2015