



Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 41 – Hij is verrezen

Marcus 16,1-8: Paaswake B-jaar

Het Woord

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om Hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf weggrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. ⁶ *Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, Hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar Hij was neergelegd.* Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie Hem zien, zoals Hij jullie heeft gezegd.”” Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaag, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord

Don Bosco combineert de vier verrijzenisverhalen maar geeft de voorkeur aan het evangelie volgens Marcus. Marcus vertelt immers de verrijzenisaankondiging aan Petrus. Don Bosco schrijft: ‘De drie vrouwen, Maria Magdalena, Maria moeder van Jakobus en Salome, kwamen vroeg bij het graf en zagen dat het leeg was. De eerste [vrouw] rende om het nieuws aan de leerlingen te melden en de andere [vrouwen] gingen het monument binnen. Terwijl ze hier en daar rondkeken, zeiden twee schitterende engelen: “Vrees niet. Jullie zoeken Jezus de Nazorener die gekruisigd is. Hij is niet meer hier, Hij is verrezen. Ga onmiddellijk naar de leerlingen en deel aan Petrus de verrijzenis mee.” Ze gingen haastig naar buiten en met grote vreugde liepen ze om aan de apostelen te melden wat ze gezien en gehoord hadden.’¹

Elders schrijft Don Bosco: ‘Na Jezus’ verrijzenis verscheen Jezus eerst aan Magdalena en andere vrouwen omdat alleen zij naar het graf gekomen waren om Hem te balsemen. Nadat Hij zich aan hen getoond had, voegde Hij eraan toe: “Ga snel, bericht aan Mijn broeders en vooral aan Petrus dat jullie Mij levend gezien hebben.”’²

¹ Storia sacra p. 202.

² Vita di san Pietro p. 53.

Als Don Bosco het in zijn boek *De geschiedenis van Italië* over keizer Tiberius heeft, laat hij het niet na de aandacht van zijn lezers te richten op het feit dat zich onder het bewind van die keizer voordeed: ‘Onder het achttiende regeringsjaar van Tiberius, terwijl in Italië veel buitengewoon gewelddadige wreedheden plaatsvonden, voltrok zich in Palestina een gebeurtenis die het gelaat van het universum moest veranderen. Nadat Jezus Christus, Redder van de wereld, het evangelie had verkondigd in heel Palestina, volbracht Hij met zijn vrijwillige dood en met zijn glorieus opstanding zijn taak om de hele mensheid te redden.’³

Don Bosco put uit nog een andere bron voor dit relaas: ‘Pilatus, gouverneur van Judea, bracht Tiberius op de hoogte van het lijdensverhaal, van de verrijzenis en van de wonderen van Jezus Christus. Tiberius informeerde de senaat en stelde voor dat Jezus Christus door de Romeinen zou opgenomen worden in de rang van de goden. Maar de Heer van hemel en aarde mocht niet verward worden met de belachelijke godheden van de heidenen. Omdat de senaat zich beledigd voelde omdat hij niet als eerste dit voorstel had kunnen doen, verwierp hij de vraag van de keizer.’⁴

Een salesiaans woord bij het Woord

In artikel 24 heeft het Charter het over de navolging van Christus. Daarin staat dat het onder meer gaat over ‘... de constante en edelmoedige inzet om personen te bevrijden van iedere vorm van dood en het meedelen aan allen van leven en vreugde; de opwindende zorg voor kleinen en armen met de zorg van de Goede Herder; de liefde die altijd vergeeft, zelfs tot men slachtoffer wordt op het kruis; de belofte mee de weg af te leggen met zijn leerlingen zoals het gebeurde met de twee van Emmaüs.’⁵ Het is goed dat Goede Vrijdag en Pasen hier samengehouden worden. Bovendien wordt het paasgeloof verbonden met het engagement voor het geluk van anderen, ook in de opvoeding. Een medebroeder zei me ooit – en ik vond en vind dit bijzonder belangrijk voor de opvoeding: ‘Iedere jongere zou de volwassenheid moeten kunnen binnen stappen met het fundamenteel geloof dat hij zelf in wezen goed is en dat het leven zelf goed is.’ Jammer genoeg is dat niet voor elke adolescent het geval.

Het Charter spreekt uiteraard ook over de vreugde als een wezenlijk kenmerk van onze spiritualiteit. Het verwijst naar Paulus en natuurlijk ook naar onze stichter: ‘Paulus herinnert er ons aan: “In al mijn ellende ben ik vervuld van troost en word ik overweldigd door vreugde” (2 Korintiërs 7,4). In die zin is de vreugde die we hier ervaren een paasgeschenk, vooruitlopend op de volle vreugde die we zullen genieten in eeuwigheid. Don Bosco heeft het verlangen naar geluk hier en nu van de jongeren opgenomen en heeft hun vreugde van te leven omgezet in de taal van vreugde, van de speelplaats en van het feest. Maar hij heeft nooit opgehouden God aan te wijzen als bron van echte vreugde. Enkele van zijn geschriften, zoals *Il Giovane Provveduto*, de levensbeschrijving van Dominiek Savio, de leerfabel in de geschiedenis van Valentino, zijn het bewijs van de overeenkomst die hij vaststelde tussen genade en geluk. En de nadruk die hij legde op “de beloning van het paradijs” projecteerde de vreugden van hier beneden in het perspectief van de voltooiing en de volheid.’⁶

³ Storia d'Italia p. 106-107.

⁴ Idem.

⁵ Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 24.

⁶ Idem art. 33.

Het Woord in mijn (salesiaans) leven

Geloof ik dat Jezus Christus verrezen is uit de dood en zo de dood overwon voor iedere mens? Hoe zie ik Jezus' verrijzenis? Vervult Pasen me met een diepe, enthousiaste vreugde, die ik aan elke mens meedeel, ook aan kinderen en jongeren?

Een salesiaans gebed met het Woord

Don Bosco,
u hebt sterk geloofd
in de verrijzenis van Christus.
Het leven na de dood,
het eeuwige leven,
wat uw grote perspectief.
Alles was daarop gericht.
Het was de diepste bron
van uw vreugde en geluk,
die u uitbundig deelde
met uw jonge mensen.
Dit geloof zette u aan
tot grote, gestage inzet
om vreugde te brengen
waar lijden was,
om leven te brengen
waar dood was.
Vervul ook ons allen
met dat paasenthousiasme. Amen.



De gebedsbezinning van Bartimeus bij dit evangelie is nr. 91
zie www.bartimeus.be/bezinningen

© Eric Haelvoet 2015