



## Don Bosco en de Bijbel – 2<sup>o</sup> jaar – 38 – Liefde tot op het kruis

Marcus 14,1-15,47: passiezondag B-jaar

### Het Woord

Filippenzen 2,7-8. Hij die de gestalte van God had, <sup>7</sup> *hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen,* <sup>8</sup> *heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood – de dood aan het kruis.*

Marcus. Ze kruisigden Hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar; ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze Hem kruisigden. Het opschrift met de aanklacht tegen Hem luidde: 'De koning van de Joden'. Samen met Hem kruisigden ze twee misdaders, de een rechts van Hem, de andere links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met Hem: 'Ach, kijk nu toch eens! Jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red jezelf toch door van het kruis af te komen'. Ook de hogepriesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen: 'Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf redden kan Hij niet; laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven!' Ook de twee andere gekruisigden beschimpten Hem.

Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: 'Eloï, Eloï, lema sabachtani?', wat in onze taal betekent: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?' Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: 'Hoor, Hij roept Elia!' Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde Hem te laten drinken, terwijl Hij zei: 'Laten we eens kijken of Elia komt om Hem eraf te halen'. Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Toen de centurio, die recht tegenover Hem stond, Hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: 'Werkelijk, deze mens was Gods Zoon'.

### Stilte bij het Woord

### Don Bosco en het Woord

Bij Filippenzen 2,7. In de inleiding van de Constituties schrijft Don Bosco aan de salesianen: 'Het is waar dat onze Constituties bezit toestaan en het gebruik van alle burgerrechten. Maar door in te treden in de congregatie kan men ze niet beheren, noch beschikken over de eigen bezittingen zonder toelating van de overste en binnen de grenzen door hem bepaald, als teken dat men in de

congregatie letterlijk beschouwd wordt als iemand die niets meer bezit. Zo is men arm geworden om rijk te worden met Jezus Christus. Men volgt het voorbeeld van de Heiland, die in armoede geboren werd, leefde zonder iets en naakt aan het kruis stierf.<sup>1</sup>

Bij Filippenzen 2,8. Don Bosco schrijft: 'Ofschoon almachtig, leert onze Heiland ons te gehoorzamen. Daarom onderwierp Hij zich in alles aan de Zalige Maagd en aan de heilige Jozef door het beroep van een handarbeider uit te oefenen. Om daarna aan zijn hemelse Vader te gehoorzamen, stikte Hij aan het kruis.'<sup>2</sup> Dit vers van de Filippenzenbrief herhaalde Don Bosco in andere geschriften. In zijn biografie van de heilige Vincentius herinnert Don Bosco aan het voorbeeld van Jezus. Hij zegt: 'Het leven van de Zoon van God was slechts een voortdurende vernedering.'<sup>3</sup> Don Bosco creëert een gebed, waarin men zijn hoogmoed aan Jezus Christus bekent en er vergiffenis voor vraagt.<sup>4</sup> En nogmaals gebruikt Don Bosco dit vers uit de brief aan de christenen van Filippi om er in de Constituties op te wijzen dat salesianen gehoorzaam moeten zijn tot in de dood.<sup>5</sup>

Voor de palmwijding geeft de Kerk twee alternatieven: Marcus 11,1-10 en Johannes 12,12-16. Bij Don Bosco vinden we geen verwijzing naar die twee teksten. Van het lijdensverhaal bij Marcus is er slechts één vers, dat terugkomt in de geschriften van Don Bosco. Maar de commentaar van Don Bosco bij dat vers is van die aard, dat hij geen boodschap bevat voor onze tijd en context.

### **Een salesiaans woord bij het Woord**

We kiezen ervoor om ons leven gestalte te geven in het spoor van Don Bosco. Maar Don Bosco zelf richt ons voluit op Jezus Christus. Het Charter zegt het duidelijk: 'Door het doopsel geworteld in Christus, laten we ons assimileren door Hem, gehoorzaam aan de werking van de Geest, tot wij met Paulus kunnen zeggen: "Voor mij is Christus het leven" (Filippezen 1,21), "niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij" (Galaten 2,20). En luisteren wij ook naar de andere aansporing van de apostel: "Laat onder u de gezindheid heersen, die in Christus Jezus was" (Filippenzen 2,5).'<sup>6</sup> Dit vers van de Filippenzenbrief is de inleiding op de fameuze Christushymne, die we in de eerste lezing horen. Hetzelfde artikel gaat verder: 'Dit betekent: het waakzame bewustzijn de gezondene van God te zijn, in alles geleid door de Geest; de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de wil van de Vader in het volbrengen van de hem toevertrouwde zending in het moedig tegemoet treden van moeilijkheden en contrasten (cf. Johannes 5,17v.); de constante en edelmoedige inzet om personen te bevrijden van iedere vorm van dood en het meedelen aan allen van leven en vreugde; de opwindende zorg voor kleinen en armen met de zorg van de Goede Herder; de liefde die altijd vergeeft, zelfs tot men slachtoffer wordt op het kruis.'<sup>7</sup>

Iedere opvoeder kent die kruiservaringen. Jongeren opvoeden geeft veel en diepe vreugde. Maar soms is het een heel zware opgave. Ook Don Bosco heeft die zware problemen gekend. Hij keek op naar het kruis van Jezus Christus en ging altijd weer verder. Hij doorleefde zijn Goede Vrijdagervaringen in liefde, tot op de bodem. Juist daardoor ervaarde hij de verrijzenis.

---

<sup>1</sup> Don Bosco, Opere Edite XXVII p. 32.

<sup>2</sup> Il giovane provveduto p. 14.

<sup>3</sup> Lo spirito di san Vincenzo de'Paoli p. 119.

<sup>4</sup> Il cattolico provveduto p. 430-431.

<sup>5</sup> Don Bosco, Opere Edite XXVII p. 24.

<sup>6</sup> Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 24.

<sup>7</sup> Idem.

## Het Woord in mijn (salesiaans) leven

Hoe zie ik mijn gehoorzaamheid aan de wil van de Vader? Wat doe ik als ik mijn leven ervaar als een Goede Vrijdag? Vind ik sterkte bij Jezus Christus om door te gaan in de moeilijkste omstandigheden? Wat treft mij het meest in het lijdensverhaal? Waarom?

## Een salesiaans gebed met het Woord

Don Bosco,  
u hebt het kruis gekend:  
het sterven van uw vader,  
spanningen in het gezin,  
moeilijkheden om te studeren,  
tegenkantingen van collega's,  
spot van vele mensen,  
uitzichtloze situaties,  
ernstige ziektes,  
dramatisch geldgebrek,  
tekort aan personeel,  
en zoveel meer.  
Zoals Jezus Christus trouw was  
tot op het kruis,  
ging u altijd verder,  
gehoorzaam aan Gods wil.  
Uw eenheid met Christus  
was uw onwankelbaar houvast.  
En wij mogen zien  
wat de paasvruchten zijn.  
Geef dat ook wij trouw blijven  
en steeds jongeren liefdevol begeleiden,  
ook als het veel van ons vraagt. Amen.



De gebedsbezinning van Bartimeus bij dit evangelie is nr. 89  
zie [www.bartimeus.be/bezinningen](http://www.bartimeus.be/bezinningen)

© Eric Haelvoet 2015