



Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 34 – Paasbemoediging

Marcus 9,2-10: 2° vastenzondag B-jaar

Het Woord

Genesis 22. ¹ *Enige tijd later stelde God Abraham op de proef: ‘Abraham!’ zei Hij. ‘Ik luister,’ antwoordde Abraham. ² ‘Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die Ik je wijzen zal.’*

Romeinen 8. ^{31b} *Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?*

Marcus 9,2-10. Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwater op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’ Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.

Toen ze de berg afdaalden, zei Hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat Hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord

Bij Genesis 22,1. Tijdens een avondwoordje herdenkt Don Bosco enkelen die onlangs overleden zijn. Op het einde van dit avondwoordje besluit hij: ‘We maken dat we voorbereid zijn, zodat we, als de dood zal komen, zoals Abraham kunnen antwoorden toen de Heer hem riep: “Abraham, Abraham!”: “Hier ben ik!” Goede nacht.¹ Don Bosco verwijst dus uitdrukkelijk naar de Bijbel, meer bepaald naar Genesis 22,1. Don Bosco geeft de aan zijn jongens een versie uit Genesis om de nacht in te gaan.

¹ Memorie Biografiche XIII p. 438 (Italiaanse versie).

Bij Genesis 22,2. Don Bosco identificeert de berg, die God aan Abraham aanwijst, als de Moriaberg, waar veel later de tempel gebouwd werd. En deze berg is voor Don Bosco vooral de plaats van Calvarie: 'Deze maakt deel uit van de berg Moria, waar Abraham naar boven ging om Isaak te offeren.'² Dit is uiteraard een theologische interpretatie: het offer van Abraham wordt gezien als een voorbereiding, aankondiging en voorafbeelding van het offer van Christus. Deze vraag dringt zich op: waarom bepaalde plaatsen aan God toewijden, als toch de hele aarde aan God toebehoort? Don Bosco geeft daar een antwoord op bij de inwijding van de kerk van de heilige Johannes Evangelist te Turijn: 'Ofschoon we Hem op elke plaats kunnen aanbidden in geest en waarheid, heeft Hij toch bepaald dat er op aarde enkele bepaalde, gewijde en aan Hem toegewijde plaatsen zijn. Daar wordt Hij op een bijzondere manier door de mensen geëerd. Daar ontvangt Hij hun gaven van aanbidding en liefde.'³ Abraham en anderen hebben dat gedaan. Hij offerde zijn zoon op de plaats die God hem aanwees. En Abraham begaf zich gehoorzaam naar die plaats.

Romeinen 8,31b. Don Bosco actualiseert deze woorden met betrekking tot een Poolse situatie tijdens het pontificaat van Pius IX tijdens het leven van Don Bosco. Pius IX ontmoet een groep Poolse priesters, in hun land vervolgd door een vreemde macht, gevucht naar Rome. De Paus zegt tot hen: 'De dag komt waarop de pijn plaats zal maken voor vreugde en een grote ruine in een grote wederopbouw, want er staat geschreven: "Als U voor ons bent, wie zal dan tegen ons zijn?" En als jullie Polen zegenen, wie zal haar durven vervloeken?'⁴ In de kalender *Galantuomo* (Gentlemen) van 1873 zegt Don Bosco via de mond van de Galantuomo: 'Laten we nederig zijn tegenover God, mijn beste vrienden, en de grote geselingen die ons boven het hoofd hangen, zullen ons bespaard blijven. Het gebed is het meest efficiënte middel. Het plaatst ons onder de directe bescherming van God. Als Hij, die alles kan wat Hij wil, met ons is, wie zal dan tegen ons zijn?'⁵ Hij wilde zo het vertrouwen in God inscherpen.

Marcus: in de geschriften van Don Bosco werd geen verwijzing naar dit evangelie gevonden.

Een salesiaans woord bij het Woord

Dit evangelielieverhaal is boven alles een bemoediging. We mogen Jezus even zien in zijn volle glorie, ja, in zijn intieme godsrelatie, in Zijn stralende ontmoeting met God en in zijn eeuwig licht. Hoe dreigend en bedreigend lijden en dood ook zijn, de glorie zal het eindpunt zijn. De verrijzenis komt daarna, zo zeker als God God is. Geen Goede Vrijdag zonder Pasen! God staat er garant voor.

Om dit toe te passen op de opvoeding, gebruiken we een citaat uit het Charter over Don Bosco: 'Hij geloofde in de kracht van de opvoeding die de groei van jongeren ondersteunt, hen aanmoedigt om eerlijke burgers en goede christenen te worden en zich altijd toe te vertrouwen aan de goddelijke voorzienigheid, die erkend en bemind wordt als Vader.'⁶ Deze bemoedigende woorden geven moed en worden concreet leven: 'Dit betekent: het waakzame bewustzijn de gezondene van God te zijn, in alles geleid door de Geest; de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid

² *Storia ecclesiastica* 4^e editie p. 395.

³ *Memorie Biografiche* XV p. 766-767 (Italiaanse versie).

⁴ *Fatti ameni della vita di Pio IX* p. 182.

⁵ Don Bosco, *Opere Edite* XXV p. 9-10.

⁶ Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 7.

aan de wil van de Vader in het volbrengen van de hem toevertrouwde zending in het moedig tegemoet treden van moeilijkheden en contrasten (cf. Johannes 5,17v.); de constante en edelmoedige inzet om personen te bevrijden van iedere vorm van dood en het meedelen aan allen van leven en vreugde; de opwindende zorg voor kleinen en armen met de zorg van de Goede Herder; de liefde die altijd vergeeft, zelfs tot men slachtoffer wordt op het kruis; de belofte mee de weg af te leggen met zijn leerlingen zoals het gebeurde met de twee van Emmaüs.⁷

Het Woord in mijn (salesiaans) leven

Hoe vaak herhaal ik voor God: 'Hier ben ik'? Met welke diepgang zeg ik die woorden? Geef ik kinderen en jongeren het perspectief van het goede einde, het grote licht, het Pasen van Jezus Christus? Word mijn paasgeloof concreet ervaarbaar voor de kinderen en jongeren, aan mijn zorg toevertrouwd?

Een salesiaans gebed met het Woord

Don Bosco,
u gaf zich totaal aan God,
net als Abraham.
Alles hebt u aan God gegeven,
vooral uzelf en al uw talenten.
Met kleurrijke woorden
schilderde u het grote einddoel
aan uw jonge mensen.
U wilde hun moed geven
om de harde kanten van het leven
met volharding aan te kunnen.
Geef dat ook wij mensen van hoop zijn,
toekomst en perspectief geven,
want God is een God van hoop,
een God van droom en visioen. Amen.



De gebedsbezinning van Bartimeus bij dit evangelie is nr. 205
zie www.bartimeus.be/bezinningen

© Eric Haelvoet 2015

⁷ Idem art. 24.