



Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 31 – De onaanraakbaren aanraken

Marcus 1,40-45: 6° zondag B-jaar

Het Woord

1 Korintiërs 10,31. *Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God.*

Marcus. Er kwam iemand naar Hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte Hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: 'Als U wilt, kunt U mij rein maken.' Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein.' En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 'Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.' Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar Hem toe komen.

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord

Noch bij de eerste lezing noch bij het evangelie vinden we in de geschriften van Don Bosco een verwijzing. En bij de tweede lezing enkel bij vers 1 Korintiërs 10,31, zij het vrij uitgebreid.

In het begin van *Il Giovane provveduto* schrijft hij aan zijn jonge mensen: 'Mijn dierbaren, ik bemin jullie hartelijk en het volstaat dat jullie jong zijn om veel van jullie te houden. Ik kan jullie verzekeren dat jullie boeken zullen vinden, aangeboden door personen die veel virtuoser en geleerder zijn dan ik. Maar jullie kunnen moeilijk mensen vinden die jullie meer beminnen dan ik en die meer jullie geluk verlangen. De Heer moge jullie nabij zijn en ervoor zorgen dat jullie door deze weinige suggesties in praktijk te brengen de redding van jullie ziel mogen bereiken en zo de glorie van God doen groeien, het enige doel van deze compilatie.'¹

Hij vraagt aan zijn jongeren dat ze ook tijdens de ontspanning aan Gods glorie zouden denken. 'Terwijl jullie spelen of met elkaar praten of op een andere wijze ontspanning nemen, richt jullie geest even naar de Heer om diezelfde ontspanning toe te vertrouwen aan zijn meerdere eer en

¹ Il giovane provveduto p. 8.

glorie.²

Eens te meer stelt hij de heilige Vincentius tot voorbeeld. 'De Heilige Vincentius a Paolo had het principe om alles te doen uit liefde voor God en niets voor het menselijk aanzien ... In hem groeide een zeer levend verlangen om de glorie van God te vermeerderen en allen te begeleiden om hem te volgen in dezelfde beweegredenen.'³

Toen don Rua een seminarist was, schreef Don Bosco hem met de letterlijke woorden van dit vers 1 Korintiërs 10,31. In 1854 vermeldt hij dit vers in het reglement van het Oratorio.⁴ Hij roept zijn jongens op om ook het werk te verrichten tot meerdere glorie van God.⁵ Hij geeft een hele opsomming: 'De heiligheid bestaat niet in buitengewone dingen doen, maar in het goed doen wat men moet doen, elk volgens zijn staat en bekwaamheid. Het moet dus onze grote betrachting zijn onze acties goed te doen, ook de meest eenvoudige, volgens onze staat. Daarvan hangt onze heiligheid af, ons heil, ons eeuwig geluk of ongeluk. De onbenulligste daden zoals handenarbeid, eerbare ontspanningen, eten, drinken kunnen een grote betekenis hebben voor ons eeuwig leven: "Of jullie nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God."⁶

Zo zijn er nog een zestal andere plaatsen, waar Don Bosco dit vers uitdrukkelijk aan bod laat komen. Dit is een zeer concreet voorbeeld dat aantoont dat Don Bosco werkelijk intens met de Bijbel leefde en hem integreerde in zijn pastoraal werk.

Een salesiaans woord bij het Woord

In Jezus' tijd moest een melaatse letterlijk onaanraakbaar zijn: op afstand blijven, buiten de gemeenschap leven, ver van de godsdienstige bijeenkomsten. In dit verhaal doorbreekt de melaatse dat taboe door naar Jezus te komen. En Jezus doorbreekt die kloof door de melaatse aan te raken. Het is juist voor die mensen in de periferie dat Hij op aarde gekomen is. Het is zijn zending om Gods liefde aan hen voelbaar te maken.

Ook Don Bosco koos voor de jongeren in de periferie. Hij ging ze zoeken op de straten, in de werkateliers, op de hoeken en pleinen van de stad Turijn. Het Charter bekijkt dit vanuit de globalisatie: 'Het actuele fenomeen van de globalisatie heeft de onderlinge afhankelijkheid onder personen en volkeren op het gebied van economie, cultuur, politiek en godsdienst groter gemaakt. Zonder twijfel biedt dit mogelijkheden. Maar er is ook een reëel gevaar dat dit omgezet wordt in vormen van dominantie, met nieuwe armoede en groeiende marginalisering. Er is een andere manier om de globalisering te interpreteren, namelijk de solidariteit die vanuit deze evangelische waarden geïnspireerd en gestuurd wordt.'⁷ In scholen, internaten, jeugdbewegingen, speelpleinen, parochies, VIA Don Bosco⁸ ... helpen we bijvoorbeeld jongeren uit andere landen, gevlucht uit situaties van oorlog, armoede, geweld ...

² Idem p. 20-21.

³ Il cristiano guidato alla virtù ed alla civiltà secondo lo spirito di san Vincenzo de' Paoli p. 64-66.

⁴ Piano di regolamento per l'Oratorio maschile di S. Francesco di Sales in: P. Braido (ed.), Don Bosco educatore. Scritti e testimonianze, Roma, LAS, 3° ed., 2005, p. 111.

⁵ Il cattolico provveduto p. 196.

⁶ Idem p. 532-533.

⁷ Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 9.

⁸ VIA Don Bosco is onze ngo, die zeer concrete projecten in tien landen van het Zuiden steunt. Zie

www.viadonbosco.org.

Het Referentiekader voor de Jeugdpastoraal trekt dezelfde kaart als Don Bosco: 'Don Bosco richt zijn werk met grote beslistheid op de jeugd; hij kiest er bewust voor zich ter beschikking te stellen om de kinderen en jongeren "met risico's" te onthalen: een keuze die criterium wordt om de evangelisatie uit te werken met het zicht op hun integrale bevrijding. De voorkeur voor "de jongeren, vooral de armste" – de woorden zijn van Don Bosco – is ook onze beslissende keuze ... Don Bosco kiest voor de evangelische voorwaarde om arm te worden met de armen.'⁹

Het Woord in mijn (salesiaans) leven

Wat zijn mijn belangrijkste motieven om op te voeden en pastoraal actief te zijn? In welke mate speelt 'eer aan God geven' daar een rol in? Wie zijn in mijn omgeving de 'onaanraakbaren'? Wat doe ik concreet voor hen?

Een salesiaans gebed met het Woord

Don Bosco,
u wilde arm zijn met de armsten.
U hebt hen opgezocht
om hun vader en vriend te worden
en hen naar de vrijheid te begeleiden.
Ook in onze tijd worden vele jongeren
gemarginaliseerd, gekwetst, verguisd.
Geef hun opvoeders die hen nabij zijn,
zodat ze zich kunnen oprichten
en hun talenten kunnen ontwikkelen.
Het geknakte riet willen we niet breken,
maar ondersteunen, zodat het krachtig wordt.
Geef dat we hen opzoeken
om voor hen vader/moeder en vriend(in) te zijn. Amen.



De gebedsbezinningen van Bartimeus bij dit evangelie zijn de nrs. 77,326 en 327
zie www.bartimeus.be/bezinningen

© Eric Haelvoet 2015

⁹ Dicastère pour la Pastorale Salésienne des Jeunes, La Pastorale Salésienne des Jeunes. Cadre de Référence, Rome, 2014, p. 64-65.