



Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 30 – Evenwichtig christelijk leven

Marcus 1,29-39: 5° zondag B-jaar

Het Woord

Job 7,1. *Is het aardse leven van de mens geen slavendienst, brengt hij zijn dagen niet door als een dagloner?*

1 Korintiërs 9,16-19.22-23. ¹⁶⁻¹⁷ *Dat ik verkondig is niet iets om me op te laten voorstaan. Ik kan niet anders, en het zou me slecht vergaan als ik het niet zou doen. Als ik het uit eigen beweging zou doen, zou ik recht op betaling hebben. Maar ik doe het niet uit vrije wil; deze opdracht is mij toevertrouwd.* ²² *Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel iets geworden, om in elke situatie althans enkelen te redden.*

Marcus 1,29-31. Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Adreas, samen met Jakobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen.

's Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar Hem toe; alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en Hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie Hij was.

Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij Hem waren, gingen Hem vlug achterna, en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze tegen Hem: 'Iedereen is naar U op zoek!' Toen zei Hij: 'Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat Ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben Ik immers op weg gegaan.'

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord

Bij Job 7,1. De vulgatavertaling van de Bijbel heeft het over 'militia': strijd en uitputting. In spirituele zin zou men kunnen zeggen dat de mens zijn leven lang moet strijden tegen zijn passies. Zo zag ook Don Bosco het: 'Heel het leven is een voortdurende oorlog. We mogen geen ogenblik

de dappere strijd tegen de passies stoppen.¹ Don Bosco verbond dit met het vinden van het geluk, dus gericht op een positief doel. Hij besluit: 'Men ziet dus hoe belangrijk het is dat we onze slechte neigingen kennen.'² Op een andere plaats kadert hij dit vers in de opdracht van de Kerk. Deze moet strijden tegen de vijanden van de zielen: de duivel, de wereld en het vlees. 'Men mag nooit vergeten dat het leven de mens op aarde een voortdurende strijd is.'³ Tijdens een retraite met zijn medebroeders (1875) toont Don Bosco zich als een regelrechte realist. Hij noemt de salesianen soldaten. Maar het volgende moet heel duidelijk zijn: Don Bosco bedoelt zeker niet het gebruik van geweld, zowel fysich als psychisch. Don Bosco was absoluut voor de geweldloosheid: 'Niet met vuisten, maar met liefde!' Hij zegt over de spirituele inspanningen: 'We hebben onze manoeuvres, onze wapens. Deze wisselen voortdurend: nu eens het gebruik van een geweer, dan weer een nieuwe strategie. En dan zijn er de militaire kampen, de oratorio's; dan weer de algemene manoeuvres wanneer het bestuur en de gang van zaken in ons huis op ons weegt. Tenslotte is er de veldslag tegen de gemeenschappelijke vijand en men heeft, ofwel zichtbaar in de vervolgingen van de wereld ofwel de interne aanvallen die God laat doorgaan als externe tegenkating, om onze waarde te testen.'⁴ En nogmaals citeert Don Bosco dit vers van Job, wat kan doorgaan als een synthese van al het vorige: 'Het is een militaire strijd om de spirituele vijanden te overwinnen.'⁵

Bij 1 Korintiërs 9,16-17. Don Lemoyne, de eerste biograaf van Don Bosco, gebruikt deze twee verzen om Don Bosco te tekenen. 'Voor Don Bosco veranderden deze uitstappen⁶ in echte apostolische zendingen in een nieuwe vorm. Hij preekte voortdurend gratis, bij elke gelegenheid, ervan overtuigd dat dit zijn strikte plicht was.'⁷

Bij 1 Korintiërs 9,22. Don Bosco gebruikt dit vers om over de heilige Vincentius a Paulo te spreken. Deze laatste paste zich voortdurend aan: 'Hij ging tijdens dezelfde dag om met welopgevoede personen en met andere ruwe en ongeletterde, met spirituele en met grove mannen, met scrupuleuze mensen en met hoogmoedige filosofen, in een woord met allen die men zich kan voorstellen: van de koninklijke troon tot de hut van de herders.'⁸ Elders past hij dit toe op elke christen: 'De christen moet toegankelijk zijn, net als Jezus Christus, voor de armen, de ongeletterden, de kinderen. Hij mag niet hoogmoedig zijn en geen pretentie of arrogantie hebben. Hij wordt alles voor allen om allen te bewaren voor Jezus Christus.'⁹

Marcus. Men heeft geen commentaar gevonden in de geschriften van Don Bosco bij deze evangelietekst.

Een salesiaans woord bij het Woord

Een dag uit Jezus' leven kan ons helpen oog te hebben voor alle wezenlijke aspecten van het christelijk leven. Een opsomming: gemeenschapsgebed en verkondiging, ontmoeting met individuele personen, luisteren naar hun nood, hun nood verhelpen, mensen genezend nabij zijn, voor zich laten zorgen, zijn planning laten doorkruisen door mensen die komen aankloppen, zorg

¹ Il cattolico provveduto per le pratiche di pietà p. 676.

² Idem.

³ La Chiesa cattolica e la sua gerarchia p. 18.

⁴ Memorie biografiche X p. 1084 (Italiaanse versie).

⁵ Memorie biografiche XII p. 604 (Italiaanse versie).

⁶ De herfstwandelingen van Don Bosco met zijn jongens.

⁷ Memorie biografiche VI p. 751 (Italiaanse versie).

⁸ Lo spirito di san Vincenzo de' Paoli p. 86.

⁹ La chiave del paradiso p. 220-21.

voor het eigen spirituele leven in persoonlijke meditatie en individueel gebed, erop uittrekken om allen het evangelie te verkondigen met oog voor alle mensen en dus trouw blijven aan de eigen roeping. En toch zien we nergens dat Jezus een burnout heeft: Hij blijft het evenwicht bewaren tussen zijn relatie met God en zijn inzet voor anderen.

Het Charter gebruikt het woord 'strijd' eenmaal, zij het op een hedendaagse manier: '... de samenwerking met hen die tot andere godsdiensten behoren om de strijd aan te binden tegen onrechtvaardige toestanden.'¹⁰ In hetzelfde artikel vinden we een prachtige omschrijving van onze taak als Salesiaanse Familie: "'Goede christenen en eerlijke burgers'" vormen, is de intentie die Don Bosco vaak herhaald heeft als omschrijving van *al wat de jongeren nodig hebben* om ten volle hun menselijk en christelijk bestaan te kunnen beleven: kleding, eten, onderdak, werk, onderricht en vrije tijd; vreugde, vriendschap, werkzaam geloof, Gods genade, op weg naar heiligheid; deelname, dynamiek, sociale en kerkelijke inschakeling. De opvoedkundige ervaring suggereerde hem een project en een bijzondere *stijl van tussenkomst*, door hem zelf samengevat in het *Preventief Systeem*, dat helemaal gebaseerd is op rede, godsdienst en hartelijkheid.'¹¹

Het Woord in mijn (salesiaans) leven

Tegen welke onrechtvaardigheid voer ik strijd? Hoe doe ik dat? Geweldloos? Is mijn dag zo opgebouwd dat alle wezenlijke christelijke elementen voldoende aan bod komen? Lijd ik aan activisme? Ben ik soepel en nederig genoeg om mij soepel aan te passen aan de vele soorten mensen, ook kinderen en jongeren?

¹⁰ Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 17.

¹¹ Idem.

Een salesiaans gebed met het Woord

Don Bosco,
u hebt moeten strijden
tegen aanvallen van buiten
en interne moeilijkheden.
Toch bent u doorgegaan,
gegrepen als u was
door uw unieke roeping.
Ondanks alles
hebt u het evenwicht bewaard
vanuit uw diepe godsverbondenheid.
Geef ook ons de stille moed
om rustig verder te gaan
op de weg die Christus ons gaf,
elk op zijn eigen plaats,
elk met zijn eigen talenten. Amen.



De gebedsbezinning van Bartimeus bij dit evangelie is nr. 75
zie www.bartimeus.be/bezinningen

© Eric Haelvoet 2015