



## Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 29 – Het kwaad overwinnen

Marcus 1,21-28: 4° zondag B-jaar

### Het Woord

Deuteronomium 18,15. *‘Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren.’*

1 Korintiërs 7,32-33. *Ik zou willen dat u geen zorgen hebt. Een ongetrouwde man draagt zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. Een getrouwde man draagt zorg voor aardse zaken.*

Ze gingen op weg naar Kafarnaüm en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want Hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: ‘Wat hebben wij met U te maken, Jezus van Nazaret? Bent U gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie U bent, de heilige van God.’ Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ De onreine geest deed de man stuip trekken en verliet hem met een luide schreeuw.<sup>27</sup> *Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als Hij onreine geesten een bevel geeft, wordt Hij gehoorzaamd.’* Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea.

### Stilte bij het Woord

### Don Bosco en het Woord

Bij Deuteronomium 18,15. Mozes is aan het woord in dit vers. Don Bosco zit helemaal in de lijn van de exegese als hij beweert dat – vanuit christelijke hoek gezien – Jezus Christus de profeet is, aangekondigd door Mozes: ‘Die buitengewone profeet is de Messias, ofwel Jezus Christus.’<sup>1</sup> Don Bosco gaat op een andere plaats nog verder: ‘Allen moeten naar Hem luisteren.’<sup>2</sup> Daarmee wordt een band gelegd met de transfiguratie van Jezus: daar zegt een stem uit de hemel: ‘Luister naar Hem.’ Don Bosco verwijst tenslotte naar de menigten, die Jezus een profeet noemen omdat ze verwonderd staan over zijn wonderen.<sup>3</sup> Uit dit alles blijkt hoe Don Bosco Christus in het centrum plaatst.

<sup>1</sup> Storia sacra, 10° editie, p. 63.

<sup>2</sup> Il cattolico istruito nella sua religione, p. 6.

<sup>3</sup> Idem, p. 10.

Bij 1 Korintiërs 7,32-33. Het verbaast ons niet dat Don Bosco deze woorden van Paulus toepast op het religieuze leven. In zijn Constituties voor de salesiaanse congregatie schrijft hij: 'Wie in de wereld leeft, gewild of ongewild, moet vaak onrust en bitterheid ondergaan, waarvan het mensenleven vol is. Maar als hij zich verwijdt uit de wereldse beslommingen, kan hij zich vrijuit wijden aan de dienst van de Heer en elke gedachte van het heden en de toekomst in de handen van de Heer leggen en van zijn oversten, die Hem vervangen. Als hij trouw de regel onderhoudt, mag hij het geanticipeerd paradijs genieten.'<sup>4</sup>

Bij Marcus 1,27. Op twee plaatsen van de geschriften van Don Bosco vinden we een verwijzing naar de genezing van deze bezeten man. De eerste maal onderstreept Don Bosco dat de man volkomen genezen was door het ingrijpen van Jezus.<sup>5</sup> Zo zet Hij in de verf hoe machtig Jezus wel was. De tweede keer richt hij de aandacht op Petrus, die getuige was van alles wat Jezus deed, ook van deze genezing.<sup>6</sup> Het is dus voor Don Bosco eens te meer een gelegenheid om Petrus en het Petrusambt in het licht te plaatsen.

### **Een salesiaans woord bij het Woord**

We geloven dat Jezus en het kwaad niet samengaan. Aan Jezus' kant staan, is het kwaad bestrijden. Dit evangelieverhaal laat ons zien, dat dit mogelijk is. Niet het kwaad overwint, maar het goede en wel in en door Jezus. Het Charter zegt in dit verband: 'En luisteren wij ook naar de andere aansporing van de apostel: "Laat onder u de gezindheid heersen, die in Christus Jezus was" (Filippenzen 2,5). Dit betekent: het waakzame bewustzijn de gezondene van God te zijn, in alles geleid door de Geest; de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de wil van de Vader in het volbrengen van de hem toevertrouwde zending in het moedig tegemoet treden van moeilijkheden en contrasten (cf. Johannes 5,17v.); de constante en edelmoedige inzet om personen te bevrijden van iedere vorm van dood en het meedelen aan allen van leven en vreugde; de opwindende zorg voor kleinen en armen met de zorg van de Goede Herder.'<sup>7</sup>

In onze tijd gebruiken we andere begrippen voor hetzelfde bevrijdingsproces, waarover de evangelies getuigen. We spreken bv. over de integrale promotie van de mens. Het Referentiekader heeft het in dit opzicht onder meer over 'de weigering van het geweld en de oorlog, het respect voor elke persoon, het verlangen naar vrijheid, rechtvaardigheid en broederlijkheid, het overstijgen van de verschillende vormen van racisme en nationalisme, de bevestiging van de waardigheid en de waarde van de vrouw.'<sup>8</sup>

### **Het Woord in mijn (salesiaans) leven**

Geloof ik dat Jezus Christus het kwade overwint en zo de mens bevrijdt? Op welk levensvlak ben ik vooral actief bezig met de integrale promotie van (jonge) mensen? Van welke mensonwaardigheid moet ik bevrijd worden?

---

<sup>4</sup> G. Bosco, Opere edite, vol. XXVII, p. 15.

<sup>5</sup> Storia sacra, p. 182.

<sup>6</sup> Vita di san Pietro, p. 18.

<sup>7</sup> Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 24.

<sup>8</sup> Dicastère pour la Pastorale Salésienne des Jeunes, La Pastorale Salésienne des Jeunes. Cadre de Référence, Rome, 3<sup>e</sup> ed. 2014, p. 58.

## Een salesiaans gebed met het Woord

Heilige Giovanni Bosco,  
het kwaad in jonge mensen  
raakte u heel persoonlijk.  
Het was voor u een oproep  
om hen te bevrijden,  
om mee te werken  
aan hun integrale promotie.  
Zovele jongeren zijn gekneusd  
door onrecht, door het kwade.  
Geef dat we al onze talenten inzetten  
voor hun bevrijding en vrijheid,  
net zoals Jezus heeft gedaan. Amen.



De gebedsbezinning van Bartimeus bij dit evangelie is nr. 75  
zie [www.bartimeus.be/bezinningen](http://www.bartimeus.be/bezinningen)

© Eric Haelvoet 2015