



## Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 26 – Jij bent Mijn geliefde Zoon

### Marcus 1,7-11: Doopsel van Jezus B-jaar

#### Het Woord

*7 Hij [Johannes de Doper] verkondigde: 'Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor Hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.'*

In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat Hij uit het water omhoog kwam, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, <sup>11</sup> en er klonk een stem uit de hemel: *'Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.'*

#### Stilte bij het Woord

#### Don Bosco en het Woord

Bij vers 7. Dit vers werd reeds besproken in gebedsbezinning DB200 nummer 18 (2° zondag van de advent B-jaar).

Bij vers 11. Don Bosco citeert dit vers bijna letterlijk in zijn *Storia sacra* (gewijde geschiedenis), maar met twee wijzigingen. In het Marcusevangelie richt de stem uit de hemel zich tot Jezus. Maar bij Don Bosco tot de omstaanders. Het is de verkondiger Don Bosco die spreekt tot de jongeren en tot gewone mensen. En van het woord 'Mijn Zoon' maakt Don Bosco 'Mijn Zoontje'.<sup>1</sup> Door het verkleinwoord te gebruiken schept hij ruimte voor jongeren zich te identificeren met Gods Zoon, als was Hij even oud als zichzelf. Want Don Bosco verlangt er intens naar dat zijn jongens zich eveneens diep bemind weten door God. In de herwerkte uitgave van dezelfde *Storia sacra* van 1876 voegt Don Bosco er nog iets aan toe: *'Zo werd Jezus Christus op plechtige wijze tot ware Zoon van God verklaard, gezonden om de mensen te redden.'*<sup>2</sup> Eens te meer plaatst Don Bosco Jezus Christus in het midden van zijn opvoedingssysteem en helpt hij zijn jongeren om een levende relatie op te bouwen met Hem.

---

<sup>1</sup> *Storia sacra* p. 165.

<sup>2</sup> *Storia sacra* Editie X p. 154

## Een salesiaans woord bij het Woord

Het nieuw *Referentiekader voor de salesiaanse jeugdpastoraal* wijdt de hoofdstukken twee en drie aan Christus, de evangelisator, de evangeliserende Kerk en de wezenlijke band tussen evangeliseren en opvoeden. Het wordt eenvoudig verwoord: 'De liefde van God heeft zich volledig gemanifesteerd in Jezus Christus.'<sup>3</sup> Dit citaat drukt op een andere manier uit dat Jezus Gods Zoon is. In de salesiaanse opvoeding gaat het eerst en vooral over deze inhoud. De evangelisatie, de christelijke geloofsopvoeding staat in het centrum van de salesiaanse opvoeding. Jongeren Christus leren kennen en hen tot Christus brengen, dat is de kern. Uiteraard als wezenlijk element van de opvoeding van de hele persoon in al zijn dimensies.

In het Charter komt dit uiteraard ook aan bod: 'De Zoon van God is mens geworden om ons het gelaat van een Vader te openbaren. Een Vader, die "het leven liefheeft" en zich ten dienste stelt van het lichamenlijk en geestelijk "wel-zijn" van de mensen, met voorkeur voor wie het meest nood hebben aan hulp en hoop: "De Mensenzoon is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen" (Marcus 10,45).'<sup>4</sup>

Het Charter spreekt over de salesiaanse mystiek of eenheid met God: 'De apostolische Familie van Don Bosco is allereerst een charismatische Familie, dat wil zeggen een gave van de Geest aan de Kerk met het oog op een zending ... Haar waarlijk echte en diepste wortels vinden we inderdaad in het mysterie van de Drievuldigheid, of in die oneindige liefde die Vader, Zoon en H. Geest verenigt, bron, model en einddoel van iedere menselijke familie. Als dat haar oorsprong is, herkennen de leden van de Salesiaanse Familie in hun leven het primaatschap van God als *communio*. Dit is het hart van de salesiaanse *mystiek*.'<sup>5</sup> Het is precies de Drie-eenheid die we in het Marcusevangelie voor het eerst mogen aanschouwen in de evangelietekst van het doopsel van Jezus.

## Het Woord in mijn (salesiaans) leven

Wat is voor mij de betekenis van de woorden van de stem uit de hemel: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde'? Welke plaats heeft Christus in mijn opvoeding gehad? Welke plaats geef ik Christus in de opvoeding die ik kinderen en jongeren aanbied?

---

<sup>3</sup> Dicastère pour la Pastorale Salésienne des Jeunes, La Pastorale Salésienne des Jeunes. Cadre de Référence, 3<sup>e</sup> editie, 2014, p. 42.

<sup>4</sup> Charter van de Salesiaanse Familie art. 17

<sup>5</sup> Idem art. 5.

## Een salesiaans gebed met het Woord

Don Bosco,  
u was een groot geloofsopvoeder,  
gepassioneerd priester in hart nieren.  
In uw gebed, vooral in de eucharistie,  
was u intens verbonden met Christus.  
U was een mysticus met een eigen kleur.  
Het was uw diepste verlangen  
dat Christus bij jongeren kwam  
en jongeren bij Christus.  
Leer ons de wegen en de taal  
om in onze tijd en op onze plaats  
de christelijke opvoeding opnieuw uit te vinden.  
Want we verlangen ernaar  
jongeren de mooiste vreugde te laten smaken,  
de vreugde van God zelf. Amen.



De gebedsbezinningen van Bartimeüs bij dit evangelie zijn de nrs. 84 en 322  
zie [www.bartimeus.be/bezinningen](http://www.bartimeus.be/bezinningen)

© Eric Haelvoet 2015