



Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 24 – Maria en lectio divina

Lucas 2,16-21: 1 januari: de Moeder van God ABC-jaar

Het Woord

¹⁶ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, ¹⁹ maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. ^{21a} Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, ^{21b} kreeg Hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat Hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord

Bij vers 16. Don Bosco, de grote verteller, breidt dit vers gevoelig uit: 'In feeststemming begeven de herders zich naar Betlehem en daar vinden ze dit hemels kind. Nadat ze het aanbeden hebben en erkend als hun Redder en hun God, keren ze boordevol vreugde en troost terug naar de plaats vanwaar ze vertrokken waren.'¹ Tijdens het avondwoordje op 15 december 1859, dus aan het begin van de negen² voor Kerstmis, noemt Don Bosco de herders geluksvogels omdat ze de pasgeboren Heermochten zien en Hem hun geschenken mochten aanbieden. En hij actualiseert dit naar zijn jongens toe: 'Hun geluk is het onze! ... Dezelfde Heer bevindt zich in het tabernakel. Het enige verschil is, dat zij Hem konden zien met hun lijfelijke ogen, wij zien Hem enkel met het geloof. We kunnen geen grotere dankbaarheid tonen dan door Hem te bezoeken.'³ We zien dus dat Don Bosco zijn jongens begeleidt tot een levende relatie met Christus.

Bij vers 19. Don Bosco is ervan overtuigd dat Maria het model is van de meditatie. Ze luistert met aandacht, respect en volgzaamheid naar het Woord. Hij verwijst naar woorden van Sint Franciscus van Sales: 'Alles wat ze over haar goddelijk kindje hoorde, bewaarde ze in haar hart.'⁴ Dit citaat maakt deel uit van een groter geheel, waarin alle stappen van de lectio divina aan bod komen: luisteren en begrijpen (lectio), laten binnen komen in het eigen hart en leven (meditatio), spreken met God (oratio) en in stilte naar Hem luisteren (contemplatio) en het handelen (actio). Don Bosco

¹ Storia ecclesiastica p. 21.

² Negen dagen voorbereiding op een kerkelijk feest.

³ Memorie biografiche p. 351 (Italitaanse versie).

⁴ Il Cattolico provveduto p. 165-166.

klinkt zelfs bijzonder modern, als hij de lezer van zijn boek uitnodigt om de actie concreet te maken 'nog dezelfde dag of week of op een ander bepaald moment.'⁵ Vrome en mooie intenties volstaan niet voor Don Bosco: ze moeten concreet en dus controleerbare realiteit worden. En Don Bosco denkt verder na over dit ene vers van Lucas. Hij breidt nogmaals de betekenis van dit vers uit: 'Maria bewaarde alles van Jezus in haar hart tijdens de dertig jaar van zijn verborgen leven.'⁶

Bij vers 21a. Don Bosco interpreteert de besnijdenis als een beeld van het doopsel. Het eerste verlies van bloed ziet hij al onmiddellijk vanuit de kruisdood: tot vergiffenis van de zonden van de hele wereld.⁷

Bij vers 21b. Op vele plaatsen toont Don Bosco zijn grote bewondering voor Jezus. Jezus Christus staat in het centrum van zijn geloofsovertuiging.

Een salesiaans woord bij het Woord

Jezus werd niet geboren in het centrum van het grote rijk van die dagen, Rome en zelfs niet in Jeruzalem, maar in de periferie: in een eenvoudige grot. Ook Don Bosco werd geboren in een onooglijk gehuchtje, de Becchi. Voor Jezus was Maria van groot belang. Ook Don Bosco werd zeer diepgaand beïnvloed door zijn moeder, mamma Margherita. Beiden zijn arm gebleven tot ze stierven. Voor beiden geldt dat het geloof een uitzonderlijk groot belang had. Het geloof was de motor van hun bestaan en leidde tot zeer waardevolle vruchten, ook ver na hun dood.

Don Bosco is net als de herders naar Jezus toegegaan, keer op keer. Hij heeft ook naar Jezus gekeken en is zo op Hem gaan gelijken. Hij heeft Jezus gezocht en gevonden, zoals ook de herders Hem zochten en vonden. Het is een mooie draad voor heel ons (salesiaans) leven: naar Christus toegaan, Hem zoeken en vinden en naar Hem kijken. En wat meer is: Don Bosco getuigt in zijn teksten dat hij de lectio divina toepaste (of hij de term kende en gebruikte weet ik niet). Maar het Woord is voor hem alleszins niet enkel theorie, maar hij laat het bezit nemen van zijn hele persoon. Het Woord brengt hem tot een diepe relatie met Christus en tot gebed. Het Woord draagt rijke vruchten in zijn concrete handelen.

Het Charter is bedoeld voor alle groepen van de Salesiaanse Familie, wereldwijd. Het zijn er op dit moment twee-en-dertig. Een van die groepen zijn de Zusters van de Liefde van Jezus. Het Charter vat hun beeld van Maria als volgt samen: 'Maria helpt hen om vanuit de animatie van de H. Geest, Jezus in het centrum van eigen leven te plaatsen en een oprechte liefde en een groot vertrouwen in Haar te koesteren in de eigen relaties met personen; om haar voorbeelden van gelovige Vrouw te volgen, die de wil van God zoekt in het alledaagse; haar voorbeeld ook van liefdevolle en bezorgde Moeder voor de anderen; haar voorbeeld als Leerlinge van de Zoon wiens woord zij aanhoort; haar voorbeeld ten slotte als Hulp der Christenen en Moeder van de mensheid.'⁸ Het mag ons inspireren om in het spoor van Don Bosco Maria in het centrum van ons geloof te plaatsen.

⁵ Idem.

⁶ Maraviglie della Madre di Dio p. 32-33.

⁷ Maniera facile per imparare la Storia sacra p. 43-44 en Vita di S. Giuseppe p. 40-41.

⁸ Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 37.

Het Woord in mijn (salesiaans) leven

Welke plaats heeft lectio divina in mijn leven? Mag het Woord van God binnen komen in het diepste van mijn persoon, mijn 'kern van leven'? Welke plaats heeft Maria in mijn geloofsbeleving?

Een salesiaans gebed met het Woord

Don Bosco,
Maria hoorde Gods Woord,
en bewaarde het in haar hart.
Het Woord bracht haar tot intimiteit met Hem
en tot het dagelijks gebed,
maar ook tot concrete daden,
elke dag opnieuw.
Zo hebt ook gij geleefd met het Woord
en het droeg vele vruchten
ook 200 jaar na uw geboorte.
Geef ons het groot geschenk
van de lectio divina,
want Gods Woord is vreugde en geluk
en leidt tot vele, heerlijke vruchten. Amen.



De gebedsbezinningen van Bartimeüs bij dit evangelie zijn nr. 71, 226 en 227
zie www.bartimeus.be/bezinningen

© Eric Haelvoet 2014