



Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 20 – Johannes de Doper

Johannes 1,6-8.19-28: 3° zondag advent B-jaar

Het Woord

Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht. (...) Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toegestuurd om hem te vragen: 'Wie bent u?' Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: 'Ik ben niet de Messias.' Toen vroegen ze hem: 'Wie dan? Bent u Elia?' Hij zei: 'Die ben ik ook niet.' 'Bent u de profeet?' 'Nee', antwoordde hij.

...

'Maar wie bent u dan?' vroegen ze hem. 'Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben - wie zegt u zelf dat u bent?' Hij zei: 'Ik ben de stem die roept in de woestijn: "Maak recht de weg van de Heer", zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.' De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën kwamen, vroegen verder: 'Waarom doopt u dan, als u niet de Messias bent en ook niet Elia of de profeet?' 'Ik doop met water', antwoordde Johannes. 'Maar in uw midden is iemand die u niet kent, Hij die na mij komt - ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.' Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord

Bij vers 6. Don Bosco vertelt in zijn *De geschiedenis van Italië* over de overwinning van de christenen te Lepanto tegen de Turken op 7 oktober 1571. Hij verwijst naar Paus Pius V¹, die met zijn gebed bijdroeg aan die overwinning. Pius V kon volgens Don Bosco niet anders dan de woorden van het evangelie herhalen ter ere van don Johannes van Oostenrijk: 'Er was een man door God gezonden, die Johannes noemde. Inderdaad heeft don Johannes veel bijgedragen aan de overwinning van Lepanto.'² We zien dus dat Don Bosco een evangelisch element actualiseert en toepast op een historische gebeurtenis.

¹ Pius V was paus van 1566 tot 1572.

² Storia d'Italia p. 400.

Bij vers 23. In zijn *Letture cattoliche* geeft Don Bosco een door hem herwerkt anoniem geschrift uit over de heilige Johannes de Doper. Don Bosco wijst op de nederigheid van Johannes als deze zegt dat hij niet de Christus is. Hij ontkent zelfs Elia te zijn, ofschoon hij het was, want Jezus Christus noemt hem de nieuwe Elia. 'Want,' zo schrijft Don Bosco, 'hij oefende zijn [van Elia] functie uit, en had zijn geest en ijver.' Zo zegt Johannes ook dat hij geen profeet is, ofschoon Jezus hem zelfs meer dan profeet noemt. Als Johannes dan zegt dat hij de stem is die roept in de woestijn: "Maak recht de weg van de Heer, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft," toonde hij tezelfdertijd dat het God was die in hem handelde en sprak.³

Een salesiaans woord bij het Woord

De voornaam van Don Bosco is Giovanni, in het Nederlands Johannes. Hij vierde zijn naamfeest op het feest van Johannes de Doper, 24 juni, dus ook een Giovanni. Net als de Doper heeft Don Bosco met heel zijn leven naar de Messias verwezen. Ook als kind al voor zijn kameraden. Hij, de priester van Jezus Christus, heeft vele jongeren bij Christus gebracht en Christus bij vele jongeren en gewone mensen. Het was zijn 'core business'.

Het Charter noemt het preventief systeem van Don Bosco profetisch. Een van de redenen is dat zijn opvoedingsmethode ook en voor alles verwijst naar Jezus Christus en de ontmoeting met Hem. Letterlijk: 'De ontmoeting met Christus, de Heer bevorderen.'⁴

Het Referentiekader voor de Jeugdpastoraal zegt het zo: 'Het centrum van het spirituele leven is de ervaring van het christelijk geloof, de ontmoeting met Jezus Christus, Evangelie van God. Zich wortelen in de Christus en gelijkvormig worden met Hem is een gave en tegelijkertijd de horizon van de salesiaanse jeugdpastoraal.'⁵ Zeker, hiermee situeert de salesiaanse jeugdpastoraal zich binnen de zending van de katholieke Kerk.

Het Woord in mijn (salesiaans) leven

Welk(e) kind(eren) en jongere(n) heb ik doorverwezen naar Jezus Christus? Op welke manier doe ik dat? Zie ik dat als het centrum van de christelijke opvoeding?

³ Vita di S. Giovanni Battista in: G. Bosco, Opere Edite vol. XX p. 33-35.

⁴ Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 21.

⁵ Dicastère pour la Pastorale Salésienne des Jeunes, La Pastorale Salésienne des Jeunes. Cadre de Référence, 3^e editie, Rome, 2014, p. 91.

Een salesiaans gebed met het Woord

Heilige Giovanni Bosco,
gij hebt u gespiegeld aan die andere 'Giovanni',
Johannes de Doper.
Deze richtte de aandacht niet op zichzelf,
nederig als hij was,
maar wees van zich weg
naar het centrum: Jezus Christus.
Zo hebt ook gij velen bij Christus gebracht
en Christus bij hen.
Het was uw meest centrale zending
als priester van de Heer.
Daarvoor hebt gij uw leven gegeven.
Maak ook van ons pastorale werkers,
verkondigers van het evangelie,
die kinderen, jongeren en volwassenen
bij Christus brengen en Christus bij hen. Amen.



De gebedsbezinning van Bartimeus bij dit evangelie is nr. 67.
zie www.bartimeus.be/bezinningen

© Eric Haelvoet 2014