



Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 2 – Vertrouwen in de Vader

Jesaja 56,1.6-7 en Matteus 15,21-28: 20° zondag A-jaar

Het Woord

Jesaja ⁷ [De Heer zegt:] *‘De vreemdeling] breng Ik naar Mijn heilige berg, hem schenk Ik vreugde in Mijn huis van gebed; zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten “Huis van gebed voor alle volken.”’*

En weer vertrok Jezus; Hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische vrouw die uit die streek afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.’ Maar Hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem dringend: ‘Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aan schreeuwen.’ Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.’ Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor Hem neer en zei: ‘Heer, help mij!’ Hij antwoordde: ‘Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren.’ Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.’ ²⁸ *Toen antwoordde Jezus haar: ‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.’* En vanaf dat moment was haar dochter genezen.

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord

Vers 7. In *Il Giovane provveduto* last Don Bosco een paragraaf in met als titel ‘Over het respect dat men moet hebben voor de kerken en voor de godsdienstige zaken.’ Voor hem moeten christenen alles vereren dat overeenkomt met het christen zijn, speciaal de kerk, die tempel van de Heer genoemd wordt, plaats van heiligheid en huis van gebed. In de kerk passen devotie en gebedstilte.¹ Elders schrijft Don Bosco dat alles in de kerk dient om onze gedachten naar God te laten uitgaan. Zo wordt ons gebed effectiever, ook omdat het gebeurt in gemeenschap met onze medegelovigen. Zo heeft Jezus Christus ons verzekerd: ‘Waar twee of drie in Mijn naam verenigd

¹ *Il Giovane Provveduto* p 16.

zijn, ben Ik in hun midden.² En in onze kerken woont Jezus Christus onze Heer, vooral in het tabernakel onder de gedaante van de eucharistie, om ons te verrijken met zijn genade en zegeningen.³

Vers 28. Don Bosco wendt dit vers aan om de gelovigen die het huis van God bezoeken een en ander in te prenten. Hij moedigt hen aan om vaak naar het huis van God te gaan. Hij spreekt over een dagelijkse behoefte. Hij wenst hun vertrouwen en ook eerbied voor God. In Gods huis vindt men immers een Vader die klaar staat om zijn mensen te verhoren en hen te troosten, net zoals Jezus die Kanaänitische vrouw heeft getroost en bemoedigd.⁴

Een salesiaans woord bij het Woord

Jezus gaat naar het buitenland. Daar laat Hij zich raken en overreden door de vraag van een vreemdelinge om hulp voor haar dochter. Ook Don Bosco zien we intens en vaak luisteren naar mensen en hun behoeften. En waar hij kan, helpt hij ook effectief. Het Charter heeft het in dit verband over de ethiek van de nabijheid: '... gepersonaliseerde tussenkomsten, relaties in vriendschap en vertrouwen, beluisteren van de diepste verwachtingen van de jongeren en armen, het vinden van mogelijke en efficiënte oplossingen, trouwe begeleiding.'⁵

Jezus maakt in dit verhaal een ware bekering door. Eerst wil Hij de vrouw niet helpen, maar door haar woorden erkent Hij dat God zelf door deze vrouw aan het woord is. Het is zo salesiaans: Gods spreken ontdekken in wat kinderen, jongeren en gewone mensen zeggen. Het Charter spreekt in die zin over de werking van de Heilige Geest: 'Hij is de Stem die spreekt tot het geweten van de personen, om hen te openen voor het licht van de waarheid en hen bereid te maken om lief te hebben.'⁶

Jezus ontdekt in dit verhaal dus dat zijn roeping en zending universeel is. Op het einde van het evangelie van Matteus geeft Jezus de opdracht om zich te richten tot alle volkeren. Ook Don Bosco weet zich geroepen tot alle volkeren, om te beginnen de mensen in Argentinië, later Patagonië, Vuurland en vele andere plaatsen. 'Don Bosco cultiveerde het missie-ideaal en nam op concrete wijze deel aan het missiewerk van de Kerk van zijn tijd.'⁷

Het Woord in mijn (salesiaans) leven

Respecteer ik de gebouwen en ruimtes voor gebed en bezinning als ontmoetingsplaatsen met God? Geloof ik dat God een goede Vader is, die klaar staat om te helpen? Hoe bekwaam ben ik in het empathisch luisteren naar mensen? Op welke manier hoor ik de stem van God in wat kinderen, jongeren en volwassenen zeggen? Wat doet dit met mij? Is mijn bidden, denken en handelen universeel? Hoe wordt dit concreet?

² Matteus 18,20.

³ Il Cattolico provveduto p. 6-7.

⁴ Meraviglia della Madre di Dio p. 152.

⁵ Charter van de Salesiaanse Familie art. 9.

⁶ Charter van de Salesiaanse Familie 25.

⁷ Charter van de Salesiaanse Familie art. 16 (3).

Een salesiaans gebed met het Woord

Heilige Giovanni Bosco,
je was zo graag bij de jongeren.
Je luisterde naar hen.
Je hoorde echt wat ze zeiden.
En als een goede vader
stond je altijd klaar
om hen daadwerkelijk te helpen.
Je hoorde Gods stem in hen,
ook in de noden van mensen ver weg.
Zelf ben je niet naar een missie gegaan,
maar je was missionaris in hart en nieren:
diep bezorgd voor het geluk
van alle mensen op aarde.
Maak goede luisteraars van ons,
bekwaam tot diepe empathie
en effectieve hulp.
Open ons altijd weer voor iedereen,
vooral voor hen die behoeftig zijn,
hier en overal op aarde. Amen.



De gebedsbezinning van Bartimeus bij dit evangelie is nr. 169
zie www.bartimeus.be/bezinningen

© Eric Haelvoet 2014