



Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 18 – Waakzaamheid

Marcus 13,33-37: 1° zondag advent B-jaar

Het Woord

³³ Jezus zei: 'Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. ³⁴ Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. ³⁵ Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds of midden in de nacht of bij het eerste hanengekraai of 's morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. Wat Ik tegen jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen: wees waakzaam!'

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord

Bij de verzen 33-35. In de tijd van Don Bosco werden deze verzen vaak toegepast op het einde van het leven op aarde. Ook in zijn levensbeschrijving van Michele Magone is dit van belang. Don Bosco vertelt: 'Maar toen de laatste dag van zijn [van Michele] leven dichterbij kwam¹, wilde God hem een heldere raad geven. Zoals ze het op feestdagen gewoon waren, kwamen de jongens van de compagnie van het heilig sacrament op zondag 16 januari [1859] samen. Magone maakte deel uit van die compagnie. Na de gewone gebeden, de gewone lezing en enkele gedachten die het meest zinvol leken, nam een van de leden het zakje met de "bloempjes" ofwel de strookjes waarop een uitspraak geschreven stond om tijdens de week in praktijk te brengen. Daarmee deed hij de ronde en elk jongentje nam er lukraak een uit. Magone trok het zijne en zag er deze verheven woorden op geschreven staan: "Bij het oordeel zal ik alleen zijn met God." Hij las het en met een wonderlijk gebaar deelde hij het met zijn kameraden en zei: "Ik geloof dat dit citaat mij door de Heer gezonden is om mij te zeggen dat ik moet voorbereid zijn." Daarna ging hij naar de overste en toonde hem heel ongerust hetzelfde blaadje, herhalend dat hij het beoordeelde als een oproep van de Heer, die hem opriep om voor Hem te verschijnen. De overste moedigde hem aan om rustig te leven en zich klaar te houden, niet op grond van dat briefje, maar op grond van de herhaalde oproepen die Jezus Christus in het heilig evangelie aan allen doet om zich klaar te houden op elk moment van zijn leven.'²

¹ Michele Magone stierf op 21 januari 1859. Hij was 13 jaar.

² Cenzo biografico sul giovanetto Magone Michele p. 69-71.

Een salesiaans woord bij het Woord

In de biografie over Michele Magone gaat het over het sterven van een van de jongens van Don Bosco. Maar deze evangelietekst heeft ook een boodschap voor het heden, voor ons die nu leven, en voor wie de dood niet onmiddellijk nabij is. Waakzaam leven is een oproep voor elke christen en staat tegenover het 'ingeslapen' zijn. Don Bosco was in hoge mate alert en dus waakzaam om de tekenen van God in zijn leven, de Kerk en de wereld te zien en er met heel zijn persoon op te antwoorden.

Ook in de opvoeding is gelovige waakzaamheid uiterst belangrijk. Plots doen er zich mooie momenten voor, die later nooit meer terugkeren. Met die 'rijpe' kansen iets creatiefs doen, ook in de opvoeding tot het christelijk geloof, vraagt de waakzaamheid waarover Jezus spreekt.

We worden opgeroepen om alert en waakzaam te zijn voor wat het Tweede Vaticaans Concilie 'de tekenen van de tijd' noemt. In het Charter wordt die waakzaamheid toegespitst – om slechts enkele voorbeelden te geven – op drie domeinen: roepingpastoraal, risicjongeren en het gezin. We lezen: 'In de wereld van de jongeren schenken alle groepen [van de Salesiaanse Familie] een bijzondere aandacht aan hen die tekens vertonen van een specifieke apostolische roeping, als leek, als geconsacreerde en priester ... Talrijk zijn de groepen [van de Salesiaanse Familie] die bij voorkeur aandacht hebben voor jongeren die het slachtoffer zijn van erge vormen van uitsluiting, uitbuiting en geweld ... Bijzondere aandacht gaat naar het gezin, primaire plaats van menswording, bestemd om de jongeren voor te bereiden op de liefde en de opname van het leven, eerste school van solidariteit onder personen en volkeren. Allen spannen zich in om te zorgen voor waardigheid en hechtheid tot het steeds duidelijker een kleine "huiskerk" wordt.'³

Het Woord in mijn (salesiaans) leven

Ben ik voldoende waakzaam voor de 'tekenen van de tijd' bij jongeren, in de Kerk, in de wereld? Wat zijn oorzaken dat ik wel eens een periode 'inslaap'? Hoe houd ik mijn alertheid scherp?

³ Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 16.

Een salesiaans gebed met het Woord

Don Bosco,
U had veel en sterke antennes
om de vinger op de pols te houden
van wat gebeurde met jonge mensen,
met de Kerk, met de maatschappij
en met de hele wereld.
Geworteld in Christus,
dreef uw passie u steeds verder
om antwoorden te geven op noden.
Vooral voor het evangelie
hebt u uw leven gegeven.
Wees ons nabij, vandaag, hier,
om in uw spoor waakzaam te leven
en passende antwoorden te vinden
op de tekenen van onze tijd. Amen.



De gebedsbezinning van Bartimeus bij dit evangelie is nr. 66.
zie www.bartimeus.be/bezinningen

© Eric Haelvoet 2014