



Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 14 – De Geest woont in ons

Johannes 2,13-22: 9 november: kerkwijding

Het Woord

Tweede lezing: 1 Kor 3. ^{9b-10} *Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt ...* ¹⁶ *Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?*

Evangelie. Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof Hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeedt het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: 'Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!' Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: 'De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.' Maar de Joden vroegen: 'Met welk teken kunt U bewijzen dat U dit mag doen?' ¹⁹ *Jezus antwoordde hun: 'Breek deze tempel maar af en Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.'* 'Zesenzeventig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,' zeiden de Joden, 'en U wilt hem in drie dagen weer opbouwen?' Maar Hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord

Bij de eerste lezing (Ezechiël 47,1-2.8-9.12) werd geen commentaar van Don Bosco gevonden. Wel bij een paar onderdeeljes van de tweede lezing.

Bij vers 1 Korintiërs 3,9b-10. Don Bosco beschrijft de bouw van de kerk van Maria Hulp te Turijn. Naar aanleiding daarvan verwijst hij, gebruik makend van woorden van de bisschop van Casale, naar de mystieke tempel van de goddelijke gerechtigheid, die we moeten opbouwen in onszelf en bij de anderen. Don Bosco: 'Let erop dat de materiële tempel binnenkort voltooid zal zijn, maar dat de spirituele echter niet kan voltooid worden op aarde. Daarom is het nodig dat we altijd

verder werken om hem steeds hoger te laten worden en hem steeds mooier te tooien.’¹

Bij vers 1 Kortintiërs 3,16. Hij gebruikt nog enkele reflecties van de bisschop van Casale. ‘Een heilige tempel wordt met heilige rituelen onttrokken aan elk profaan gebruik en omgevormd tot huis van gebed, poort naar de hemel, heilige en aardse woonst van God.’² Maar het wordt nog subliemer en vreugdevoller als hij uitdrukking wordt van de heiliging van het gelovige volk. Hij verwijst daarvoor naar de vele gebeden, de sacramenten, de mystieke plechtigheden van en voor de mensen en het gehele gelovige volk, levende tempel van de Heilige Geest. En dan vermeldt Don Bosco vers 16 letterlijk.

Bij vers Johannes 2,19. In de geschriften van Don Bosco vindt men alleen bij dit evangelievers een bijzonder korte commentaar: ‘De tempel was Zijn [van Jezus] lichaam, dat drie dagen na de dood moest verrijzen.’

Een salesiaans woord bij het Woord

Jezus spreekt niet over *de* Vader, maar over *Mijn* Vader. Hij heeft met name een zeer sterke persoonlijke relatie met Zijn Vader. We zullen nooit weten hoeveel tijd Jezus elke dag investeerde in het gebed, in het spreken met de Vader, in het luisteren naar Hem in de Schrift, in het luisteren naar Hem in de stilte, in het luisteren naar Hem in de mensen, in het luisteren naar Hem in de gebeurtenissen, de tekenen van de tijd. Maar Zijn relatie met de Vader en die goddelijke communicatie is duidelijk de turbomotor van al Zijn doen en laten, van al Zijn spreken en zwijgen. Dit teken in de tempel werkt dan ook als een cameraflits die Zijn verbondenheid met de Vader bijzonder sterk verlicht. Vanuit die verbondenheid verdedigt Hij de rechten van de Vader.

Jezus werd bedreigd door Zijn omgeving en Hij wist wat het einde zou zijn. Ondanks veel vijandigheid gaat Hij trouw Zijn weg, volbrengt Hij wat de Vader Hem heeft opgedragen, volgt Hij zijn roeping. Ook Don Bosco heeft veel tegenkanting gekend, zowel van personen binnen als buiten de Kerk. En toch ging hij verder op de ingeslagen weg, trouw aan zijn oorspronkelijke roeping. Altijd weer is hij gericht op wat God doet en bewerkt, op wat Hij tot stand wil brengen in zijn jongeren en gewone mensen en door hen in Kerk en wereld. Dit bepaalt zijn mensbeeld diepgaand: elke mens is een tempel van God. Daarom moet men de persoon en zijn roeping altijd respecteren, ongeacht de leeftijd. Ook in en door jongeren werkt de Geest, want ook zij zijn levende tempels van de Heilige Geest.

Het Charter brengt deze diepe betekenissen van het Nieuw Testament samen, onder meer in deze zin: ‘De zending van de Kerk heeft haar oorsprong in het vrije initiatief van de Vader, gaat verder door de opdracht van Jezus Christus en duurt voort door het werk van de Heilige Geest.’³ Dit geloof overtreft ver de betekenis van het stenen kerkgebouw.

¹ Rimembranza di una solennità in onore di Maria Ausiliatrice p. 121.

² Idem p. 120-121.

³ Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 14.

Het Woord in mijn (salesiaans) leven

Zie ik mijn leven als een kunstig bouwwerk, dat ik altijd mooier maak omdat de Heilige Geest in mij woont? Is mijn relatie met onze Vader de turbomotor van mijn leven? Wat is de zwaarste tegenkanting die ik ondervind om mijn roeping te blijven volgen? Waar haal ik de moed om toch te blijven verdergaan?

Een salesiaans gebed met het Woord

Don Bosco,
u hebt meerdere kapellen
en prachtige kerken gebouwd,
huizen van gebed en godsontmoeting.
Want u verlangde er diep naar
dat God bij mensen zou komen
en mensen bij God, ook de jongeren.
De sacramenten waren u heel dierbaar
omdat ze verdichtingen zijn
van een levende godsontmoeting.
U liet de Heilige Geest in U wonen
en door U in anderen werken.
Geef dat we trouw zijn aan uw charisma,
ook als er tegenwind opsteekt,
elk binnen zijn eigen roeping. Amen.



De gebedsbezinningen van Bartimeus bij dit evangelie zijn de nrs. 136, 268 en 269
zie www.bartimeus.be/bezinningen

© Eric Haelvoet 2014