



Don Bosco en de Bijbel – 2^o jaar – 1 – De Geest leidt Maria

Lucas 1,39-56: 15 augustus dagmis

Het Woord

³⁹ Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. ⁴¹ Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld met de heilige Geest ⁴² en riep luid: 'De meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.'

⁴⁶ Maria zei: 'Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: ⁴⁸ Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienaars. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ⁴⁹ ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, voor al wie Hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd: Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.' Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis.

Stilte bij het Woord

Don Bosco en het Woord

Vers 39. Op de eerste dag van de noveen ter voorbereiding van het feest van Maria Hulp der Christenen bewondert Don Bosco het vroom en liefdevol hart van Maria, die niet aan zichzelf denkt, maar aan de noden van anderen. Daarom snelt ze direct naar Elisabet, over de ruige bergen om te helpen tot er geen behoefte meer is.

Vers 41. Voor Don Bosco is het opspringen van Johannes in de schoot van Elisabet het resultaat van zijn heiligverklaring door Jezus, nog voor zijn geboorte.

Vers 42. In het Mariaheiligdom van de Maagd van Pieve nabij Ponzzone (bisdom Acqui) bidt Don Bosco tot Maria: 'Met heel mijn hart dank ik u voor al uw geluk. Wees zo goed mij te zegenen in geest en lichaam, in leven en in dood, opdat ik op een dag het groot geluk zal hebben u eeuwig in

de hemel te loven en te zegenen.'

Vers 43. Don Bosco roept op om zoals Elisabet Maria zeer hoog te verheffen en haar te vereren als onze meest vrome en machtige moeder van God.

Vers 46. Don Bosco prijst de nederigheid van Maria die zichzelf vergeet en met het Magnificat alles toeschrijft aan God. Sinds negentien eeuwen weergalmen alle christelijke heiligdommen van deze lofzang om de grootheid van God te bezingen. Het is de triomf van de nederigheid over de hoogmoed, van de nederigen en kleinen.

Vers 48. Don Bosco citeert een vraag, die de dominicaan Antonio Gistandis zich stelt: 'Hoe kan men zeggen dat Maria gezegend werd door alle generaties terwijl ze nooit door de Joden en de moslims gezegend werd?' Die auteur antwoordt dat dit moet opgevat worden in figuurlijke zin: 'In elke generatie zijn er enkelen die haar zegenen.' En Don Bosco citeert ook Lirano, die zegt dat er in elke generatie bekeerlingen zijn die haar prijzen. En in de Koran, geschreven door Mohammed, staan er gelijkaardige eerbetuigingen aan Maria.

Vers 49. Don Bosco verwijst naar het schilderij boven het hoofdaltaar van de nieuwe kerk ter ere van Maria Hulp van de Christenen: 'De Maagd schittert in een zee van licht en majesteit, gezeten op een troon van wolken ... In de rechterhand houdt ze een scepter, symbool van haar macht.'

Een salesiaans woord bij het Woord

Maria draagt Jezus Christus in haar schoot. Zo zijn we als volgelingen van Don Bosco geroepen om Christus in ons te dragen. Het Charter citeert Paulus: 'Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij.'¹ Maria draagt Hem onmiddellijk en zelfs met haast naar Elisabet. In het spoor van Don Bosco is het onze kernroeping Jezus Christus bij kinderen, jongeren en gewone mensen te brengen. Met haast: het moet onze eerste passie zijn.

Maria gaat op weg naar haar nicht nadat de Heilige Geest haar haar roeping heeft gegeven en Jezus in haar schoot liet groeien. Op dezelfde manier 'verwekte de H. Geest, met de moederlijke medewerking van Maria, de heilige Johannes Bosco.' Het Charter zegt het al direct in het begin: 'De Geest vormde zijn [Don Bosco] hart en vervulde het met een grote liefde voor God en de mensen, vooral voor de kleinen en de armen.'²

Maria bleef drie maanden bij Elisabet. Ongetwijfeld heeft ze Elisabet en Zacharias geholpen met kleine, alledaagse dingen. Naast de intellectuele en affectieve extase, is de extase van het doen en van het leven voor Franciscus van Sales de kroon van dat trio. 'De extase van het werk ... openbaart een edelmoedigheid en een gratuïteit, die enkel van God kunnen komen. Zij transformeert zich in concrete en dynamische zelfgave voor het goed van de mensen in allerlei vormen van liefde.'

¹ Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 24.

² Het Charter van de Salesiaanse Familie art. 1.

Het Woord in mijn (salesiaans) leven

Groei ik in het overwinnen van mijn egocentrisme? Groei ik in mijn gegevenheid aan anderen? Spreek ik met Maria? Schrijf ik de oorsprong van iets goeds, dat door mij gebeurt, toe aan Gods werking? Prijs ik Hem daarvoor? Is het mijn eerste passie om Christus bij anderen te brengen? Vraag ik aan de Heilige Geest dat Hij iedereen zijn of haar roeping zou openbaren? Kan Gods liefde door mij naar anderen vloeien doorheen de extase van het alledaagse: gewone, concrete inzet?

Een salesiaans gebed met het Woord

Heilige Geest,
Gij hebt Maria bezocht
en Jezus in haar tot leven gewekt.
Gij hebt Don Bosco
en Maria Mazzarello gevormd
en vele anderen in hun spoor,
tot op vandaag.
Inspireer alle kinderen en jongeren
om hun roeping te ontdekken.
Maria hielp Elisabet en Zacharias,
dag na dag, drie maanden lang.
Laat ook ons groot zijn in het alledaagse,
in trouwe, concrete dienstbaarheid. Amen.



De gebedsbezinning van Bartimeus bij dit evangelie is nr. 264
zie www.bartimeus.be/bezinningen

© Eric Haelvoet 2014