



Don Bosco en de Bijbel – 2° jaar – 0 – Inleiding

Sint-Pieters-Woluwe, 9 augustus 2014.

Tijdens het derde voorbereidingsjaar (2013-2014) op het jubeljaar *Don Bosco 200*, waarin we de 200^{ste} verjaardag van de geboorte van Don Bosco (°16 augustus 1815) vieren, lag het accent op de spiritualiteit van Don Bosco. Onze medebroeder Wilfried Wambeke heeft ons een heel mooie reeks bezorgd: *Don Bosco en de Bijbel*. We hebben dat elke week kunnen volgen en ernaar uitgekeken. Zelfs toen hij te Rome was tijdens het 27^{ste} Algemeen Kapittel, bleef hij trouw aan zijn engagement. Wie die eerste jaargang wil raadplegen: je vindt zijn bijdragen op <http://www.donbosco.be/index.php?id=320>.

Tijdens het jubeljaar Don Bosco 200 wil ik daarop verder bouwen. Nu ik bij alle 195 lezingen van de zon- en feestdagen van het A-, B- en C-jaar een tot vier gebedsbezinningen heb gemaakt¹, wil ik datzelfde werk doen, maar dan vanuit Don Bosco en expliciet als salesiaan van Don Bosco. Mijn eerste verlangen was nauwkeurig na te gaan hoe Don Bosco met het Woord omging. Elke week van het jubeljaar zal ik een gebedsbezinning ter beschikking stellen.



De gebedsbezinningen voor het B-jaar kunnen in boekvorm, uitgegeven door Averbode, besteld worden op centrale.propaganda@donbosco.be (256 bladzijden, € 19 zonder verzendingskosten, verschijnt eind september of begin oktober).

De gebedsbezinningen Don Bosco 200, afgekort DB200, zullen het meest over de evangeliëlezing van de volgende zondag of van een nabij feest gaan. Maar soms vinden we in de geschriften van Don Bosco weinig of niets over de evangeliëlezing, maar wel over de eerste of tweede lezing of de psalm. Ik koos ervoor te werken met lezingen van zon- en feestdagen om mijn bijdragen bruikbaar te maken voor de liturgie (bv. een homilie of woordje), persoonlijke bezinning en meditatie, de start van een vergadering ... Daarom zullen de bijdragen altijd ten laatste op zondagavond op de website

Ik gebruik vier grote bronnen:

- het driedelige werk van Morand Wirth *La Bibbia con don Bosco (De Bijbel met Don Bosco)*²; Wilfried heeft daar in *Don Bosco en de Bijbel* naar verwezen;
- het uitermate degelijk werk *Les Évangiles* over de totaliteit van de vier evangeliën van vier Franse exegeten³; de auteurs behandelen elk een evangelie;

¹ Zie www.bartimeus.be/bezinningen.

² Wirth, M.(orand), *La Bibbia con don Bosco. Una lectio divina salesiana*. I. L'Antico Testamento. II. I Quattro Vangeli. III. Atti, Lettere, Apocalisse, LAS, Rome, I. 2009, 741 p.; II. 2011, 754 p.; III. 2012, 680 p.

- de Nederlandstalige versie van het *Charter van de Salesiaanse Familie*⁴; soms zal ik ook andere typisch salesiaanse documenten gebruiken zoals de Constituties, Reglementen of Statuten van groepen van de Salesiaanse Familie ...;
- mijn eigen gebedsbezinningen.

Elke bijdrage zal uit zes deeltjes bestaan:

- *het Woord*: de lezing(en) uit de liturgie van het weekend of het feest; de verzen, waarover Don Bosco iets geschreven heeft, zijn genummerd en staan cursief;
- *stilte bij het Woord*: een uitnodiging om rustig de tijd te nemen om het Woord te laten doordringen in geest, hart en ziel;
- *Don Bosco en het Woord*: enkele gedachten bij bepaalde verzen, zoals ik die vind in de boeken van Morand Wirth; het spreekt voor zich dat de teksten van Don Bosco getekend zijn door de 19^{de} eeuw en door de situatie van de Kerk in Italië;
- *een salesiaans woord bij het Woord*: de woorden van Don Bosco zullen mij inspireren en ik transposeer mijn gebedsbezinningen van de website naar een salesiaanse benadering van de tekst, met verwijzingen naar het Charter en andere documenten; op die manier zoek ik een objectiever kader om een bescheiden poging te doen van een salesiaanse 'lectio divina' dan enkel mijn persoonlijke benadering;
- *het Woord in mijn (salesiaans) leven*: enkele vragen in de ik-persoon om het Woord en de bezinningsteksten naar het eigen leven te vertalen; deze zijn geschikt voor persoonlijke meditatie;
- *een salesiaans gebed met het Woord*: biddend afsluiten van de gebedsbezinning. De gebeden zijn gericht tot God, de Vader, de Zoon, de Geest, Maria, Don Bosco ...

Deze gebedsbezinningen in het kader van *Don Bosco 200* verschijnen telkens op drie websites: www.donbosco.be, www.zustersvandonbosco.be en www.bartimeus.be/bezinningen om iedereen de kans te geven ze te vinden. Zo kunnen ook mensen, die zichzelf niet situeren binnen de Salesiaanse Familie, of breder de Salesiaanse Beweging, ze gebruiken. Je kan hen daarnaar verwijzen. Op de website van Bartimeus zullen ze een week op voorhand te raadplegen zijn.

Ik wens u allen een zeer rijk jubeljaar *Don Bosco 200*, dat begint op 16 augustus van dit jaar en zal eindigen op 16 augustus 2015. Als ik voor enkelen een klein spiritueel steentje mag bijdragen aan dat gebeuren, zal me dat veel vreugde geven.



© Eric Haelvoet 2014

³ Cousin, H.(ugues); Hervieux, J.(acques); Marchadour, A.(lain); Tassin, C(laude), Les Évangiles. Textes et Commentaires, Bayard, Parijs, 2001, 1109 p.

⁴ Charter van de Charismatische Identiteit van de Salesiaanse Familie van Don Bosco, met een voorwoord van de vorige algemene overste don Pascual Chávez, negende opvolger van Don Bosco, Rome, 31 januari 2012, 68 p., vertaald door onze medebroeder Rik Alen.