



## Bezinning 98: Jezus bidt voor ons

7° paaszondag B-jaar: Johannes 17:11b-19

### Het Woord

[Jezus bad:] 'Heilige Vader, bewaar hen door Uw naam, de naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals Wij één zijn. Zolang Ik bij hen was heb Ik hen door Uw naam, die U Mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging. Nu kom Ik naar U toe en Ik zeg dit terwijl Ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Ik heb hun Uw woord gegeven. De wereld haat hen omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook Ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb Mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd worden.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Jezus bidt tot de Vader en wij mogen er getuige van zijn. Wat een voorrecht! Opnieuw is God geen vreemde, maar juist heel transparant nabij. Wij worden zelfs mee opgenomen in de gebedsrelatie van Jezus en zijn Vader. Jezus is de priester en zelfs de hogepriester, die zonder ophouden voor ons bidt. Wat vraagt Hij voor ons? Dat wij bewaard worden, dat wij één mogen zijn zoals Hij en de Vader één zijn, dat wij vervuld worden van zijn vreugde, dat de Vader ons beschermt tegen de duivel (het kwaad) en dat de Vader ons heiligt door de waarheid van zijn Woord.

In de tweede helft van dit gebed horen we negenmaal het woord 'wereld' in zes verzen. Enerzijds horen we niet bij de wereld. Er is dus een afstand en wel precies omdat we van God zijn en van Jezus. Langs de andere kant zendt Hij ons naar de wereld, waarin de centrale figuur de duivel is. Christenen worden in de wereld gezonden om tegen het kwaad te strijden, om met liefde en goedheid het kwaad te verdrijven.

Maar we staan niet alleen. Jezus heeft ons het Woord van God gegeven. Dat Woord is waarheid. En God beschermt ons tegen het kwaad. Hij heiligt ons voortdurend om zelf ook heiligend in het leven te staan.

## Het Woord in mijn leven

Ik noem een concreet element uit mijn levensstijl, waardoor ik 'van deze wereld ben' en daardoor niet voldoende 'van Jezus'. Leeft de vreugde van Jezus in mij? Aanvaard ik dat de wereld mij haat omdat ik van Jezus ben? Leef ik in eenheid zoals de Vader en Jezus in eenheid leven?

## Bidden met het Woord

Heer Jezus,  
Gij bidt zonder ophouden tot de Vader.  
Gij bidt voor ons, Uw volgelingen.  
Dank voor Uw eeuwig priesterlijk gebed  
en Uw diepe liefdevolle zorg voor ons.  
Ook mij zendt Gij in de wereld  
om liefde en goedheid uit te strooien,  
om vreugde te geven aan mensen.  
Wat ik van U krijg,  
wil ik doorgeven aan anderen.  
Blijf mij heiligen, Heer,  
elke dag wat meer,  
zodat ik steeds meer van U mag zijn. Amen.

© Eric Haelvoet 2012