



Bezinning 95: Blijf in Mij

5° paaszondag B-jaar: Johannes 15:1-8

Het Woord

[Jezus zei:] 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij weg en iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit Hij bij opdat Hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen. Wie niet in Mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootsheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

In deze acht verzen horen we vijfmaal 'blijf in Mij', nog los van het beeld van de ranken aan de wijnstok. De wijnstok is natuurlijk geworteld in de grond, met heel diepe wortels. De wijnstok trekt voeding en water uit de grond en geeft dat door aan de ranken. Daardoor kunnen de ranken veel en goede vruchten dragen. Jezus is de wijnstok, geworteld in de Vader. Doorheen de vruchten aan de ranken wordt de Vader zichtbaar in de wereld. Dat we goede vruchten dragen is dus absoluut nodig om de Vader zichtbaar te maken in onze wereld.

Het woord 'vrucht' valt zevenmaal. Een christen moet goede vruchten dragen, overal waar hij leeft en komt. Maar er staat meer: als we in Christus blijven, dan zullen we goede vruchten dragen. Dat is Jezus' belofte. Dat is de logica van de relatie Vader-Zoon en Zoon-leerlingen. Het is dus eerst een reden om vol vertrouwen te zijn. Het mag ons ook tot vreugde stemmen dat we uitverkoren zijn om de Vader zichtbaar te maken in onze wereld. En dan is het een hele opgave en wel een dubbele: eerst en voor alles 'in Christus blijven' en dan goede vruchten dragen.

Het Woord in mijn leven

Hoe blijf ik in Christus? Ik noem drie goede vruchten van mijn 'blijven in Christus' en dank Hem daarvoor. Ik duid in volgende reeks de wegen aan, waarlangs ik al in Christus blijf en kies er een uit, waarin ik nu zal groeien:

- geregeld / regelmatig lezen van het Woord
- meditatie met het Woord
- bidden met het Woord
- eucharistie
- aanbidding van Christus in de eucharistie
- biechtsacrament
- studie van christelijke teksten
- bezinningsdagen
- lectio divina (alleen, met anderen)
- persoonlijk gebed
- gebedsvieringen
- zorg voor de armsten
- zorg voor wie lijdt ...

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
Gij zijt de wijnstok,
diep geworteld in de Vader,
die U voedt en laaft.
Wat Gij van de Vader krijgt
geeft Gij aan ons, de ranken, door.
Daardoor dragen wij goede vruchten.
Snoei ons meer en meer,
zodat we meer en betere vruchten dragen.
Want juist door onze vruchten
wordt Uw Vader zichtbaar in onze wereld.
Onze wereld heeft een diepe dorst naar Uw Vader:
laat ons Hem door U aan de mensen geven. Amen.

© Eric Haelvoet 2012