



Bezinning 94: Ik ben de goede herder

4° paaszondag en roepingenzondag B-jaar: Johannes 10:11-18

Het Woord

[Jezus zei:] 'Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. De Vader heeft Mij lief omdat Ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, Ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb gekregen.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Johannes herhaalt enkele kernbegrippen meerdere malen. Zo horen we tienmaal het woord 'schapen'. Alleen de liefde kan zoveel zorg uitdrukken. Even verder in het Johannesevangelie vernemen we dat het gaat over de kinderen van God (Johannes 11:52).

Jezus vat heel zijn leven samen met enkele eenvoudige woorden: 'Ik geef mijn leven voor mijn schapen.' Hij geeft zijn leven uit vrije wil. Diezelfde liefde is ook de basis van de eucharistie ('dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed') en van de dood aan het kruis: liefde tot het uiterste. Jezus geeft zich totaal, restloos, helemaal. Die radicaliteit spreekt ons diep in onze ziel aan.

Het diepste niveau van deze tekst is de relatie van Jezus met zijn Vader. De Vader heeft Jezus lief en geeft Hem de opdracht zich te geven. Zijn leven geven is voor Jezus het liefdevolle antwoord aan zijn Vader. Meer nog, de wederzijdse liefde die bestaat tussen Hem en zijn Vader is ook de wederzijdse liefde tussen Hem en de mensen. Gods liefde en menselijke liefde lopen intens met elkaar verweven samen. Godsdienst en mensendienst zijn twee kanten van een medaille.

Velen hebben zich geïnspireerd aan deze tekst. Don Bosco was er een van. Heel zijn identiteit en roeping bouwt hij op vanuit deze parabel. Hij was een goede herder voor de armste jongens van zijn tijd en maakte Gods liefde voelbaar aan hen. De heilige Damiaan was het voor zijn melaatsen, missionarissen voor Indianen en vele anderen ...

Het Woord in mijn leven

Ik realiseer me dat Jezus zijn leven gaf en geeft voor mij, uit pure, radicale liefde: ik dank Hem daar intens voor. Voor wie geef ik mijn leven als een goede herder? Wat of wie is voor mij de 'wolf' zodat ik mensen in de steek laat en op de vlucht sla? Wat is de roeping, die God heel persoonlijk aan mij geeft?

Bidden met het Woord 1

Heer Jezus,
Gij zijt de goede herder.
Gij geeft Uw leven voor mij, voor ons.
Gij hebt ons lief
met de liefde van Uw Vader.
Ik dank U vanuit het diepste punt van mijn ziel.
Toon mij voor wie ik goede herder moet en mag zijn.
Help me mijn leven te geven.
Want elke mens is een kind van Uw Vader. Amen.

Bidden met het Woord 2: om roepingen

Heer Jezus, goede herder,
Gij roept elke mens, zonder onderscheid,
om samen met U de kudde te hoeden,
om mensen het volle leven te geven,
om mensen tot gemeenschap samen te brengen
rond U, bron van alle vreugde.
Laat mij zien wat mijn roeping is,
heel concreet, op elk moment opnieuw,
heel mijn leven lang. Amen.

© Eric Haelvoet 2012