



## Bezinning 88: De nederige Koning 2 <sup>1</sup>

### Palmzondag B-jaar: palmprocessie: Johannes 12:12-16

#### Het Woord

De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, Hem tegemoet, terwijl ze riepen: 'Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.' Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: 'Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en Hij zit op een ezelsveulen.' Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over Hem geschreven stond en dat het zo ook gebeurd was.

#### Stilte bij het Woord

#### Een woord bij het Woord

Stel dat een menigte mensen in Brussel – vertaal gerust naar Amsterdam – op een goeie dag takken van de bomen gaat zagen en als massa iemand gaat begroeten buiten de stad, om hem naar onze hoofdstad te begeleiden. Bovendien roepen en scanderen ze: 'Ontferm U over ons. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, de koning van België – Nederland!' Ik zie de reporters van tv en radio al discussiëren en telefoneren, op zoek naar de juiste interpretaties en de consequenties. Ook de koninklijke familie zou haar adviseurs inschakelen.

De vraag is of ik in die optocht zou meestappen, met enthousiasme en luid roepend. Zou ik in het openbaar roepend kunnen getuigen van mijn geloof in Jezus Christus? En 's avonds gezien worden op tv, met nadien de nodige commentaar op mijn werk, in mijn buurt, in mijn familie ...?

Johannes maakt een groot onderscheid tussen het historisch moment van de intocht van Jezus in Jeruzalem en de interpretatie achteraf. Hij erkent de intocht als een feit. Maar de betekenis van die intocht is volgens hem pas later gekomen, toen Jezus al verrezen was. Zoals zo vaak interpreteerden de leerlingen de feiten van tijdens Jezus' leven pas vanuit de verrijzenis van Jezus en zijn glorie bij de Vader. Vanuit het verrijzenisgeloof herlezen ze de Schriften en gebruiken teksten uit die Schriften om aan te tonen wie Jezus was en is. Hij is onder meer de Koning van Israël, zij het op een heel andere manier dan de manier waarop men toen elke koning zag. Jezus' Rijk is namelijk niet van deze wereld.

---

<sup>1</sup> Voor de palmwijding en de palmprocessie laat de liturgie de keuze: Marcus 11:1-10(11) of Johannes 12:12-16. In bezinning 87 vind je het verhaal van Marcus 11:1-10(11).

## Het Woord in mijn leven

Is mijn geloof in de verrezen Heer Jezus Christus zo groot, dat ik in het openbaar roepend zou getuigen van mijn geloof? Vraag ik Hem om zich te ontfermen over mij, over ons, over alle mensen?

## Bidden met het Woord

Heer Jezus,  
Gij zijt gezegend  
omdat Gij gekomen zijt  
in de naam van de Heer.  
Gezegend zijt Gij  
omdat Gij blijft komen in zijn naam.  
Gij zijt koning van Gods koninkrijk,  
zijn Rijk van liefde en rechtvaardigheid.  
Ontferm U over mij!  
Ja, ontferm U over mij!  
Ontferm U over alle mensen,  
maar het meest over hen die zwaar lijden. Amen.

© Eric Haelvoet 2012