



Bezinning 84: U bent mijn geliefde Zoon

Jezus' doopsel B-jaar: Marcus 1:7-11

Het Woord

Hij [Johannes de Doper] verkondigde: 'Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor Hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest.'

In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat Hij uit het water omhoog kwam, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: 'U bent mijn geliefde Zoon, in U vind Ik vreugde.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

In het eerste deeltje wordt aan twee grote figuren de juiste plaats toegewezen. Jezus is de sterke, die de mensen doopt met de Heilige Geest. Hij brengt dus God zelf rechtstreeks bij de mensen. Meer nog: Hij *is* God-met-de-mensen. En Johannes de Doper is zijn dienaar, die in vergelijking met zijn Heer 'niet waardig' is.

Marcus zegt niet waarom Jezus zich liet dopen door Johannes. Alle aandacht gaat naar de betekenis van dit doopsel. Dat wordt duidelijk direct nadat Jezus gedoopt is. Het is als een sierlijk, stevig touw, gevlochten uit vele gouden hoofddraden uit het Eerste Testament. De Geest die in het begin van de schepping beloftevol over de woeste wateren zweefde (Genesis 1:2), daalt in Jezus, Gods nieuwste en grootste schepping, af. De Geest komt als een duif: een duif kondigde aan Noach het einde van de zondvloed – water in overvloed – aan. Kort daarna sloot God zijn verbond met Noach, waarvan de regenboog sindsdien het teken is.

Zoals Mozes het volk Israël uit de slavernij doorheen het water van de zee naar de bevrijding voerde, zo is Jezus de nieuwe Mozes die zijn volk doorheen het water naar de uiteindelijke 'grazige weiden' brengt.

Sinds vier eeuwen was er geen profeet meer geweest. De communicatie tussen God en mens was weggefallen. Jesaja bidt daarom: 'Scheurde U maar de hemel open om af te dalen!' (Jesaja 63:19b). Welaan: nu, met Jezus, scheurt de hemel open en God spreekt weer. Met Jezus wordt de communicatie God-mens weer geopend. Jezus is dan ook het Woord van God.

Tot slot is Jezus de veel geliefde Zoon van God. Een titel die aan David werd gegeven en aan elke koning. Maar ook aan de lijdende dienaar (Jesaja 42:1-2). Daar al vervult God die dienaar met zijn Heilige Geest. Zo is Jezus dé Koning, die als een dienaar God trouw is en de mensen bevrijdt en recht verschaft. Hij brengt daadwerkelijk Gods gerechtigheid aan allen.

Het Woord in mijn leven

Ben ik nederig genoeg, zoals Johannes de Doper nederig was, om aan Jezus zijn ware grootheid toe te kennen? Bid ik Jezus dat Hij mij zijn Geest zendt?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
mijn verstand en hart en ziel
zijn te klein om Uw grootheid te vatten.
Ik ben niet waardig Uw sandalen los te maken.
En toch wil ik Uw grootheid eren en loven.
Ook al schieten mijn woorden te kort.
Gij zijt Gods Woord, zijn profeet,
zijn rechtvaardige Koning-Dienaar.
Vervul mij en alle mensen met Uw Geest.
Schenk ons nederigheid en dienstbaarheid.
En laat me zien wat mijn plaatsje is
in Uw Rijk. Amen.

© Eric Haelvoet 2011