



## Bezinning 79: Jezus vast en verkondigt het evangelie <sup>1</sup>

1° vastenzondag B-jaar: Marcus 1:12-15

### Het Woord

Meteen dreef de Geest Hem de woestijn in. Veertig dagen bleef Hij in de woestijn, waar Hij door de Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren en engelen zorgden voor Hem.

Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat Hij zei: 'De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Direct na zijn doop in de Jordaan drijft de Geest Jezus naar de woestijn. Dit mag ons verrassen. De woestijn staat namelijk voor een hele rij onaangename zaken: ontredde, verlatenheid, leegte, hitte, koude, verdwalen, dorheid, droogte, jezelf tegenkomen, dorst, fata morgana's, eenzaamheid, test ... En toch drijft de Geest Jezus naar die plaats. We horen het woord 'woestijn' zelfs tweemaal. Maar de Geest staat toch voor liefde en goede gaven? Juist: niets is zo negatief dat God niet klaar zou staan met zijn goede gaven, zijn nabijheid. De woestijn is daarom ook de plaats van de ontmoeting met God. Mozes leerde God bij de brandende doornstruik in de woestijn kennen en ontving de Tien Woorden op de berg Sinaï, midden in de woestijn. Voor Jezus heet het dat Hij in harmonie leeft met de beesten en dat de engelen Hem bedienen. De vasten mag ons een stap verder helpen om God te zoeken en te vinden in onze eigen woestijnervaringen.

Na die voorbereiding in de woestijn begint Jezus zijn openbare zending. Hij verkondigt het evangelie en wel het evangelie van God, zijn Vader. God heeft de mensen lief en dat zal Hij aan velen laten ervaren door zijn handelen en spreken. Het Rijk Gods is er nu, in Hem. Hij nodigt jou en mij uit om ons naar Hem en het Rijk van God toe te keren, Hem na te volgen in zijn mentaliteit, in zijn handelen en spreken.

---

<sup>1</sup> Keerbergen 22 februari 2012.

## Het Woord in mijn leven

Wat is voor mij een belangrijke woestijnervaring (op dit moment)? Beleef ik die ervaring als een kans om God te zoeken en te vinden? Op welke manier is God mij nabij? Tot welke zendingstaak nodigt Hij mij uit, in het spoor van Jezus?

## Bidden met het Woord

Heer Jezus,  
de Heilige Geest bewoont U op een bijzondere manier  
nog meer sinds Uw doopsel door Johannes de Doper.  
De Heilige Geest dreef U naar de woestijn  
en bleef U daar nabij.  
Zo hebt Gij neen kunnen zeggen  
aan de beproeving door de Satan:  
Uw leven lang had het kwade geen vat op U.  
Zend Uw Geest aan ons allen,  
die ons voorbereiden op Pasen,  
het feest van Uw verrijzenis.  
Wees ons vooral nabij  
als wij beproefd worden door het kwade  
of andere woestijnervaringen meemaken. Amen.

© Eric Haelvoet 2012