



Bezinning 764: Door God geëerd worden

Johannes 12,24-26 = 14 juni H. Lidwina, 6 juli H. Maria Goretti, 10 augustus H. Laurentius, 19 september H. Januarius, 17 oktober H. Ignatius van Antiochië

Het Woord

[Jezus zei:] 'Waarachtig, Ik verzeker u: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het een graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Reeds meerdere malen heeft Jezus gesproken over zijn 'uur'. Het is een theologisch zeer rijk begrip in het Johannesevangelie. Dit eenvoudig woord verwijst naar Jezus' dood en glorie. Het is dus het hart van het Christusmysterie.

In het vers dat aan dit fragment voorafgaat, zegt Jezus: 'Gekomen is het uur dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt.' De aanleiding daarvoor is zeer verrassend: enkele Grieken vragen via Filippus en Andreas Jezus te mogen zien. Dit heeft een diepe betekenis. Voor het eerst komen heidenen op het toneel in het Johannesevangelie. En hun vraag houdt in dat ze in Jezus willen geloven. Hem 'zien' heeft dus een zeer sterke betekenis. Jezus ziet daarin al een aanzet voor de stichting en uitbreiding van de Kerk.

Om die nieuwe toekomst mogelijk te maken, moet Jezus eerst sterven en zijn glorie binnengaan. Dit kerngegeven drukt Hij uit in een eenvoudig landelijk beeld: de graankorrel moet sterven om vrucht te dragen. Maar de tegenstelling die Hij daarbij oproept, is verrassend. Tegenover sterven plaatst Hij niet leven, maar vrucht dragen. Tegenover alleen blijven komt vrucht voortbrengen. Ja, Jezus zal doorheen zijn sterven enorm veel vrucht dragen in alles wat binnen en vanuit de Kerk zal gebeuren.

Een christen staat voor de keuze: ofwel klampt hij zich vast aan deze wereld met al zijn duisternis en aan de eigen glorie, ofwel hecht hij zich als dienaar en volgeling aan Jezus Christus. Deze laatste keuze houdt ook de kunst van het sterven in. Enerzijds het sterven aan het eigen oppervlakkige

ego, anderzijds het sterven zelf. Want we kunnen nooit ten volle in Jezus' glorie delen en dus bij Hem zijn, tenzij doorheen de dood.

Wie bewust en vrijwillig deze weg gaat, mag rekenen op Gods eer. Dat verzekert Jezus ons. Wat een verschil: de eer die ik voor mezelf opeis en aan mezelf geef, tegenover de eer die God mij zal geven. Met dit thema zitten we helemaal in het hart van Jezus' spiritualiteit.

Het Woord in mijn leven

Wat betekent voor mij dat de graankorrel moet sterven? Welke gehechtheid aan wereldse elementen zitten mijn geloof in Jezus in de weg? Zie ik uit naar de eer die God mij zal geven als ik sterf omwille van Jezus en zijn rijk?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent de grootmeester
in sterven en dood
uit liefde voor de Vader
en voor alle mensen.
Daarom gaf de Vader U
de eeuwige glorie.
Wij zitten nog vast
aan wereld en zelfverheerlijking.
Leid ons weg uit dat egoïsme.
Leer ons sterven als een graankorrel
om vele vruchten te dragen.
Leer ons verlangen naar God,
Uw en onze Vader
en de eeuwige glorie. Amen.

© Eric Haelvoet 2017