



## Bezinning 761: Over Jezus getuigen

Johannes 1,19-28 = 2 januari

### Het Woord

Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toegestuurd om hem te vragen: 'Wie bent u?' Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde rondt: 'Ik ben niet de Messias.' Toen vroegen ze hem: 'Wie dan? Bent u Elia?' Hij zei: 'Die ben ik ook niet.' 'Bent u de profeet?' 'Nee', antwoordde hij. 'Maar wie bent u dan?' vroegen ze hem. 'Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben - wie zegt u zelf dat u bent?' Hij zei: 'Ik ben de stem die roept in de woestijn: "Maak recht de weg van de Heer", zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.' De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën kwamen, vroegen verder: 'Waarom doopt u dan, als u niet de Messias bent en ook niet Elia of de profeet?' 'Ik doop met water', antwoordde Johannes. 'Maar in uw midden is iemand die u niet kent, Hij die na mij komt - ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.' Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Na zijn proloog begint Johannes zijn evangelie met dit eerste van drie verhalen over Johannes de Doper.<sup>1</sup> Drie verschillende groepen stellen twee vragen aan Johannes. Ze komen alle uit Jeruzalem naar Betanië over de Jordaan, waar Johannes doopte: priesters, levieten en afgezanten van de farizeeërs.

De eerste vraag betreft Johannes' identiteit. Wie is hij toch? De vraagstellers kennen de Schrift goed. Daarin spreekt men over de verwachting van de Messias. Deze zou omringd worden door drie figuren.<sup>2</sup> Vandaar de drie personen die ze naar voren schuiven: de Messias zelf, Elia en de profeet. Maar Johannes ontkent stellig: hij is geen van hen. Tot slot omschrijft hij zichzelf met een citaat uit Jesaja: 'Een stem die roept in de woestijn: maak recht de wegen van de Heer.' (Jesaja 40,3). Hij staat dus geheel in dienst van de Heer.

---

<sup>1</sup> Dit verhaal: Johannes getuigt over zichzelf. Johannes 1,29-34: Johannes getuigt voor zijn leerlingen over Jezus. Johannes 1,35-51: leerlingen van Johannes worden leerlingen van Jezus.

<sup>2</sup> 2 Koningen 2,11; 2 Kronieken 21,12.

De tweede vraag is een waaromvraag: waarom doopt Johannes als geen van die drie figuren uit de Schrift is? En dan geeft Johannes een heel mooi getuigenis over Jezus, zonder Hem bij naam te noemen. Zijn getuigenis verschuift alle aandacht van zichzelf naar Jezus, de ware Messias. En Johannes accentueert het enorm verschil tussen zichzelf en de grootheid van de Messias met een sprekend beeld. Hij kan zelfs niet de slaaf zijn die Jezus' sandalen losmaakt. Dit drukt de religieuze schroom uit tegenover de grootheid van God.

Johannes zegt ook dat men Jezus niet kent. Even verder zegt hij dat ook hijzelf Jezus niet kent (Johannes 1,33). Hiermee beklemtoont hij de negatieve theologie. We kunnen heel wat over God zeggen, ook over de Zoon van God Jezus Christus, maar tegelijkertijd schieten onze woorden tekort om alles over Hem te benoemen. God is te groot voor ons verstand en onze taal. Dat wordt kort uitgedrukt: we kennen God niet.

### **Het woord in mijn leven**

Hoe omschrijf ik mezelf als unieke christelijk gelovige? Hoe getuig ik het liefst over Jezus? Wat is mijn favoriete omschrijving van Jezus? Hoe beschrijf ik de verhouding in grootte tussen Jezus en mezelf?

### **Bidden met het Woord**

Heer God,  
U hebt Johannes de Doper  
uitgezonden om te getuigen.  
Hij heeft van zichzelf weggewezen  
om te getuigen van Uw Zoon,  
de allergrootste Profeet  
en vooral de Messias.  
Ook wij geloven in Christus  
en willen over Hem getuigen  
met daad en woord.  
Geef ons de juiste woorden  
en vooral voldoende nederigheid  
om geen aandacht te vragen voor onszelf  
maar alle licht op Hem te laten schijnen.  
Want Hij is de verlosser van elke mens,  
Uw Zoon, de Messias, onze Heer.  
Tegenover Hem zijn we klein,  
kleiner dan de kleinste slaaf. Amen.

© Eric Haelvoet 2017