



Bezinning 760: Staande

Lucas 21,34-36 = weekdagen 34° week zaterdag

Het Woord

‘Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijkse leven, zodat die dag jullie overvalt, onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal Hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Met deze woorden rondt Jezus zijn tweede en langste apocalyptische redevoering af. Hij plaatst zijn volgelingen voor een keuze. Ze kunnen zich laten afleiden door en opgaan in het oppervlakkige (brasserij, dronkenschap, levenszorgen), ofwel kunnen ze waakzaam zijn tot de Heer komt. Hij verzekert hen dat Hij zal komen, maar plots. Zullen we klaar zijn? Zullen we Hem verwelkomen?

Hij gebruikt nog een ander beeld. Ofwel raakt men in slaap, ofwel blijft men staande. En Hij geeft ook het middel bij uitstek om waakzaam te blijven: bidden. Altijd bidden, op elk moment. Dat is de weg om weg te vluchten uit die bedwelmende en slaapverwekkende oppervlakkigheid.

Je kan dezelfde spanning ook nog anders uitdrukken. Men kan het geloof verliezen door een koortsachtige, dat wil zeggen overspannen hoop. Het gaat dan over onrealistische illusies die uiteindelijk tot ontmoediging leiden. Langs de andere kant kan men zich moedeloos overgeven aan hopeloosheid: de Heer blijft maar uit, het Rijk is er nog altijd niet ...

De redevoering eindigt krachtig: ‘Blijf staande voor de Mensenzoon.’ Staan is de houding van de verrezen mens. Daarom belijden we rechtstaand ons geloof. We staan recht en wel voor de Mensenzoon. Alles staat of valt met onze relatie met Hem. En juist het gebed moet onze relatie met Hem in stand houden.

Het woord in mijn leven

Welke oppervlakkige elementen doen mijn geloof verdampen? Hoe begrijp ik dat we 'altijd moeten bidden'? Hoe vaak sta ik voor de Heer in gebed?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
sinds U verrezen bent
leven we van de hoop.
U maant ons sterk aan
altijd te bidden.
Want onze relatie met U
is wezenlijk voor ons geloof.
Geef ons de kracht
om niet in slaap te vallen,
bedwelmd door oppervlakkigheid.
Geef ons ook de volharding
om te blijven hopen
zonder koortsige illusies
en zonder moedeloosheid. Amen.

© Eric Haelvoet 2017