



Bezinning 759: De grootste Dienaar

Lucas 22,24-30 = 18 mei H. Johannes I, 3 september H. Gregorius de Grote, 14 oktober H. Callistus I, pastores

Het Woord

Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus zei tegen hen: 'Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken en wie macht heeft, laat zich weldoener noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar Ik ben in jullie midden als iemand die dient. Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij Mij gebleven. Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn Vader Mij voor het koningschap bestemd heeft: jullie zullen in mijn Koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel en zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus is tijdens het Laatste Avondmaal alleen met de twaalf. Hij heeft de eucharistie ingesteld en zijn lijden en dood aangekondigd. Hij heeft gezegd dat een van hen Hem zal verraden. En hoe reageren de twaalf op het moment dat Jezus zijn testamentaire woorden uitspreekt tijdens de laatste avond van zijn leven op aarde? Ze redetwisten onder elkaar wie de grootste is. Het zijn eenvoudige woorden, maar ze drukken een zeer diepe dynamiek in de mens uit. De grootste, slimste, rijkste, machtigste ... willen zijn. Zich boven de anderen verheffen.

Jezus reageert daar natuurlijk tegen. Dat druist radicaal in tegen zijn spiritualiteit en attitude. En eens te meer keert Hij de wereldse normen ondersteboven. Ja, men mag proberen de grootste te zijn, maar dan in de dienstbaarheid. En wel zoals de Heer zelf dat doet: Hij bewijst niet alleen diensten, maar Hij gaat veel verder. Hij geeft zichzelf in zijn Woord, in zijn daden, in brood en wijn, op het kruis ... Niet nemen maar geven.

En plots schakelt Jezus over op een heel ander register. Hij bevestigt hen omdat ze bij Hem gebleven zijn tot in zijn beproevingen. Wellicht is Lucas hier meer aan het woord dan Jezus en spreekt hij over de twaalf – van wie Judas ondertussen vervangen is door Mattias (Handelingen 1,26) – die over het lijden en de dood van Jezus heen trouw waren en volhielden.

Jezus belooft hun 'eten en drinken' in zijn Koninkrijk. En ze zullen met Hem regeren. Maar uiteraard met deze consequentie: ook hier blijft de nadruk liggen op de dienstbaarheid. Een manier van regeren en oordelen, volkomen getekend door dienstbaarheid.

Het woord in mijn leven

Geef ik iets aan mijn medemensen, of geef ik mezelf? Waar duikt in mijn hart de neiging op de grootste te willen zijn? Streef ik radicaal naar een dienstbare opstelling? Zie ik met hart en ziel uit naar de tafel van de Heer, waar Hij mij niet alleen bedient, maar vooral zichzelf geeft?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent de grote Dienaar,
de grootste in het dienen.
U geeft ons heel veel,
maar vooral Uzelf.
In brood en wijn
ontvangen we U.
U bedient ons aan de tafel
van Uw eeuwige zelfgave.
Geef dat we ernaar streven
de grootste te worden
in de nederige dienstbaarheid.
Verdiep onze innige hunker
naar eenheid met U,
nu reeds op deze aarde,
maar vooral eens voor eeuwig
in Uw hemels Koninkrijk. Amen.

© Eric Haelvoet 2017