



Bezinning 758: Jubel voor de Heer

Lucas 1,46-56 = 22 december

Het Woord

Maria zei: 'Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienaar. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, voor al wie Hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien. Wie honger heeft, overlaadt Hij met gaven, maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd: Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.' Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Dit is het eerste van vier liederen in Lucas 1-2.¹ De inspiratie komt duidelijk uit het Eerste Testament, waar Hanna in het heiligdom van Silo haar loflied voor God zingt (1 Samuel 2,1-10). Maria is de eerste christelijke gelovige. Ze zingt haar Magnificat vanuit haar ziel en geest in grote nederigheid. Ze kent de diepe 'vreze Gods' want als kleine mens verschijnt God als oneindig groot, voor de mens niet te bevatten. En toch wil God met de mens in relatie staan en komt in de mens, zoals de Heilige Geest Jezus in haar schoot liet groeien.

Maria laat alle aandacht naar God gaan. Want op een regel na is God het onderwerp van alle werkwoorden, twaalf in aantal. God wordt hoofdzakelijk met drie grote woorden getekend: Hij is machtig, Hij is heilig, Hij is barmhartig. En verder keert God de normale menselijke orde helemaal om. De vernederden worden groot gemaakt, hongerlijders ontvangen overvloed, wie Hem vrezen ondervinden barmhartigheid, wie dienaar van de Heer is staat in Gods gunst. Maar hoogmoedige mensen slaat de Heer uiteen, Hij stoot machtigen van hun troon, rijken zendt Hij met lege handen heen.

¹ Lucas 1,46-55 = het Magnificat van Maria; Lucas 1,67-79 = het Benedictus van Zacharias; Lucas 2,14 = engelen zingen hun Gloria als Jezus geboren is; Lucas 2,29-32 = Simeon zingt zijn lofzang Nunc Dimittis tot de Heer.

Op het einde verwijst Maria naar de belofte van de Heer aan de aarstvaders, te beginnen met Abraham. De Heer heeft beloofd en Hij volbrengt zijn belofte. Hij doet wat Hij zegt. En met Jezus is zelfs de definitieve eindtijd ingezet, waarin de Heer heerst en de gelovige leeft volgens Gods wil.

Het woord in mijn leven

Ik lees 1 Samuel 2,1-10. Welke zijn de drie grootste woorden waarmee ik God teken? Heb ik ooit God en zijn grootheid ervaren? Welk lied stijgt dan uit mijn ziel en geest omhoog?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
de Heilige Geest
wekte U op
in de schoot van Maria.
Daarmee begon de eindtijd,
waarin God heerst.
In zijn Rijk wordt alles omgekeerd.
De kleinen worden groot,
de machtigen machteloos.
Ik wil delen in het geloof van Maria,
in haar lofzang en jubel.
Ja, groot is de Heer,
machtig, heilig en barmhartig.
Laat ons mensen zijn
van die nieuwe wereld
in het voordeel van al wie
honger lijdt, onderdrukt wordt,
vernederd en gekleineerd. Amen.

© Eric Haelvoet 2017