



Bezinning 757: Zo Vader zo zoon

Lucas 6,36-38 = veertigdagentijd 2° week maandag

Het Woord

[Jezus zei:] 'Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Wat vooraf gaat, is onmisbaar om deze drie verzen goed te interpreteren. Tot tweemaal toe zegt Jezus dat we onze vijanden moeten beminnen (Lucas 6,27-28.35). Liefde wordt op die manier onttrokken aan bloedverwantschap, vriendschap, nabuurschap ... Het betekent noch min noch meer dat we iedereen moeten beminnen. En ja, op basis van een vrije beslissing, een persoonlijke keuze. Zo overstijgen we onze gevoelens van antipathie en onze conflicten.

De basis is Gods handelen. Hij is een en al medelijden en barmhartigheid (Exodus 34,6). En Hij nodigt iedere mens uit even medelijdend en barmhartig te worden (Leviticus 19,2). Juist: zo Vader zo zoon. Enkel door zelf te handelen zoals de Vader handelt, worden we werkelijk zijn zoon of dochter, zijn kind. En uiteraard is alleen Jezus op een perfecte wijze Zoon van de Vader.

Dit spilvers vat samen wat eraan vooraf gaat. En dan krijgen we de gevolgen van dit vers in vier uitspraken, twee negatief en twee positief geformuleerd.

'Oordeel niet' is bijzonder moeilijk in onze omgang met anderen, vooral met onze vijanden. En toch vraagt Jezus het. Alleen God kan immers oordelen omdat Hij de volledige mens ziet, ook de diepste binnenkant, de ziel. 'Veroordeel niet' houdt de weigering in Gods plaats in te nemen. Alleen Hij heeft het recht iemand te veroordelen. We prikken dus niemand vast op een negatief gedrag, op zijn verleden, op zijn vervelende kanten. De persoon is altijd meer en verdient toekomst. De liefde geeft die toekomst, ook aan de vijanden.

Barmhartigheid houdt medelijden in met de miserie van de ander. Maar ook vergiffenis. Een christen vergeeft de vijand zijn fouten. Ook dit vraagt een diepe persoonlijke keuze. En ook zo

sluiten we de ander niet op in zijn verleden, maar creëren we toekomst, voor de ander, voor onszelf en voor onze relatie met die ander. En nog een positieve opgave: geven, ook aan de vijand. Zo wordt de liefde uitermate creatief.

Ja, 'zo Vader zo zoon' wordt het sterkste duidelijk in onze liefde voor de vijand.

Het woord in mijn leven

Wat betekent 'beminnen je vijand' voor mij op dit moment? Slaag ik erin mijn vijand te beminnen, over elk oordeel en elke veroordeling heen? Kan ik mijn vijand vergeven? Wat geef ik aan mijn vijand?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
U bent werkelijk
de Zoon van de Vader:
vol medelijden en vergiffenis,
barmhartig zoals de Vader.
U hebt vergiffenis geschonken
zelfs nog op het kruis.
Versterk onze vrije wil en keuze
iedereen te beminnen,
zeker ook onze vijanden.
Alleen dan volgen we U echt.
dan zullen we veel ontvangen:
een mooie, aangedrukte,
geschudde en overvloeiende maat.
En zo wordt onze wereld menselijk
naar de goddelijke maat:
leven gevend aan iedereen. Amen.

© Eric Haelvoet 2017