



Bezinning 756: Richt ons op

Lucas 21,20-28 = weekdagen 34° week donderdag

Het Woord

[Jezus zei:] 'Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legerstroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. Wie in Judea is, moet dan de bergen in vluchten, wie in Jeruzalem is, moet er wegtrekken, en wie op het land is, moet niet naar de stad gaan, want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat, in vervulling zal gaan. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Want er zal ontzaglijk veel leed zijn in het land, en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen. De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen, tot de tijd van de heidenen voorbij is. Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

We onderkennen drie delen in deze tekst, die deel uitmaakt van de tweede en langste apocalyptische redevoering in Lucas. Eerst spreekt Jezus over Jeruzalem, meer bepaald over de verwoesting van de hoofdstad. Er is sprake van militair geweld. De stad zal volkomen tot een ruïne herleid worden. Soldaten zullen de inwoners doden of als slaven wegvoeren. Dat is ook effectief gebeurd in het jaar 70. Het geweld is zo massief dat enkel vluchten de juiste reactie is. Hoe diep is de mensengeschiedenis getekend door altijd opnieuw dezelfde feiten!

Maar al die ellende wordt toch positief geïdentificeerd. Het is zelfs de vervulling van wat in het Eerste Testament geschreven staat (Deuteronomium 32,35; Hosea 9,7). Het is de uitdrukking van Gods woede omdat zijn volk ontrouw is. En bovendien plaatst Jezus zijn optreden en wat na zijn verrijzenis volgt, in de lange loop van de geschiedenis. De volkeren van de hele wereld worden driemaal genoemd. Tussen de val van Jeruzalem en het einde van de tijd voltrekt zich de geschiedenis van de wereld en van de volkeren. Jezus weigert daar een bepaalde tijd op te kleven.

In het tweede gedeelte richt Jezus onze aandacht op tekenen in de kosmos. De krachten der hemelen, met name zon, maan en sterren, zullen wankelen. Deze hemellichamen zorgen voor orde (dag en nacht, de seizoenen ...), maar die zal herleid worden tot de oorspronkelijke wanorde of chaos. De meeste mensen zullen volkomen door vrees ontzield worden.¹

Maar al dat negatieve mag de christelijke gelovigen niet uit hun evenwicht brengen. Integendeel, juist dan moeten ze zich oprichten en de hoofden omhoog heffen. Want ze zijn gericht om de Mensenzoon die op het einde van de tijd zal komen in kracht en grote glorie. Al dat geweld en al die chaos is relatief omdat Christus heerst. Het is een sterk aandringen om op Christus gericht te zijn. Christus kan niet omver gestoten worden door militair of kosmisch geweld. En dus mogen we nooit de hoop en ons evenwicht verliezen. Het is een sterke omschrijving van het 'vrees niet'.

Het woord in mijn leven

Hoe snel wordt mijn hoop op Jezus Christus aangetast door negatieve historische gebeurtenissen? Blijf ik mij oprichten en het hoofd omhoogheffen in rotsvast vertrouwen op Hem? Geloof ik vast dat Hij mij verlost en zal verlossen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
militair geweld, verwoesting,
kosmische tekenen ...
tasten Uw vrede niet aan.
U heerst sereen en kalm.
U verlost ons nu al
en eenmaal definitief
van alles wat ons omknelt.
Wees onze rots en ons vertrouwen,
onze hoop en ons houvast.
Richt ons hoofd op
als wij het laten zakken.
Doe ons verrijzen
als we dodelijk geraakt worden.
Geef ons het eeuwig leven
als de dood ons velt. Amen.

© Eric Haelvoet 2017

¹ Zie Naardense Bijbel (2014).