



Bezinning 755: Hoop ondanks vervolgingen

Lucas 21,12-19 = weekdagen 34° week woensdag

Het Woord

Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. Dan zullen jullie moeten getuigen. Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. Want Ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren, sommigen van jullie zullen worden terechtgesteld, en jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. Red je leven door standvastigheid!

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

We lezen het tweede van vier delen van de lange apocalyptische redevoering.¹ Jezus is zeer expliciet in zijn voorspelling van zware negatieve gebeurtenissen. Eerst had Hij het over oorlogen, honger en epidemieën. Nu schakelt Hij eerst over op vervolgingen en wel voor de drie gerechtelijke instanties: de joodse overheden, koningen en landvoogden. Jezus zelf heeft voor die rechters gestaan en later Paulus. Ook de gelovigen zullen voor de rechters gesleept worden. De enige reden is dat ze in Jezus geloven.

Uiteraard zullen er mensen zijn uit niet-christelijke kringen die de christenen voor de rechters brengen. Maar ook van binnenuit zal er verraad zijn, tot en met ouders, broers, verwanten en vrienden. Geen mooi verhaal. Christenen die de liefde preken en beleven, zullen gehaat worden.

Samenvattend: de vervolging van christenen is begonnen met Jezus Christus zelf en duurt voort tot op vandaag. Het is een constante in de kerkgeschiedenis.

Jezus roept op te getuigen en te volharden. Niet zwijgen over het geloof en niet opgeven. Geduldig en taai doen wat Hij van ons vraagt.

¹ De korte apocalyptische redevoering vindt men in Lucas 17,22-37.

Maar Hij belooft ook enorm veel. Het is een en al bemoediging. Hij zal ons zelf de juiste woorden geven en ook de wijsheid die alle wereldse kennis en wijsheid te boven gaat. En verder zal geen van onze haren verloren gaan. God heeft ons geschapen, tot en met elke haartje. Hij laat nooit verloren gaan wat Hij zelf in het leven riep. En uiteindelijk zullen we het eeuwige leven ontvangen. Dit is de grootste en belangrijkste zekerheid van alle zekerheden.

Het woord in mijn leven

Door wie word ik gehaat en vervolgd omwille van mijn geloof in Jezus Christus? Hoe reageer ik daarop? Voor wie blijf ik getuigen over Christus? Wat helpt mij om te volharden? Ben ik voldoende gericht op het eeuwige leven bij God en met God?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
door woorden en daden
hebt U hebt getuigd over God
en zijn Rijk van liefde.
U bent gehaat en vervolgd,
voor de rechters gebracht
en door mensen gedood.
Maar U bent blijven getuigen,
zelfs voor Uw rechters.
En ze konden U niet weerleggen.
Wees zelf onze moed en kracht
om te volharden tot het einde
zoals U het ons zelf belooft.
We geloven dat we eenmaal
zullen leven bij en met U,
de Vader en de heilige Geest.
Laat ons hart vervuld zijn
van die vreugdevolle hoop. Amen.

© Eric Haelvoet 2017