



Bezinning 752: Mezelf aan God geven 3 ¹

Matteus 22,15-21 = 29° zondag A-jaar

Het Woord

Nu trokken de farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze Hem met een uitspraak in de val konden lokken. Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar Hem toe, met de vraag: 'Meester, wij weten dat U oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We weten dat U zich aan niemand iets gelegen laat liggen, U kijkt immers niemand naar de ogen. Zeg ons daarom wat U vindt: is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?' Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: 'Waarom stelt u Me op de proef, huichelaars? Laat Me de belastingmunt zien.' Ze reikten Hem een denarie aan. Hij vroeg hun: 'Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?' Ze antwoordden: 'Van de keizer.' Daarop zei Hij tegen hen: 'Geef dan wat van de keizer is aan de keizer terug, en geef aan God wat God toebehoort.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

De leerlingen van de farizeeërs en de Herodianen beschrijven Jezus inhoudelijk op een zeer correcte, waarheidsgetrouwe manier. Ze noemen Hem waarheidlievend, waarachtig in de leer over de weg van God, niet uit op een goed imago bij de mensen en op hun goedkeuring. Jezus is inderdaad geheel en al op God gericht, zijn hemelse Vader. Wat de mensen ook over Hem denken, Jezus blijft trouw aan de waarheid die Hij van zijn Vader ontving. Alleen: ze spreken tot Jezus op een valse manier. Ze smeren een grote pot honing aan zijn baard. Dat doen ze om Hem zo gunstig mogelijk te stemmen, zodat Hij in hun val zal lopen. Maar in feite menen ze niet wat ze zeggen.

Jezus kent de mensen. Hij doorziet ons, ook onze valse bedoelingen. Hij luistert dieper dan onze woorden: Hij doorziet ons hart.

Ze stellen Jezus op de proef. Zo was het al tijdens de veertig dagen in de woestijn: de Beproevertucht Jezus driemaal van Gods weg af te brengen (Matteus 4,1-11). Maar Jezus weerstaat aan de duivel en Hij weerstaat aan zijn ondervragers.

¹ Hechtel, 21 oktober 2017.

Het slotantwoord van Jezus geeft ons te denken. Aan de keizer geven, wat de keizer toekomt: het is niet zo helder en duidelijk wat dat concreet betekent. En aan God geven wat van God is: ook dat is niet klaar. Hij zet zijn toehoorders en dus ook ons aan het denken.

Maar laten we vooral kijken naar wat Jezus aan God geeft. En dat is wel eenvoudig: alles. Hij geeft gewoon zichzelf geheel en al aan de Vader. Heel zijn leven, al zijn daden, al zijn woorden, zelfs zijn sterven. Alles moet in dienst staan van Gods Rijk op aarde. Dat Rijk is veel belangrijker dan de keizer en diens rijk.

Het woord in mijn leven

In welke omstandigheden stel ik mensen op een valse manier op de proef? Waarom? Hoe kan ik dat corrigeren? Geef ik aan de politieke heersers wat hun toekomt? Geef ik aan God wat God toekomt? Wat is dit allemaal?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U kent God.
U weet wat van God is
en wat we Hem moeten geven.
U hebt Uzelf aan God gegeven
en al Uw daden en woorden.
Schenk mij Uw Heilige Geest
om steeds beter in te zien
wat ik aan God moet geven.
Schenk mij ook de wijsheid
om mijn geloof in U
waar te maken in deze wereld,
in alles wat gebeurt:
de politiek, het sociale leven,
mijn relaties, mijn arbeid. Amen.

© Eric Haelvoet 2017