



## Bezinning 751: Gods grote vreugde

Lucas 15,1-10 = weekdagen 31° week donderdag

### Het Woord

Alle tollenaars en zondaars kwamen Hem opzoeken om naar Hem te luisteren. Maar zowel de Farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: 'Die man ontvangt zondaars en eet met hen.' Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 'Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er een verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenenegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het bevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en burens bijeen en zegt tegen hen: "Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was." Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over een zondaar die tot inkeer komt dan over negenenegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. En als een vrouw tien drachmen heeft en er een verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en burens bijeen en zegt: "Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was." Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over een zondaar die tot inkeer komt.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Jezus houdt een maaltijd en verwelkomt heel veel mensen: *al* de tollenaars en zondaars liggen aan! De Farizeeërs en schriftgeleerden zien daar twee problemen in: Jezus heeft contact met zondaars en bovendien laat Hij hen bij zich binnenkomen en eet zelfs met hen. Het maakt onrein, en hoe, met zoveel zondaars. Ze morren daarom. Maar Jezus is niet van zijn standpunt af te brengen. Het gegrom van zijn tegenstanders is voor Hem een mooie kans om zijn boodschap ook aan hen te verkondigen. Deze keer met twee parabels.<sup>1</sup>

Een schaap is verloren. Een drachme<sup>2</sup> is verloren. Geen woord over de oorzaak van het verlies. Jezus geeft zelf de interpretatie: het gaat om een zondaar. En de herder en de vrouw blijken symbool te staan voor God zelf. Hij zoekt de zondaar op, zelfs naarstig en met volharding, tot Hij de zondaar vindt. En het vinden van de zondaar staat voor de bekering van die zondaar. Gods

---

<sup>1</sup> Eigenlijk drie: hierna volgt de parabel van de verloren zoon: Lucas 15,11-32.

<sup>2</sup> De som om een dag van de leven.

zoektocht naar de zondaar is voorwaarde voor de bekering van de zondaar. En die bekering is een reden voor Gods grote vreugde, die Hij uiteindelijk deelt met de hele hemelse hofhouding.

Ik kan mij op het standpunt van de *zondaar* plaatsen. God zoekt mij tot Hij mij vindt. Mijn bekering is oorzaak van Gods grote vreugde en van de vreugde van de hele hemel. Daar kan ik toch alleen maar diep ontroerd door zijn? En er is meer: ik mag aanzitten aan de tafel die de Heer Jezus voor mij en vele medezondaars aanricht.

Ik kan mij op het standpunt van *Jezus en God* plaatsen. Dan ga ik actief op zoek naar de zondaar tot ik hem vind en hij zich bekeert. Dan deel ik in de diepe vreugde van God.

Ik kan mij op het standpunt van *de vrienden en burenen van de herder en de vriendinnen en burenen van de vrouw* plaatsen. Dan deel ik in de vreugde van de Heer omdat Hij de zondaar zocht en ook vond. Ik ben met God verheugd omdat een zondaar zich bekeert.

Ik kan mij op het standpunt van de *Farizeeën en schriftgeleerden* plaatsen. Mor ik over mensen die zondaars zoeken en verwelkomen en zelfs maaltijd met hen houden? Ben ik bereid me door deze twee parabels en Jezus' boodschap te bekeren?

### **Het woord in mijn leven**

Met welke van de vier rollen hierboven (cursief) identificeer ik mij spontaan? Welke van die rollen zal ik meer inoefenen? Wanneer ervaar ik dat God mij zoekt als ik 'verloren' ben? Ken ik Gods vreugde? Leeft deze in mij?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
U bent zo een met de Vader  
dat U heel goed weet  
hoe Hij zich opstelt,  
ook tegenover zondaars.  
U deelt in zijn vreugde  
als een zondaar zich bekeert.  
Het treft me in mijn hart  
dat U mij, zondaar, zoekt,  
tot U mij gevonden hebt.  
Geef dat ik mij laat vinden  
en mij van harte bekeer,  
elke keer weer opnieuw.  
Toon mij heel duidelijk  
welke zondaar ik moet zoeken.  
Geef mij Uw voorkeursliefde  
voor wie verloren is. Amen.

© Eric Haelvoet 2017